



Η Ελευθεριακή  
Συνδικαλιστική Ένωση  
(ΕΣΕ Αθήνας) καταγγέλλει  
την αναίτια και  
τραμπούκικη επίθεση που  
δέχτηκε ο Κώστας

Παλούκης από ομάδα μελών της κατάληψης στέγασης προσφύγων στο Γκίνη του ΕΜΠ.

Ο Κώστας Παλούκης βρέθηκε στο κτίριο Γκίνη προσπαθώντας να βρει το χώρο όπου γίνονταν, στις 10/6/2016 το απόγευμα, η εκδήλωση της «Πρωτοβουλίας για μια ΑΝΤΑΡΣΥΑ Αντικαπιταλιστική και Επαναστατική». Στην προσπάθειά του να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τους διοργανωτές της εκδήλωσης, περικυκλώθηκε από άτομα που βρίσκονταν στη κατάληψη, οι οποίοι του ζήτησαν το τηλέφωνό του για να ελέγξουν τυχόν φωτογραφίες. Απάντησε ότι, είναι μέλος του ΝΑΡ και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και πηγαίνει σε εκδήλωση. Στην άρνησή του να δώσει το τηλέφωνό του, τα άτομα αυτά ξεκίνησαν να τον αποκαλούν ασφαλίτη και πράκτορα και να τον χτυπούν ομαδικά στο σώμα και στο πρόσωπο με συνέπεια τον τραυματισμό του.

Ο ιστορικός Κώστας Παλούκης είναι γνωστός στο κίνημα, είναι γνωστός ως αγωνιστής της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς. Η λογική του «όποιον δεν ξέρω, είναι χαφιάς» και η πρακτική της τυφλής βίας ομαδικού τύπου (λιντσάρισμα), όμοιας με αυτή των φασιστικών ορδών και των ΜΑΤ, δεν έχει καμία θέση μέσα στο ανταγωνιστικό κίνημα. Δεν έχει καμία σχέση με τους χώρους του αντεξουσιαστικού και ελευθεριακού κινήματος. Γι' αυτό και ως ΕΣΕ την καταδικάζουμε χωρίς δεύτερη σκέψη. Οι πρακτικές αυτές εναντιώνονται επίσης στο κίνημα αλληλεγγύης στους πρόσφυγες. Αν είναι δυνατόν, στο όνομα των μεταναστών / προσφύγων κάποιος να λιντσάρουν αγωνιστές!!

Δεν είναι η πρώτη φορά που άτομα, τα οποία αυτοαποκαλούνται ως “αναρχικοί”, τραμπουκίζουν αγωνιστές του κινήματος και μέλη αριστερών οργανώσεων και ελευθεριακών κινήσεων. Στην περιοχή των Εξαρχείων, στην πλατεία Εξαρχείων, μέσα και γύρω από το Πολυτεχνείο νεολαίοι και εργαζόμενοι έχουν πέσει θύματα της “χουλιγκάνικης” βίας τους. Δεν ξεχνάμε τα γεγονότα της πρώτης ημέρας του φετινού εορτασμού του Πολυτεχνείου, όταν ομάδα είχε επιτεθεί και τραυματίσει φοιτητές και μέλη της ΟΚΔΕ, του ΕΕΚ, της ΑΠ Ροσινάντε κ.ά. Θύματα αυτών των πρακτικών έχουν πέσει και μέλη της ΕΣΕ.

Το κοινωνικό κίνημα πρέπει αποφασιστικά να απομονώσει αυτές τις πρακτικές και όσους τις εφαρμόζουν. Ιδιαίτερη ευθύνη για κάτι τέτοιο έχουν οι συλλογικότητες του αναρχικού-ελευθεριακού χώρου. Τα συγκεκριμένα άτομα και οι συγκεκριμένες ομάδες κάνουν αυτά που κάνουν χρησιμοποιώντας το όνομα του “αναρχικού”.

Καμία υπόθαλψη, καμία συγκάλυψη, κανένα χάιδεμα στην αντι-κινηματική βία και τους φορείς της. Οι πρακτικές τους δεν είναι απλά ξένες με το κίνημα, είναι εχθρικές στο κίνημα.

**ΕΣΕ Αθήνας**

Ιούνης 2016