

Ομόφωνο ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των εργαζομένων της Ελεύθερης και Αυτοδιαχειριζόμενης ΕΡΤ3



Σε μια κρίσιμη για τον τόπο περίοδο, κατά την οποία οι δανειστές, οι διεθνείς τοκογλύφοι και οι εκβιαστές του χρηματοπιστωτικού τραπεζιτικού κεφαλαίου απειλούν έναν ολόκληρο λαό με συνέχιση των βάρβαρων πολιτικών λιτότητας στοχεύοντας στην ολοκληρωτική του υποδούλωση, εμείς οι αγωνιζόμενοι εργαζόμενοι της ΕΡΤ ενώνουμε τη φωνή μας με τους λαούς της χώρας, της Ευρώπης και του κόσμου, που βγαίνουν στους δρόμους και αποκρούουν στην πράξη την επιβολή αυτών των πολιτικών.

Χαιρετίζουμε την ανάδειξη στο κοινωνικό προσκήνιο της έννοιας ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ως βασικής αξιακής αρχής, αξίας με την οποία πορευτήκαμε και συνεχίζουμε να πορευόμαστε για πάνω από 20 μήνες μετά την πραξικοπηματική επιβολή του «μαύρου» στις 11 Ιούνη του 2013 από μια βάρβαρη μνημονιακή συγκυβέρνηση, η οποία πλέον αποτελεί παρελθόν.

Με την πολιτική ανατροπή που σημειώθηκε στις 25 του Γενάρη 2015, ως εργαζόμενοι που αποτελούν πλέον -όντας στην ανεργία- μέρος της ανθρωπιστικής κρίσης, αναμέναμε, σχεδόν επί ένα μήνα, την ταχύτατη ακύρωση του «μαύρου» στην πραγματική δημόσια ραδιοτηλεόραση της χώρας. Όμως, η «πληγή της δημοκρατίας» που προκλήθηκε με το λουκέτο στην ΕΡΤ, είναι ακόμα ανοιχτή. Η καθυστέρηση στην κατάθεση ενός νομοσχεδίου που θα ανοίγει την ΕΡΤ, οι διαρροές και οι αντιφατικές πληροφορίες στον Τύπο σχετικά με τις προθέσεις της κυβέρνησης για την «επόμενη ημέρα» και η συνέχιση της εκπομπής προγράμματος από το μόρφωμα της ΝΕΡΙΤ δημιουργούν πλέον έντονο κλίμα ανησυχίας στις τάξεις των αγωνιζόμενων εργαζομένων που συνεχίζουν τον αγώνα, περιφρουρώντας τα κτίρια της ΕΡΤ σε όλη τη χώρα και συνεχίζοντας, με την αμέριστη στήριξη ενός αλληλέγγυου κινήματος βάσης, την 24ωρη παραγωγή ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού προγράμματος.

Η «αξιολόγηση» έχει συντελεστεί ήδη από την αλληλέγγυα κοινωνία. Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι με αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες έχουν περιγράψει με σαφήνεια ΠΟΙΑ ΕΡΤ ΘΕΛΟΥΝ.

Κανένας δεν μπορεί να μηδενίσει τα χαρακτηριστικά αυτού του αγώνα, που πλέον αποτελούν κτήμα όλης της αλληλέγγυας κοινωνίας. Κανένα άνοιγμα της ΕΡΤ δεν μπορεί να γίνει από «μηδενική βάση», πολύ περισσότερο όταν η παράδοση της αριστεράς διακρίνεται για την ενσωμάτωση των κατακτήσεων των ίδιων των εργαζομένων στον όποιο σχεδιασμό του μέλλοντος. Η βιωμένη εμπειρία της αυτοδιαχείρισης με οριζόντιες εργασιακές σχέσεις ίσων προς ίσους πρέπει να αποτελέσει το μοντέλο λειτουργίας της επόμενης ημέρας.

Είμαστε αντίθετοι σε κάθε μορφή αξιολόγησης με τους όρους του χθες, όρους που συνδέθηκαν στη συνείδηση του κόσμου με τις βάρβαρες μνημονιακές πολιτικές και τους προθαλάμους των απολύσεων. Η ανάδειξη των δεξιοτήτων και η δημιουργική συμβολή των αγωνιζόμενων εργαζομένων της ΕΡΤ στην 20μηνη αυτοδιευθυνόμενη λειτουργία και παραγωγή του προγράμματος δείχνουν τον δρόμο.

Οι αγωνιζόμενοι εργαζόμενοι της ΕΡΤ ζητούν την άμεση απόδοση των συχνοτήτων και των πομπών που βρίσκονται ακόμα στην κατοχή του μορφώματος της ΝΕΡΙΤ στο φυσικό τους χώρο: στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Η αποκατάσταση της αδικίας πρέπει να περιλαμβάνει την πλήρη αναγνώριση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, καθώς και την επαναλειτουργία όλων των δομών της ΕΡΤ σε κάθε γωνιά της χώρας.

Οι αγωνιζόμενοι εργαζόμενοι της ΕΡΤ, με την πολύτιμη συμβολή των αλληλέγγυων κινηματικών

συλλογικότητων, είναι αποφασισμένοι να προασπίσουν τις κατακτήσεις τους και να ζητήσουν την αδιαμεσολάβητη εκπροσώπησή τους κατά τις επαφές με τους αρμόδιους της κυβέρνησης, προκειμένου να μεταφέρουν τη φωνή τους προς την εξουσία μαζί με εκείνους τους θεσμικούς συνδικαλιστικούς τους εκπροσώπους που απέδειξαν στη διάρκεια αυτού του πολύμηνου αγώνα την ειλικρινή τους συμπαράσταση στο αίτημα για άμεση επαναλειτουργία της ΕΡΤ.

Κάθε μέρα που περνάει με την ΕΡΤ κλειστή, η πληγή στη Δημοκρατία όχι μόνο δεν επουλώνεται, αλλά μεγαλώνει.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ