



Κλιμακώνουν τον αγώνα τους για το δικαίωμα στην εργασία και ενάντια στις απολύσεις τους οι εργαζόμενοι στα πεντάμηνα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας στους δήμους. Μετά τις απεργίες και τις πορείες στο κέντρο της Αθήνας, πλέον προχωρούν και σε στήσιμο σκηνών, όπως αποφάσισε η συνέλευση των εργαζομένων στη Νέα Ιωνία οι οποίοι και έστησαν τις πρώτες σκηνές έξω από το υπουργείο Εργασίας, με αρκετούς εργαζομένους να διανυκτερεύουν εκεί..

«ΔΕΝ ΦΕΥΓΟΥΜΕ ΑΝ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΩΘΟΥΜΕ», είναι το σύνθημά τους..

Οι εργαζόμενοι που αντιμετωπίζουν το φάσμα της ανεργίας και της επιστροφής στην απόλυτη εξαθλίωση, δηλώνουν ότι παρά την κούρασή τους, ευελπιστούν στην ενεργό στήριξη και συμπαράσταση των εργαζομένων και των κατοίκων.

Η Attack στην ανεργία και την επισφάλεια, σε ανακοίνωσή της τονίζει:

«Ο αγώνας τους ενάντια στα προγράμματα “ανακύκλωσης της ανεργίας”, είναι και δικός μας αγώνας. Θέλουμε να γίνει το Υπουργείο Εργασίας σημείο αναφοράς για κάθε άνεργο και ελαστικά εργαζόμενο, να γίνει κέντρο αγώνα ενάντια στο καθεστώς της μισο-ανεργίας, μισο-εργασίας που μας έχουν επιβάλει η κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι εργοδότες.

Απευθύνουμε ως Attack κάλεσμα σε κάθε αγωνιστή και αγωνίστρια, σε σωματεία και πρωτοβουλίες ανέργων, σε εργατικές λέσχες και συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στο επίπεδο της γειτονιάς να στηρίξουν τον αγώνα των εργαζομένων στα 5 μήνα, να στηρίξουν το αγώνα για το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή εργασία, το δικαίωμα στη ζωή με αξιοπρέπεια».

Μήνυμα στο Facebook από εργαζόμενη

Η χρήστης του Facebook Stavroula B. έκανε χθες την ακόλουθη ανάρτηση:

Καλησπέρα. Σκέψεις μέσα από αντίσκηνο έξω από το υπουργείο.

Συναδελφοι,

Ξέρετε ότι ο αγώνας μας έχει στηριχτεί στην ειλικρίνεια και αξιοπρέπεια...

15 άνθρωποι αφήσαμε τις οικογένειές μας και τις υποχρεώσεις μας για να μείνουμε για 32.500 οικογένειες έξω από το υπουργείο. Σας κάνω προσωπικό κάλεσμα να έρθετε να στηρίξετε αυτόν το δίκαιο αγώνα μας κ το ξημέρωμα να μας βρει πολλαπλάσιους...

Φύγετε από τον καναπέ...μην φοβάστε! Ο μόνος φόβος μας είναι η ανεργία...κρατήστε ψηλά το κεφάλι και πείτε όχι...πείτε φτάνει πια...δείξτε τους ποιοι είμαστε...δείξτε στα παιδιά σας ποιοι είμαστε....δείτε στους εαυτούς σας ποιοι είμαστε....

Με ευχές και παρακάλια δεν νικιούνται τα τσακάλια....