



ΠΕΝΕΝ: Πρόταση για πανελλαδική απεργία του Ιούνη 2019

Την περίοδο που διανύουμε κλιμακώνεται η επίθεση κυβέρνησης – εφοπλιστών ενάντια στα Ναυτεργατικά δικαιώματα.

Στο πλαίσιο αυτό κυβέρνηση – εφοπλιστές διακηρύσσουν από κοινού την ανάγκη παραπέρα ενίσχυσης της **ανταγωνιστικότητας** των πλοίων.

Η κυβέρνηση σε συμμαχία με το υπόλοιπο αστικό και συστημικό πολιτικό προσωπικό νομιμοποίησε τις φοροαπαλλαγές των εφοπλιστών στην Βουλή, από κοινού συμπορεύονται στην προσπάθεια για παράταση των “βρώμικων καυσίμων” στα πλοία τους που επιβαρύνουν δραματικά το περιβάλλον, στα όργανα του IMO.

Στο όνομα της ανταγωνιστικότητας και των “διεθνών κρατούντων” διατηρούν την **μαύρη ανασφάλιστη και χαμηλόμισθη εργασία** στην ποντοπόρο Ναυτιλία επιδιώκοντας να δώσουν την **χαριστική βολή στις ΣΣΕ των Ναυτεργατών.**

Την ίδια στιγμή προκλητικά αγνοούν την ύπαρξη **χιλιάδων ανέργων** στην Ναυτιλία που είναι αποτέλεσμα της ίδιας αντιλαϊκής πολιτικής, δηλαδή της διατήρησης πάση θυσία των προνομίων του εφοπλιστικού κεφαλαίου.

Παράλληλα ίδια είναι η κατεύθυνση που αφορά και τα άλλα τμήματα του εφοπλιστικού κεφαλαίου. Στην κρουαζιερόπλοιο Ναυτιλία προετοιμάζονται για την φιέστα του “POSIDONIA SEA TOYRISM FORUM” και στην ατζέντα της πολιτικής τους είναι η χορήγηση νέων προνομίων στις πολυεθνικές της κρουαζιέρας τα πλοία των οποίων εκμεταλλεύονται την χώρα μας και επιβάλλουν συνθήκες γαλέρας για το φθηνό ναυτεργατικό δυναμικό που απασχολούν.

Στην Ακτοπλοία ο ΣΕΕΝ επαναφέρει μια σειρά αξιώσεις οι οποίες συνδέονται με την ενίσχυση των μέτρων για την ανταγωνιστικότητα όπως είναι η επέκταση των συνθέσεων στην Αδριατική σύμφωνα στην Ακτοπλοία, την μείωση του ΦΠΑ, την απαλλαγή από τις εισφορές υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων (NAT κ.λπ). Ακόμη διεκδικούν να πάρουν την αναλογία της φορολογίας των πληρωμάτων!!!

Πρόσφατα επέβαλαν **νέο χαράτσι στις τιμές** των εισιτηρίων για τα Ακτοπλοϊκά πλοία, επιβαρύνοντας έτσι την λαϊκή οικογένεια που είναι βασικός χρήστης των Ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών.

Την ίδια στιγμή σε όλο σχεδόν το φάσμα της επιβατηγού ναυτιλίας παρατηρούνται και διαπιστώνονται σωρεία παραβιάσεων στα εργασιακά δικαιώματα και τις ΣΣΕ των Ναυτεργατών χωρίς το ΥΕΝ και οι αρμόδιες υπηρεσίες του να παρεμβαίνουν και με τον τρόπο αυτό κλείνουν το μάτι στους εφοπλιστές να επεκτείνουν και να γενικεύουν την καταστρατήγηση των δικαιωμάτων των Ναυτεργατών.

Η ΠΕΝΕΝ είναι το μόνο Ναυτεργατικό Σωματείο που ορθώνει όλα τα χρόνια το ανάστημά της ενάντια στην επίθεση κυβέρνησης – εφοπλιστών.

- Οι δυνάμεις του εργοδοτικού – κυβερνητικού και κομματικού συνδικαλισμού παρά την διαφορετική δημόσια ρητορική τους είναι όψεις του ίδιου νομίσματος. Και οι μεν και οι δε βάζουν πλάτη η επίθεση κυβέρνησης – εφοπλιστών να υλοποιηθεί.

Αυτό αποδεικνύεται με την κοινή γραμμή πλεύσης να αφήσουν στο απυρόβλητο των όποιων αγωνιστικών και απεργιακών κινητοποιήσεων το μεγάλο εφοπλιστικό κεφάλαιο της ποντοπόρου ναυτιλίας στο οποίο έχουν παράσχει πλήρη ασυλία επί δεκαετίες και το οποίο όχι μόνο δεν έχει υπογράψει ΣΣΕ από το 2010 αλλά και είναι στην πρώτη γραμμή της επίθεσης για το τσάκισμα των ΣΣΕ.

- Οι ίδιες αυτές δυνάμεις από κοινού βάζουν πλάτη με την σιωπή, την αδράνεια και την αδιαφορία τους να τσαλαπατιούνται τα Ναυτεργατικά εργασιακά δικαιώματα.

- Συμπορεύονται στην ίδια κατεύθυνση σε ότι αφορά τις κινητοποιήσεις έχοντας κοινή επιδίωξη οι Ναυτεργάτες να μην έχουν ρόλο και λόγο για να αποφασίζουν αυτοί ερήμην τους και με τον τρόπο αυτό όλες οι κινητοποιήσεις των τελευταίων χρόνων να οδηγούνται σε λήξη ή αναστολή χωρίς να επιλύονται τα θεμελιώδη αιτήματα.

Η προσπάθεια, ιδιαίτερα των δυνάμεων του κομματικού συνδικαλισμού, να ταυτίσουν τον πρόεδρό της ΠΕΝΕΝ με το εργοδοτικό - κυβερνητικό κατεστημένο της ΠΝΟ δεν είναι μόνο καταγέλαστη αλλά δείχνει την πλήρη αδυναμία στην οποία έχουν περιέλθει με την τακτική τους αφού μέχρι πριν λίγο διάστημα αποτελούσαν την "δύναμη πυρός" και είχαν μετατραπεί σε ορτινάτζες του Χαλά που τους είχε μετατρέψει σε πειθήνια όργανα στην αντιΠΕΝΕΝ στρατηγική του.

Καλό θα είναι αντί να ασχημονούν αναπαράγοντας τον πιο χυδαίο αυριανισμό κατά της ΠΕΝΕΝ, να ομολογήσουν δημόσια τις βρώμικες συναλλαγές που είχαν με τον Γραμματέα της ΠΝΟ και το "ρίξιμο" το οποίο υπέστησαν και τους οδήγησε σε μια άτακτη αναπροσαρμογή στην γραμμή τους για την οποία ποτέ δεν έδωσαν απάντηση....

Οι διάφοροι **Ευαγγελάκηδες** του κομματικού συνδικαλισμού είναι βαθειά νυχτωμένοι εάν πιστεύουν ότι θα θίξουν με τη λάσπη στο ελάχιστο το κύρος της ΠΕΝΕΝ.

Το μόνο που καταφέρνουν είναι να γελοιοποιούνται και να εξευτελίζονται, όχι μόνο στους κλάδους τους που κανείς δεν τους υπολογίζει, αλλά ακόμη και στο κομματικό τους δυναμικό!!!

Όλες οι παραπάνω εξελίξεις δείχνουν την ανάγκη οι Ναυτεργάτες να πάρουν στα δικά τους χέρια τα προβλήματα, τους αγώνες και να συστρατευθούν με την ΠΕΝΕΝ για την απόκρουση της επίθεσης εφοπλιστών - κυβέρνησης βγάζοντας μπροστά τα δικά τους δικαιώματα και τις ανάγκες τους.

Η Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ