



Ανοιχτή επιστολή γονέων προς τους μαθητές

Το τελευταίο διάστημα τα σχολεία και οι μαθητές μας έχουν μπει στο στόχαστρο εθνικιστικών κύκλων. Ακροδεξιές ομάδες με πρόσχημα το Μακεδονικό, την υπόθεση Κατσίφα κ.α., με συνθήματα γεμάτα μίσος επιδίδονται σε μια πατριδοκαπηλία και με παρακρατικές μεθόδους, ανώνυμα και μουλωχτά και φυσικά έξω από κάθε συλλογική διαδικασία, καλούν σε εθνικιστικές καταλήψεις.

Η στόχευση του φασισμού στη νεολαία δεν είναι τυχαία. Μέσα από την αλλοίωση της Ιστορίας στοχεύουν στις νεανικές συνειδήσεις για να νομιμοποιηθεί σ' αυτές ο φασισμός και να ξεπλυθεί ιδεολογικά το ναζιστικό μόρφωμα της Χρυσής Αυγής.

Αγαπητά μας παιδιά

- Αυτοί που δε λένε μια λέξη για τη λιτότητα και την εκμετάλλευση, για τον πατέρα σου και τη μητέρα σου που απολύθηκε ή του κόπηκε ο μισθός με αποτέλεσμα η μετανάστευση να φαντάζει στα μάτια σας σαν η μόνη λύση για το μέλλον.
- Αυτοί που δε λένε λέξη για το εκπαιδευτικό σύστημα, την πολιτιστική παρακμή και επιδιώκουν τη χειραγώηση μέσω της αμορφωσιάς.
- Αυτοί των οποίων οι ιδεολογικοί πρόγονοι ευθύνονται για τον όλεθρο και τις καταστροφές του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, τα πεινασμένα παιδιά της Κατοχής, τα καμένα χωριά από τους Γερμανούς και το Ολοκαύτωμα των Εβραίων.
- Αυτοί που ζητούν την εξόντωση όσων έχουν άλλο χρώμα, γλώσσα, θρησκεία και στρέφονται ενάντια σε κάθε διαφορετικό (AMEA, σεξουαλικό προσανατολισμό κ.α.) και ηττήθηκαν στην προσπάθεια για ρατσιστική στοχοποίηση των προσφύγων και μεταναστών συμμαθητών σου.
- Αυτοί που δεν είπαν μία λέξη για τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου, του Φύσσα και του Λουκμάν.

Είναι οι ίδιοι που προσπάθησαν να καταστείλουν τις κινητοποιήσεις για καλύτερο σχολείο και τώρα παρουσιάζονται ως αντιυστημικοί και αγνοί πατριώτες, που νοιάζονται για το καλό σου και το καλό της χώρας. Προσπαθούν να σπείρουν αλυτρωτικές και εθνικιστικές αντιλήψεις και διεκδικήσεις, αδιαφορώντας για τις συνέπειες που μπορούν να έχουν για τη χώρα και το λαό μας. Τη στιγμή που σου μιλάνε για εθνικά θέματα, εννοούν να ετοιμαστείς να πολεμήσεις για τα κέρδη των αφεντικών τους, αντί να παλέψεις για τα δικαιώματα σου και τις ανάγκες σου. Πίσω από το “αγνό πατριωτισμό” βρίσκεται ο επικίνδυνος εθνικισμός, το μίσος και ο φασισμός.

Εχθρός μας είναι η φτώχεια, η εκμετάλλευση, οι τράπεζες, ο πόλεμος και ο φασισμός. Όχι οι γειτονικοί λαοί, η διαφορετικότητα και οι πρόσφυγες συμμαθητές σου.

Καλούμε όλους τους μαθητές να σηκώσουν κεφάλι απέναντί τους. Να στρέψουν την αγωνιστική τους διάθεση και τη νεανική ανησυχία ενάντια σε ό,τι στερεί τα όνειρά τους. Να παλέψουν για μια αναβαθμισμένη Δημόσια Παιδεία των σύγχρονων αναγκών, για δουλειά με δικαιώματα και όχι με ανασφάλεια, για ένα αισιόδοξο μέλλον. Ενάντια στον πόλεμο και το ρατσισμό.

Θα στηρίξουμε πιθανές πρωτοβουλίες μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών, ώστε να μετατραπεί η εθνικιστική φιέστα σε μέρα πολύμορφης δράσης ενάντια στον φασισμό και τον εθνικισμό.

To ΔΣ της Ένωσης Γονέων της 3ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων