

Ευθύνες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για την κάλυψή τους



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση

Στη σκιά του θανάτου τεσσάρων προσφύγων που βρέθηκαν μαζί με άλλους πρόσφυγες ανοικτά της Θάσου στις 16/11 και των τριών νέων ναυαγίων στη Μεσόγειο αυτή τη βδομάδα με δεκάδες πνιγμένους και εκατοντάδες αγνοούμενους, εκτυλίσσεται ένα επικίνδυνο σχέδιο φασιστών σε βάρος των προσφύγων και όχι μόνο.

Η Χρυσή Αυγή με τους βουλευτές Κασιδιάρη και Λαγό ξεκίνησε, μαζί με φασίστες από το κόμμα «Φλαμανδικό Συμφέρον» του Βελγίου, περιοδείες σε νησιά του Β. Αιγαίου ενάντια στους «λαθρομετανάστες». Στη Χίο στις 15/11 με το ζόρι κατάφεραν να συγκεντρώσουν 40-50 άτομα σε ένα ξενοδοχείο, προκαλώντας μαζική αντιφασιστική συγκέντρωση. Στη Λέσβο στις 16/11 μετά βίας μπόρεσαν να συγκεντρωθούν το πολύ 100 άτομα σε ξενοδοχείο στη Θέρμη, έξω από την πόλη, ενώ πολλαπλάσιοι αντιφασίστες αγωνιστές συγκεντρώθηκαν ενάντια στην παρουσία τους. Και στις δύο συγκεντρώσεις των φασιστών υπήρχε **διευκόλυνση και προστασία από την αστυνομική διεύθυνση** του Βορείου Αιγαίου.

Εξοργισμένοι από την αποτυχία τους έβαλαν σε εφαρμογή αυτά που ξέρουν καλά να κάνουν οι φασίστες, τις προβοκάτσιες κλιμακώνοντας τους ακροδεξιούς σχεδιασμούς που εξελίσσονται το προηγούμενο διάστημα σε Σάμο, Λέσβο, Χίο και άλλες περιοχές.

Σκευωρία και επιθέσεις ενάντια στους πρόσφυγες στήθηκαν στη Χίο από το βράδυ της Τετάρτης 16/11.

Χρυσουαγίτες ξεκίνησαν να ρίχνουν από τα τείχη του κάστρου ογκόλιθους, πέτρες και άλλα αντικείμενα στις σκηνές των προσφύγων που βρίσκονται υποχρεωτικά εγκλωβισμένοι στο hotspot στη Σούδα της Χίου. Οι επιθέσεις όχι μόνο προκάλεσαν τρύπες στις σκηνές και καταστροφές ειδών των προσφύγων, αλλά τραυμάτισαν πέντε πρόσφυγες και



οδήγησαν στο νοσοκομείο ένα άντρα με κάταγμα στο κεφάλι και μια έγκυο γυναίκα. Οι φασίστες έριξαν και βαρελότα, πήρε φωτιά μεγάλη σκηνή της Ύπατης Αρμοστείας, ενώ έξω από την είσοδο του στρατοπέδου άρχισαν με σιδεροσωλήνες και ρόπαλα να απειλούν και να βρίζουν τους πρόσφυγες. Στη συνέχεια άγνωστοι διέρρηξαν κατάσταση με βεγγαλικά και άρχισαν να τα πετούν προς σπίτια και αυτοκίνητα και ορισμένοι πρόσφυγες βγήκαν έξω από το χώρο του καταυλισμού.

Τη σκευωρία συνέχισαν διάφορα τοπικά ΜΜΕ, το ΑΠΕ, τα κανάλια, μαζί και η κρατική ΕΡΤ, αναμεταδίδοντας σε πλήρη ομοφωνία ότι πρόσφυγες διέρρηξαν κατάσταση παίρνοντας βεγγαλικά και με αυτά επιτέθηκαν σε περιοίκους και αστυνομικούς, αποκρύβοντας όλα τα προηγούμενα γεγονότα και σε πλήρη αντίθεση με τις μαρτυρίες εργαζόμενων και εθελοντών που βρίσκονταν στο χώρο.

Τη σκυτάλη πήραν τα ΜΑΤ, που από κοινού με τους φασίστες με κράνη και λωστάρια, εισέβαλαν στον καταυλισμό τρομοκρατώντας και συλλαμβάνοντας πρόσφυγες. Οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα δεκάδες πρόσφυγες και πάνω από σαράντα κρατήθηκαν πάνω από 24ωρο, ενώ για τέσσερεις αλγερινούς

οι προσαγωγές μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Οι επιθέσεις από τους φασίστες συνεχίστηκαν και το βράδυ στις 17/11 με φλεγόμενα αντικείμενα από τα τείχη του κάστρου και αργότερα με επιθέσεις μολότωφ, καίγοντας σκηνές προσφύγων στον καταυλισμό της Σούδας, ενώ παρουσία της αστυνομίας ξυλοκόπησαν δύο αλληλέγγυους, ένα άντρα και μια γυναίκα, που τραυματισμένοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. 150 πρόσφυγες εγκαταλείπουν τον καταυλισμό προκειμένου να βρουν μεγαλύτερη ασφάλεια σε άλλο χώρο. Τα ΜΑΤ έχουν εγκατασταθεί πλέον μέσα στον καταυλισμό.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχει την πλήρη ευθύνη όχι μόνο για την εξέλιξη αυτής της προβοκάτσιας, αλλά και γιατί αποτελεί συντελεστή του όλου σχεδιασμού της στοχοποίησης των προσφύγων. Στη συγκεκριμένη επιχείρηση ευθύνεται για τη συνεργασία αστυνομικών και φασιστών στις επιθέσεις ενάντια σε πρόσφυγες και αλληλέγγυους, για την αναμετάδοση των χαλκευμένων ειδήσεων που ενοχοποιούν τους πρόσφυγες για τα γεγονότα, για την προπαγάνδα που ξεδιπλώνουν οι κομματικοί του μηχανισμοί τους, όπως φαίνεται καθαρά από την ανακοίνωση του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ που για τα γεγονότα αναφέρει χαρακτηριστικά:

«ακροδεξιοί μαζί με χρυσαυγίτες και δήθεν αλληλέγγυους, ξεκινώντας από διαφορετική αφετηρία και με διαφορετικό σκεπτικό, καταλήγουν σε αβυσθή συνεργασία, торπιλίζουν την κατάσταση με μόνο στόχο να μην εξευρεθεί καμία λύση και να μείνουν τα πράγματα όπως έχουν ή και να χειροτερεύσουν.... η δημιουργία κέντρου κράτησης παραβατικών είναι μια επιβεβλημένη... Στην συλλογική προσπάθεια των λογικών ανθρώπων προσβλέπουμε και στην αποφασιστική παρέμβαση των αστυνομικών αρχών»

Συνολικά, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπόλογος για τη συμφωνία Ε.Ε.-Τουρκίας, που εγκλωβίζει χιλιάδες πρόσφυγες στα νησιά φυλακισμένους κυριολεκτικά σε απάνθρωπες συνθήκες, απαγορεύοντας να διαμοιραστούν και να διαμένουν στην ενδοχώρα, οδηγώντας τους στην απόγνωση και στρώνοντας το έδαφος για επίδραση ξενοφοβικών-φασιστικών αντιλήψεων στους ντόπιους.

Είναι υπεύθυνος από κοινού με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μη εφαρμογή των υποχρεώσεων άμεσης προστασίας στα θύματα των πολέμων, τη μη πρόσβαση στο δικαίωμα στο άσυλο, για την παρεμπόδιση της ελεύθερης μετακίνησής τους στις χώρες προορισμού τους, για την γκετοποίηση των προσφύγων, την έλλειψη μέριμνας και προστασίας για τα ανήλικα προσφυγόπουλα.

Για το ότι **συνυπέγραψε την απόφαση της Ε.Ε. στις 21/10/2016** για «προστασία» των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε. από τους πρόσφυγες, «αναχαίτιση» από τα πλοία του ΝΑΤΟ και τη **στελέχωση ευρωπαϊκής συνοριακής και ακτοφυλακής** με αρμοδιότητες επέμβασης και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της χώρας.

Για το ότι έχει «επιστρέψει» στην μη «ασφαλή» Τουρκία χιλιάδες πρόσφυγες από την αρχή του 2016. Για το ότι από τις 66.400 μετεγκαταστάσεις προσφύγων στις χώρες της Ε.Ε. που προέβλεπε η συμφωνία έχουν γίνει μόνο 5.600.

Θα είναι υπεύθυνος για τυχόν κλιμάκωση των εντάσεων, για το ότι θα υπάρχουν πρόσφυγες που δεν θα θυμούνται μόνο την αλληλεγγύη και τη φιλοξενία λαού μας, αλλά και τις επιθέσεις των φασιστών με την κάλυψη της αστυνομίας απέναντί τους, την καταπάτηση των δικαιωμάτων και ελευθεριών τους.

Η εφαρμογή των αντιπροσφυγικών πολιτικών και η ανάμιξη της Ελλάδας στους ανταγωνισμούς των ιμπεριαλιστών για τον έλεγχο των περιοχών και η ταύτιση των συμφερόντων της

χώρας με την από κοινού υλοποίηση της πολιτικής των ΗΠΑ και της Ε.Ε., που κλιμακώνουν τις πολεμικές αναμετρήσεις προκαλώντας χιλιάδες θανάτους και ξεριζωμένους, μόνο καλά δε φέρνει για το λαό μας, που υποφέρει από τον οδοστρωτήρα των μέτρων του ΔΝΤ, της Ε.Ε., της τωρινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων.

Θα ανατρέψουμε αυτή την πολιτική που θέλει να διασπά τους φτωχούς και να κατασκευάζει ενόχους ανάμεσά τους, θα φράξουμε το δρόμο στην ξеноφοβία και το ρατσισμό, θα υπερασπιστούμε τα δικαιώματα ντόπιων και προσφύγων ενάντια στους πολέμους, τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, τα αυταρχικά καθεστώτα και τις φασιστικές συμμορίες, την εκμετάλλευση, τις βάρβαρες πολιτικές κεφαλαίου-Ε.Ε.-κυβερνήσεων!

NAP για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση,
18/11/2016