



Να ανοίξουμε την καρδιά μας στους ναζί; Όχι ευχαριστώ!

Τον Ιανουάριο του 2013 δύο χρυσαυγίτες με 7 μαχαιριές δολοφόνησαν τον 27χρονο Σαχζάτ Λουκμάν επειδή ήταν Πακιστανός και πήγαινε στη δουλειά του με το ποδήλατο. Πριν ένα χρόνο ναζί ανοίξαν την καρδιά του Παύλου Φύσσα με μαχαίρι. Στην επέτειο της δολοφονίας του Παύλου μας είπαν ότι οι ναζί (ΟΙ NAZI, ούτε καν κάποιοι ψηφοφόροι της Χρυσής Αυγής που και καλά «δεν ήξεραν τι έκαναν») πρέπει να ξυπνήσουν, να μορφωθούν...

«Πρέπει να ανοίξουμε την καρδιά μας στους ναζί..τους λείπει αγάπη, μόρφωση, ζεστασιά... {...μια αγκαλιά}... {όχι βία που γεννά και άλλη βία} » και όμως αυτά τα απίστευτα -και άλλα τραγελαφικά- ακούστηκαν από τους διοργανωτές και το μικρόφωνο της μεγάλης αντιφασιστικής συναυλίας στην πλατεία Συντάγματος στη μνήμη της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα από τους νεοναζί.

Χιλιάδες κόσμος κατέκλυσε το Σύνταγμα και τους χώρους γύρω από αυτό σε μια μεγάλη συναυλία από την οποία δεν έλειψαν τα τεχνικά προβλήματα, με τον ήχο ή τη διοργάνωση αλλά αυτά είναι λίγο-πολύ αναμενόμενα σε συναυλίες τέτοιας κλίμακας και χαρακτήρα. Το thepressproject.gr ανέλαβε τη δύσκολη προσπάθεια της ζωντανής διαδικτυακής μετάδοσης της πολύωρης συναυλίας σε όλο τον κόσμο.

Η επιθυμία των φίλων του Παύλου Φύσσα ήταν να μην πάρει η συναυλία στη μνήμη του δολοφονημένου ράπερ χαρακτηριστικά μαχητικής αντιφασιστικής συγκέντρωσης αλλά λίγο-πολύ να γίνει μια θετική γιορτή συμφιλίωσης για την... «παγκόσμια ειρήνη».



ptsiaras
@ptsiaras

+ Ακολουθήσε

Αυτά για την παγκόσμια ειρήνη και την
εκεχειρία μου θύμισαν λίγο καλλιστεία στην
συναυλία. Αν μη τι άλλο ήταν άσχετα με το
φόνο από φασιστες

← Απάντηση ↻ Κοινοποίηση ★ Αγαπημένο ... Περισσότερα

RETWEET
1

FAVORITES
4



1:43 μ.μ. - 19 Σεπ 2014



Mitsouko @mitsouko64 · 8 ώρες

@ptsiaras σε λίγο θα γυρίζουμε και το άλλο μαγουλο. Δεν γίνεται έτσι είναι κάτι
σαν στροφή 360 μοιρών

← Απάντηση ↻ Κοινοποίηση ★ Αγαπημένο ... Περισσότερα

Αρχικά ο κόσμος αλλά και οι καλλιτέχνες που έλαβαν μέρος στη συναυλία για τον Πάυλο θέλησαν, παρά τις διαφωνίες, να σεβαστούν την επιθυμία της οικογένειας και των φίλων να φανεί η πλευρά του πασιφιστή Πάυλου που αγωνιζόταν για τους αδύναμους, τους φτωχούς, τους άστεγους.. «Πάυλο ψυχάρα άναψε φωτιά και ζέστανε τους άστεγους σε κάθε γειτονιά», «ο Πάυλος ζει μορφώστε τους ναζί», «όλοι μαζί είμαστε», «αγάπη μόνο» και ο «Πάυλος ζει ξυπνήστε τους ναζί» ήταν τα μόνα επιτρεπόμενα από τους διοργανωτές συνθήματα. Τα προβληματικά συνθήματα των διοργανωτών (όπως το ανεκδιήγητο «ξυπνήστε τους ναζί») και η εμφανής προσπάθεια τους να μην πολιτικοποιηθεί η εκδήλωση σε ανατρεπτική αντί-ΧΑ κατεύθυνση δημιούργησε αμηχανία, παγωμάρα και μια διαρκώς κλιμακούμενη ένταση από το κοινό που είναι αλήθεια ότι έδειξε μεγάλη υπομονή για πάνω από έξι ώρες.



akatzou
@akatzou

[+ Ακολουθήσε](#)

(μικρόφωνο) "Ο Φύσσας ζει, μορφώστε τους ναζί" (νεαρός πίσω μου) "Χαχαχα, είσαι βλάκας! Ο Φύσσας ζει, τσακίστε τους ναζί" [#syntagma](#) [#KillahP](#)

[← Απάντηση](#) [↻ Κοινοποίηση](#) [★ Αγαπημένο](#) [⋮ Περισσότερα](#)

1:17 μ.μ. - 19 Σεπ 2014



diogenis o klinikos @kanekos69 · 4 ώρες

ΤΡΑΤΖΙΚ ΟΛΟΙ @akatzou "Ο Φύσσας ζει, μορφώστε τους ναζί" (νεαρός πίσω μου) "Χαχαχα, είσαι βλάκας! Ο Φύσσας ζει, τσακίστε τους ναζί" [#KillahP](#)

[← Απάντηση](#) [↻ Κοινοποίηση](#) [★ Αγαπημένο](#) [⋮ Περισσότερα](#)



kirilos
@kirilos

[+ Ακολουθήσε](#)

Πάντως σήμερα εάν έγινε κάτι σε εκείνη την συναυλία, ήταν η βεβήλωση της μνήμης του [#killahp](#). Δεν τον ήξερα αλλά στα κομμάτια του έλεγε άλλα

[← Απάντηση](#) [↻ Κοινοποίηση](#) [★ Αγαπημένο](#) [⋮ Περισσότερα](#)

RETWEETS
3

FAVORITES
2



4:38 μ.μ. - 19 Σεπ 2014

«Τον Παύλο δεν τον σκότωσε μόνο ο Ρουπακιάς αλλά και οι σχεδόν 500.000 ψηφοφόροι που ψήφισαν Χρυσή Αυγή. Απομονώστε τους» είπε ο τραγουδοποιός Στάθης Δρογώσης που ανέβηκε στη σκηνή λίγο μετά τις 1.00 π.μ και ερμήνευσε το τραγούδι του «Ομορφη ζωή»

Οι Panx Romana ανέβηκαν στη σκηνή γύρω στις 1.10. Ο τραγουδιστής τους απουσίαζε όπως μας πληροφόρησαν τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος αλλά ο κόσμος ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε μαζί τους γνωστές επιτυχίες όπως τα τραγούδια «Συναγερμός» και «Έλληνα». Αμέσως μόλις το συγκρότημα ολοκλήρωσε το σύντομο σετ του ένα πολιτικοποιημένο μέρος του κοινού άρχισε να φωνάζει πιο δυναμικά συνθήματα όπως: «Το πάθος για τη λευτεριά είναι δυνατότερο για όλα τα κελιά», «φασίστες

κουφάλες έρχονται κρεμάλες» και «ο Παύλος ζει τσακίστε τους ναζί» Οι διοργανωτές-ράπερ άρχισαν να κάνουν συστάσεις στο κοινό σε «χιπ-χοπ» γλώσσα όχι ακριβώς με συγκροτημένο λόγο αλλά με κραυγές:

«Δεν είπαμε ρε παιδιά ξυπνήστε τους, μορφώστε τους ναζί και όχι τέτοια (όχι τσακίστε τους)», «πολεμάμε με αγάπη και ειρήνη», «παιδιά-παιδιααά-εεε».

Οι διοργανωτές άρχισαν να επαναλαμβάνουν ξανά και ξανά το σύνθημα «Παύλο ψυχάρα άναψε φωτιά και ζέστανε τους άστεγους σε κάθε γειτονιά» αλλά σχεδον κανείς δεν το φώναζε πια μαζί τους καθώς για το κοινό ο Παύλος ήταν ένας μαχόμενος αντιφασίστας όχι η μητέρα-Τερέζα. «Ένα είναι το σύνθημα: Ο Παύλος ζει ΤΣΑΚΙΣΤΕ τους ναζί» πρόλαβε να πει ένας που άρπαξε το μικρόφωνο. «Όχι, όχι, είμαστε εδώ όλοι για έναν γαμημένο σκοπό, δεν είναι ΚΑΝΕΙΣ εδώ για τον Παύλο;» αναρωτήθηκαν οι διοργανωτές που με έκπληξη είδαν μπουκαλάκια με νερό να εκτοξεύονται πάνω τους. Ακολούθησε μια ένταση και ορισμένα σπρωξιμάτα («Ρεεε μαλάκες σκοτώνουν άνθρωπο» αναφώνησε ένας διοργανωτής»), προκλήθηκαν ορισμένες φθορές στα μηχανήματα και η συναυλία διακόπηκε στις 1.36 π.μ με προοπτική να συνεχιστεί όταν ηρεμήσουν τα πνεύματα. Άδοξο φινάλε για μια συναυλία μνήμης, ιδεολογική ήττα όμως και για την αλα No Politica γραμμή εθνικής συμφιλίωσης των χιπ-χοπάδων φίλων του Παύλου που δεν έδειξε να συμβαδίζει με τις διαθέσεις του κόσμου.



 **Πρακτορείο Rioters**
@riotersunited Ακολουθήστε

Γεια στα χέρια όσων αμαύρωσαν την μνημειακή αποπολιτικοποίηση του φόνου του #KillahP και το ξέπλυμα των φονιάδων απ' τους "φίλους" του.

← Απάντηση ↻ Κοινοποίηση ★ Αγαπημένο ⋮ Περισσότερα

RETWEETS 2 FAVORITES 4

4:48 μ.μ. - 19 Σεπ 2014

Πηγή: mao.gr μέσω: "Οικοδόμου"