

Άρης Χατζηστεφάνου



Υπάρχει μια φράση από την ιστορία των ταγμάτων ασφαλείας που συνοψίζει όσο ελάχιστες το πνεύμα του Ελληνικού δοσιλογισμού.

Γραμμένη σε ένα κομμάτι χαρτί, η χειρόγραφη επιστολή του ταγματасаφλίτη αξιωματικού στην Εύβοια, Χ. Γερακίνη, κατέληγε ως εξής: **«Απώλειαι: Εκ των ημετέρων εις Γερμανός βαρέως τραυματίας».**

Θυμήθηκα τη συγκεκριμένη φράση βλέποντας τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισαν αρκετά ελληνικά ΜΜΕ τη δολοφονία των δυο εμπόρων αναβολικών ουσιών.

Ήταν σαν να είχαν χάσει δυο “δικούς τους ανθρώπους”. **“Δυο νέους ανθρώπους με αγάπη για τα τατουάζ”** όπως έγραψε κάποιος.

Θα ρωτήσει κανείς: είναι καλό που δολοφονήθηκαν δυο άνθρωποι;

Η απάντηση είναι όχι;

Θα ξαναρωτήσει ο ίδιος: αποτελεί η συγκεκριμένη πληροφορία σημαντική είδηση;

Η απάντηση είναι... ίσως. Αν αποτελεί είδηση το ξεκαθάρισμα λογαριασμών χρυσαυγιτών ντίλερ δεν θα έπρεπε να δικαιούται τον ίδιο χρόνο και ένας πρεζέμπορας που ψηφίζει οποιοδήποτε άλλο κόμμα;

Ακόμη περισσότερο, γιατί είναι σημαντική είδηση το ξεκαθάρισμα λογαριασμών και **όχι ο θάνατος ενός εργάτη σε ένα εργοτάξιο;**

Η προφανής απάντηση είναι ότι τα κανάλια ήλπιζαν ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τις δολοφονίες για να επαναφέρουν τη **θεωρία των δυο άκρων**. Θυμόμαστε όλοι πως στην προηγούμενη δολοφονία δυο χρυσαυγιτών ο Πρετεντέρης είχε σπεύσει να βγάλει το πόρισμα ότι οι δράστες “προέρχονται από τον ακροαριστερό χώρο” πριν υπάρξει οποιαδήποτε σχετική ένδειξη.

Τώρα δεν τους βγήκε. Οι δράστες δεν αυτοπροσδιορίζονται ως αριστεροί ή αναρχικοί και η συνταγή απέτυχε.

Η κάλυψη της συγκεκριμένης πληροφορίας όμως κρύβει και κάτι βαθύτερο.

Ο τρόπος παρουσίασης του περιστατικού αποτελεί σαφή πολιτική τοποθέτηση – με τον ίδιο τρόπο που οι αναφορές στην προσωπική ζωή του Κασιδιάρη, από τηλεοπτικούς σταθμούς όπως το STAR της οικογένειας Βαρδινογιάννη, συνιστούν ανοιχτή στήριξη στο νεοναζιστικό μόρφωμα της Χρυσής Αυγής.

Έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας και είναι πλέον προφανές ότι το μιντιακό κατεστημένο αποφάσισε να βγάλει για δεύτερη φορά από τη ναφθαλίνη το κουστύμι του φασισμού.

Ανάλογα με τα επίπεδα πανικού που θα επικρατήσουν στις οικονομικές ελίτ θα πρέπει να αποφασίσουν αν

θα παίξουν με την light εκδοχή του Καρατζαφέρη ή με τον πυρήνα της Χρυσής Αυγής. Τα πειράματα με τα ποτάμια και τις γέφυρες πάντως απέτυχαν και για μια ακόμη φορά κάποιои αποφάσισαν να ποντάρουν στο μαύρο.

21/08/2014

info-war.gr