



Μια νέα ιστορία τρομοκρατίας γίνεται πρώτο θέμα αυτές τις μέρες. Τα ΜΜΕ εξάλλου τις λατρεύουν. **Η κυβέρνηση πανηγυρίζει, βλέπει επιτυχίες και μοιράζει συγχαρητήρια. Εμείς βλέπουμε τα καταστροφικά αποτελέσματα που αφήνει αυτή η τρομοπολιτική.** Άλλο ένα παράδειγμα έχουμε αυτή τη φορά στη γειτονιά μας. Ο φίλος, γείτονας και συναγωνιστής Γ.Π. πέρασε 4 «αξέχαστες» μέρες με την αντιτρομοκρατική. Έγινε το σπίτι του άνω κάτω, είδε το πρόσωπό του σε όλα τα δελτία, έφαγε κάμποσους μήνες με αναστολή... **και όλα αυτά γιατί;**

Γιατί συνεχίζουν να ποινικοποιούν τις κοινωνικές σχέσεις (τη φιλία αυτή τη φορά, τον έρωτα στην περίπτωση της Ηριάννα)

Για δύο κροτίδες...

Γιατί είναι ο εύκολος στόχος από τη στιγμή που έχει επιλέξει να είναι με τη μεριά των ανθρώπων που αγωνίζονται, με τη μεριά των συνήθως υπόπτων.

Να τελειώνουμε λοιπόν με τους τρομονόμους και τις αντιτρομοκρατικές υπηρεσίες. Στιγματίζουν ανθρώπους, καταστρέφουν ζωές, ισοπεδώνουν προσωπικότητες. Κυρίως όμως στέλνουν ένα σαφές μήνυμα καταστολής σε όλο το κίνημα, είναι σαν να μας λένε ότι κάποιος τρόπο θα βρουν να μας μπλέξουν αν το επιλέξουν.

Παράλληλα, ξεφτίλα και αηδία προκαλεί για ακόμα μία φορά το τοπικό ηλεκτρονικό μέσο vimaonline. Συναγωνίζονται σε δημοσιογραφική αλητεία τον Θέμο και τον Μάκη. Με δημοσίευμα σχεδόν ταυτόχρονο με την προσαγωγή, έσπευσαν να στιγματίσουν και τελικά να καταδικάσουν! Αυτό δεν είναι αστυνομικό ρεπορτάζ, είναι ρουφιανιλίκι και ασφαλίτικη πρακτική. Χτυπούν και δυσφημούν την επαγγελματική προσπάθεια που γίνεται με μεράκι από νέους ανθρώπους, κατασκευάζουν ενόχους χωρίς στοιχεία. Έριξαν δηλητήριο όσο πιο γρήγορα μπορούσαν. Έτρεξαν να βγάλουν στη δημοσιότητα φωτογραφία με το σπίτι του Γ.Π. Με περηφάνια καταδότη είπαν «αυτός είναι»... με την προσμονή κορακιού ψάχνουν για το λαβράκι της μεγάλης γιάφκας στην περιοχή.

Ούτε κοινωνική δεσμοί της ίδιας γειτονιάς δεν τους αγγίζουν. Εμείς θεωρούμε όταν ένας γείτονας και μάλιστα νέος άνθρωπος βρίσκεται σε δύσκολη θέση στέκεσαι αρχικά τουλάχιστον με συμπόνια και με διάθεση αλληλεγγύης στο πρόβλημά του. Τα αρπακτικά αυτά όμως δεν καταλαβαίνουν, δε νιώθουν τίποτα. Γνωστά φιλαράκια του δημάρχου είναι έτοιμα να λασπολογήσουν σε όποια κατεύθυνση τους υποδείξει το αφεντικό τους.

ΥΓ δεν αισθανόμαστε την ανάγκη να πάρουμε αποστάσεις, κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή ισοδυναμεί με δήλωση νομιμοφροσύνης. Για την ώρα δηλώνουμε την αμέριστη αλληλεγγύη μας (οικονομική, ηθική, νομική) στις οικογένειες που δοκιμάζονται σκληρά.

Πηγή: ektosplanou.wordpress.com