



ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Γεμίσαμε χαφιέδες, ρουφιάνους και μπάτσους

Στο δήμο του Κωνσταντάτου έγινε και αυτό. Η αστυνομία έρχεται να ελέγξει τις συζητήσεις μας ακόμη και στις καφετέριες της περιοχής.

Ας πάρουμε τα γεγονότα από την αρχή. Ως δημοτική κίνηση θεωρήσαμε σωστό να ασχοληθούμε με τα ζητήματα των υποδομών στις σχολικές εγκαταστάσεις. Καλέσαμε εκπαιδευτικούς της περιοχής, σε μια σχετική συζήτηση σε γνωστό φιλόξενο στέκι. Ανακοινώσαμε δημόσια την σύσκεψη ως δημόσια εκδήλωση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης την Πέμπτη 7/3, ώρα 7:30μμ. Λίγα λεπτά πριν την προγραμματισμένη ώρα έναρξης της συζήτησης, εμφανίστηκε άντρας της ασφάλειας ένστολος στο μαγαζί κάνοντας ερωτήσεις στους ιδιοκτήτες. Ποιος οργανώνει την εκδήλωση, ποιο είναι το τηλέφωνό του, πόσοι θα έρθουν κτλ. Είχε το θράσος να αφήσει όνομα και τηλ. για να τον πάρουμε όταν φτάσουμε.

Κυρίως από περιέργεια ανταποκριθήκαμε και πήραμε τηλέφωνο. Σαν να είναι το πιο φυσιολογικό πράγμα στον κόσμο ο αστυνομικός συνέχισε τις ερωτήσεις. Πόσοι θα είστε, πόσο θα κάτσετε και άλλα παρόμοια! Η απάντησή μας ήταν το αυτονόητο, **«δε σας αφορά»**. Δε φαίνεται να τους ικανοποίησε και πολύ καθώς ένα περιπολικό έμεινε για αρκετή ώρα έξω από το μαγαζί.

Είμαστε σίγουροι ότι ο δήμαρχος έχει βάλει το χεράκι του. Είναι φανερό ότι τον ενοχλούν πολύ, οι πολιτικές πρωτοβουλίες που παίρνουμε. Οι συνεχείς καταγγελίες μας δηλαδή για τον αυταρχισμό που έχει δείξει προς την εκπαιδευτική κοινότητα, ειδικά όταν δεν υπακούει στις εντολές και επιθυμίες του. Ενώ άλλη πρωτοβουλία μας που έχει να κάνει με την εκπαιδευτική κοινότητα, είναι η έντονη αντίδρασή μας στις φασιστικές λέσχες εφέδρων. Τον ενοχλεί φυσικά, γιατί του χαλάει το εθνικιστικό πανηγύρι που προσπαθεί να ξαναστήσει μαθητικές παρελάσεις. Δεν αρκείται στα πρόσφατα συκοφαντικά άρθρα στον φίλα προσκείμενο τοπικό τύπο. Ανεβάζει τώρα το επίπεδο αυταρχισμού.



Το γεγονός όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό ευρύτερα για τον κόσμο του αγώνα, όχι μόνο της περιοχής. Ο αστυνομικός στάλθηκε όπως μας είπε ο ίδιος από τη γενική διεύθυνση. Παρουσίασε την επίσκεψη ως μια συνηθισμένη τακτική. Αυτή είναι η αστυνομία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει από τις πιο μαύρες στιγμές στην ιστορία του τόπου. Ίσα ίσα έρχεται να βάλει νέα ποιοτικά στοιχεία σε κυνισμό, αυταρχισμό και κατασταλτική αποτελεσματικότητα.

Δε μας τρομάζουν δε μας αγγίζουν αυτές οι πρακτικές. Ωστόσο μας ανησυχούν, μας δείχνουν ότι

πρέπει να είμαστε σε συνεχή επαγρύπνηση. Αυτοί είναι ικανοί να ψάξουν πόση ζάχαρη βάζουμε στον καφέ μας... Αυτό δε θα περάσει έτσι, καμία πρόκληση δε θα μένει αναπάντητη.

Στο μυαλό μας, ήρθε και ένα τραγούδι, το αφιερώνουμε στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, στην διοίκηση του δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης και το δήμαρχο Κωνσταντάτο: