

## Χαλάμε τα πλάνα τους - Δημιουργούμε την πιο όμορφη εικόνα



Πλησιάζουν λοιπόν και οι δημοτικές εκλογές, συνδυασμοί ξεφυτρώνουν από παντού. Αλήθεια τι καλούμαστε να επιλέξουμε, όλοι συζητούν για την καλύτερη διαχείριση ενός εξορισμού αντιλαϊκού πλαισίου. Δεν υπάρχει όμως κανένας λόγος να το αποδεχτούμε, ούτε στις δημοτικές εκλογές. Από την πρώτη στιγμή που δημιουργηθήκαμε ως αντικαπιταλιστική κίνηση, δηλώσαμε ότι δε θέλουμε να ασχοληθούμε γενικά και αόριστα με τα 'τοπικά'. Πιστεύουμε ότι το τοπικό κράτος συμπληρώνει το κεντρικό, ειδικά σήμερα στην εποχή του Καλλικράτη-Κλεισθένη, των μόνιμων μνημονίων και της υποχρηματοδότησης. Η λιτότητα, η φοροληλασία, η διάλυση του κοινωνικού κράτους έχουν τη σφραγίδα και των δημοτικών αρχών (έμμεσα ή άμεσα). Από την άλλη, υπάρχει σήμερα ανάγκη για μεγαλύτερη σύνδεση των τοπικών αντιστάσεων με τα συνολικά κινήματα ανατροπής. Κάθε επιμέρους διεκδίκηση στο τοπικό επίπεδο δένεται με τα ρεύματα αμφισβήτησης των σημερινών εμφανιζόμενων μονόδρομων. Αντίστοιχα η πάλη για την ανατροπή των πολιτικών κυβέρνησης-ΕΕ-δανειστών οφείλει να οργανωθεί και να ριζώσει σε κάθε γειτονιά. Έτσι βλέπουμε τη μέχρι τώρα δράση μας, έτσι προσπαθούμε να εκφράσουμε τα συμφέροντα του κόσμου της εργασίας.

Η σημερινή δημοτική αρχή Ελληνικού Αργυρούπολης με επικεφαλής τον Κωνσταντάτο ξεχειλίζει από αλαζονεία και αυταρχισμό. Ο δήμαρχος αποτελεί ένα επικίνδυνο μίγμα νεοφιλελευθερισμού και εθνικισμού. Κάθε μέρα που περνάει βουτάει όλο και περισσότερο στα επικίνδυνα νερά του φασισμού. Προώθησε αντιλαϊκές πολιτικές σε όλο το διάστημα της θητείας του, κυρίως όμως ετοιμάζεται για σαρωτικά αντιλαϊκά μέτρα στην επόμενη. Ο Κωνσταντάτος προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ έχει το χρίσμα σήμερα της ΝΔ, σε κάθε περίπτωση όμως εφαρμόζει με ξεχωριστό ζήλο όλα τα πολιτικά κριτήρια που διαμορφώνονται από κυβέρνηση -ΕΕ- μνημόνια. Είναι ένα πολιτικό πείραμα που συγκεντρώνει ό, τι χειρότερο υπάρχει στην πολιτική ζωή. Αρκετά ως εδώ να μην τον ανεχτούμε άλλο.

Η αλήθεια όμως είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια συνάντησε ελάχιστες δυσκολίες μέσα στο δημοτικό συμβούλιο. Το ζήτημα λοιπόν είναι η ενίσχυση της μαχητικής αντιπολίτευσης και με αυτό το σκεπτικό αποφασίζουμε να ριχτούμε και στη μάχη των δημοτικών εκλογών, όχι χωρίς προβληματισμό γιατί σε καμία περίπτωση δε θέλουμε να ενισχύσουμε λογικές ανάθεσης, σε καμία περίπτωση δε θέλουμε να φύγει το κέντρο βάρους από τους αγώνες και τα κινήματα.

Με την κάθοδο στη μάχη των εκλογών αναζητούμε το δυνάμωμα των αντιλήψεων που βάζουν πλάτη στους αγώνες, που συμβάλουν στην οργάνωση του λαού και στα μικρά και στα μεγάλα (κάρτα στο γήπεδο, κανονισμός πόλης, παρκόμετρα, δώρο εργοδοτική αυθαιρεσία, αντιφασιστικό). Έχουμε αποδείξει επίσης τη διάθεσή μας για συνάντηση και κοινή δράση στη συνέλευση στο στάδιο, στις αντιφασιστικές συσκέψεις, στο πρώην αεροδρόμιο και φυσικά στη λέσχη εργαζομένων και νεολαίας.

Στο τοπικό κράτος δεν υπάρχουν περιθώρια για άσκηση φιλολαϊκής πολιτικής. Θα εξαντλήσουμε όμως κάθε πιθανότητα για οποιαδήποτε ελάφρυνση ή ανακούφιση, για να ακυρωθούν οι επιπλέον επιβαρύνσεις. Το τοπικό και το κεντρικό συνδέονται και αλληλοσυμπληρώνονται. Αντίστοιχα πρέπει να απαντάει και ο κόσμος του αγώνα. Όσοι μιλούν ουδέτερα και αταξικά για το καλό της πόλης υποτάσσονται στη δικτατορία των ΕΣΠΑ, της υποχρηματοδότησης και των ιδιωτικοποιήσεων και των χορηγιών. Είναι με την

μεγάλη εικόνα της κυρίαρχης πολιτικής.

Αυτό το πολιτικό στίγμα θέλουμε να εκφράσουμε και στους δύο γύρους των δημοτικών εκλογών. Αυτό πρέπει να υπηρετήσουν ο επικεφαλής και το ψηφοδέλτιο.

Είμαστε με την αριστερά που θα σηκώσει το γάντι και θα κάνει την πιο σκληρή αντιπολίτευση στους πολιτικούς εκφραστές του κεφαλαίου. Για να σπάσει το κλίμα απογοήτευσης και αναμονής. Όλοι βλέπουν πλέον που οδηγεί η ανάθεση σε μία μελλοντική καλύτερη διαχείριση (από μία άλλη κυβέρνηση, περιφέρεια, δημοτική αρχή). Βάζουμε ξεκάθαρο μαχητικό αντιφασιστικό στίγμα, βλέπουμε την ανάγκη σύνδεσης με το αντιπολεμικό, αντιεθνικιστικό, αντικαπιταλιστικό, αντιιμπεριαλιστικό κίνημα.

Είμαστε με την αριστερά που θα προσπαθήσει να εμπνεύσει για μια νέα ανώτερη οργάνωση του λαού. Να δούμε τις σύγχρονες δυνατότητες για εργατικό έλεγχο στην παραγωγή, στη δημόσια περιουσία, στις κοινωνικές παροχές... Είμαστε με την αριστερά που μιλάει για την δημοκρατία των από κάτω, για το δίκαιο των αγώνων μικρών και μεγάλων, για τα κινήματα που όχι μόνο θα διαμαρτύρονται αλλά θα επιβάλουν τις ανάγκες και τα δικαιώματά μας. Για να πετύχουμε σήμερα μικρές νίκες, να αλλάξουμε έστω και λίγο την καθημερινότητα. Για μια πόλη στο μπόι των κατοίκων της με δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες στο πράσινο, στον μαζικό αθλητισμό, στην καθαριότητα, στον πολιτισμό, στην παιδεία.

Είμαστε κομμάτι της επαναστατικής-αντικαπιταλιστικής αριστεράς. Συμβάλουμε στην ενίσχυσή της ως πολιτικό ρεύμα. Αντλούμε από το αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα πάλης, εξειδικεύουμε στο τοπικό επίπεδο. Επιδιώκουμε φυσικά χειροπιαστές νίκες στο σήμερα αλλά προσπαθούμε η εμπειρία των αγώνων να οδηγεί σε μια πιο συνολική πολιτική συνειδητοποίηση σε επαναστατική-αντικαπιταλιστική κατεύθυνση.

Αυτό το πολιτικό σκεπτικό θέλουμε να εκφράσουμε και στους δύο γύρους των δημοτικών εκλογών.

Δηλώνουμε την αντίθεσή μας στο δημαρχοκεντρικό-αρχηγικό μοντέλο, επικεφαλής «στα χαρτιά», θα είναι ο σύντροφος Γ.Μαρκόπουλος.