



### Της **Ελεάννας Ιωαννίδου\***

Απέναντι στα μνημόνια και την πολύπλευρη κρίση, η φωνή της πολιτικής οικολογίας, μια φωνή υπέρ της αλληλέγγυας οικονομίας και της αυτοοργάνωσης σε κοινωνική βάση, υπέρ του κοινοτισμού και της οριζόντιας δικτύωσης με στόχο τη διατροφική κυριαρχία, την ήπια ενεργειακή αυτάρκεια, την κοινωνική δικαιοσύνη, το σεβασμό στις επόμενες γενιές, θα ήταν μία λύση.

Δυστυχώς, σ' αυτές τις εκλογές (αυτό) το οικολογικό πρόταγμα δεν εκπροσωπείται από κανένα κομματικό σχηματισμό.

Οι όποιες διαφορές τους εξαντλούνται είτε στο ποιος θα κάνει περισσότερο φιλολαϊκή εφαρμογή των μνημονίων, είτε στην έξοδο από την ευρωζώνη, χωρίς να προτείνεται από πουθενά ένας οδικός χάρτης εξόδου από την πολύπλευρη κρίση, με νέους θεσμούς που να ενισχύουν τη δημοκρατία, την αλληλεγγύη και τη δυνατότητα να πάρουμε οι πολίτες τις ζωές μας στα χέρια μας.

Έτσι, βρέθηκα κι εγώ μαζί με εκείνους κι εκείνες, που σ' αυτές τις εκλογές δεν έχουμε τι να ψηφίσουμε.

Η μάχη ανάμεσα στο παλιό και το καινούριο πολιτικό προσωπικό, χωρίς βαθιές, ριζικές πολιτικές αλλαγές, απλά δεν με απασχολεί. Με νοιάζει, όμως, η μάχη για την υπεράσπιση της δημοκρατίας.

Γι αυτό, δεν προβληματίστηκα ούτε στιγμή για το αν θα ψηφίσω σ' αυτές τις εκλογές.

Για εμένα, η ενεργή συμμετοχή στα κοινά δεν αρκεί, όπως δεν αρκεί και η ψήφος στις εκλογές.

Για την πραγμάτωση της Δημοκρατίας, χρειάζονται και τα δύο. Δεν σκοπεύω να μεταφράσω την αποτυχία ημών των Οικολόγων να συνδιαμορφώσουμε μια γνήσια πράσινη πολιτική πρόταση και συλλογικότητα, σε παραίτηση από το, κερδισμένο με αίμα, δικαίωμα της ψήφου.

Δικαίωμα που δεν ασκείται, χάνεται. Όπως ακριβώς επιδιώκουν οι ναζί την ίδια στιγμή όπου οι ίδιοι θα ψηφίζουν μαζικά, χρησιμοποιώντας τη δημοκρατία για να την αλώσουν.

Η μάχη απέναντι στον ολοκληρωτισμό, το ρατσισμό και το φασισμό είναι η πιο κρίσιμη μάχη στα μάτια μου τούτη την ώρα. Σ' αυτό τον πόλεμο χαρακωμάτων, όπου όλο πέφτουμε και όλο ξανασηκωνόμαστε, θα ψηφίσω ανθρώπους, με τους οποίους μπορεί να μην έχουμε κοινά πολιτικά προτάγματα απέναντι στην κρίση, αλλά μας ενώνουν κοινοί αγώνες, στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ενάντια στο φασισμό. Θα ψηφίσω ANΤΑΡΣΥΑ.

---

**\*επικεφαλής της δημοτικής κίνησης Θεσσαλονίκης «Γειτονίες σε Δράση - Οικολογία, Αλληλεγγύη, Πολιτισμός»**

πηγή: [enallaktikos.gr](http://enallaktikos.gr)