



Η εθνική ενότητα προχωρεί ακάθεκτη. Είδα μέχρι και φωτογραφία του συριζαίου βουλευτή Αργολίδας Κοδέλα να κάθεται στο ίδιο τραπέζι με τον χρυσαυγίτη βουλευτή Αργολίδας Γαλέο, σε εκδήλωση του εμπορικού συλλόγου της περιοχής.

Τις τελευταίες μέρες επίσης, που βρίσκομαι στην Αθήνα έχω συνομιλήσει με πολλούς ανθρώπους και διαπίστωσα ότι η πλειονότητα όσων ψήφισαν Σύριζα είναι προβληματισμένοι αλλά δεν θέλουν να τους βγάξεις από το ροζ συννεφάκι που κάθονται ελπίζοντας, οι δε ψηφοφόροι της νδ και κυρίως του Ποταμιού τάσσονται πλέον ενθουσιωδώς υπέρ της κυβέρνησης και μιλούν για κωλοτούμπα εξαιρετική και πολύ θελκτική για αυτούς, μιλούν και για πολιτική την οποίαν αν είχε αναγγείλει ο Τσίπρας προεκλογικά αντί να λέει ότι θα χορέψει πεντοζάλι τις αγορές, θα τον ψήφιζαν και οι ίδιοι.

Η διαπραγμάτευση επί του μνημονίου που δεν θα αναγνωρίζαμε, η διαπραγμάτευση με τους δανειστές και με τους μέχρι πρότινος αποκαλούμενους από εμάς ως απατεώνες βρίσκεται ένα βήμα πριν την συνολική και οριστική προδοσία όλων των αρχών της Αριστεράς και των υποσχέσεων της κυβέρνησης Τσίπρα που κατασυκοφαντεί την Αριστερά και εξευτελίζει αγωνιστές βουλευτές με προσωπική ιστορία μεγάλη πίσω τους. Όλοι και όλα θυσιάζονται – ισοπεδώνονται στον βωμό της αλλαγής πολιτικής φρουράς και στην κατάληψη θέσεων εξουσίας από τους γυάλινους και ανιστόρητους νεανίες της στενής αρχηγικής ομάδας.

Μέχρι και η Ζωή Κωνσταντοπούλου άρχισε να αυτοεξευτελίζεται ιστάμενη εμπρός από το εικονοστάσι του Προκόπη και λέγοντάς του όλες αυτές τις αθλιότητες, κλείνοντας έτσι με τον καλύτερο συντηρητικό τρόπο της λήθης και της στρέβλωσης την ιστορική περίοδο που άνοιξε με τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου τον Δεκέμβριο του 08 και τελικά οδήγησε στο σήμερα και στην έναρξη της περιόδου εθνικής συμφιλίωσης, που θα ξεπλύνει όλους τους πολιτικούς υπεύθυνους για την πορεία της χώρας και της ζωής μας, θα συνεχίσουμε δε αποδεχόμενοι τη μοίρα μας, την υποτέλειά μας, την ισχύ των αποικιοκρατών και τη ζωή μας σε κλίμα συναινετικό μέχρι την άνοδο των χρυσαυγιτών στην κυβέρνηση.

Δυστυχώς προς τα κει βαδίζει ακάθεκτη ξανά η ιστορία. Ο Τσίπρας και το επιτελείο του συκοφαντούν και εξευτελίζουν την Αριστερά και το μόνο που θα πετύχουν είναι να “αποδείξουν” στο μυαλό των λαϊκών μαζών την αίσθηση και τη γνώμη ότι “αποδείχθηκε τελικά πως ήταν όλοι ίδιοι”, θα καταρρεύσουν δε από τη λαϊκή οργή πολύ σύντομα λόγω της αθέτησης όλων των προεκλογικών τους οικονομικών μέτρων τα οποία είναι φανερό ότι δε μπορούν να υλοποιηθούν μέσα στα ασφυκτικά πλαίσια της γερμανοκρατούμενης ευρωζώνης. Δεν είναι εφιάλτης δυστυχώς, είναι η πορεία της εθνικής συμφιλίωσης αυτή.

Πηγή:Γιάννης Μακριδάκης