



Ο κοινωνικός ταξικός πόλεμος της τρόικας και των ντόπιων λακέδων τους-ΝΔ, ποτάμι, ΠΑΣΟΚ, ΜΜΕ- δεν σταμάτησε με τον θρίαμβο του λαϊκού Όχι στις 5 Ιουλίου. Αντίθετα, συνεχίζεται και λυσομοανά μετά την απρόσμενη γι' αυτούς ταπεινωτική ήττα.

Ο Ντράγκι κι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συνεχίζουν να κρατούν εκβιαστικά κλειστές τις ελληνικές τράπεζες. Ο εκβιασμός της τρόικας για νέο αντιλαϊκό Μνημόνιο ξαναμπήκε πιεστικά και κυνικά ποδοπατώντας με περιφρόνηση την νωπή λαϊκή βούληση κι εντολή. Όλος ο θιάσος των σκιάχτρων της ΕΕ-Σουλτς, Ντάισεμπλουμ, Σόιμπλε, Βέμπερ κλπ- κι οι παρατρεχάμενοι στα άλλα κράτη-μέλη και στην ίδια την Ελλάδα βγήκαν στο κλαρί.

Ενώ η λαϊκή κατακραυγή έκανε ΝΔ, Ποτάμι, ΠΑΣΟΚ να χωθούν προσωρινά στην τρύπα τους, ξαναπρόβαλαν προκλητικά και με καθοδήγηση από Βρυξέλλες και Βερολίνο καλούν πάλι σε προκλήσεις και ευρωσυνάξεις του ψευτοκινήματος “Μένουμε δούλοι”. Ο διάδοχος του Σαμαρά κι εξίσου τραμπούκος Μεϊμαράκης που ήδη την Κυριακή απειλούσε με την “απάντηση της αστικής τάξης”, μόλις είδε φως στις Βρυξέλλες από την Δεξιά και την σοσιαλδημοκρατία, κλιμάκωσε στο δικό του ύφος χαμαιτυπείου τις τσάμπα-μαγκιές. Το ίδιο κι ο ποταμίσιος βούρκος και οι κυρίες του ανύπαρκτου ΠΑΣΟΚ Καϊλή και Φώφη.

Μα πέρα από το δοτό “θάρρος” που τους δίνουν τα ξένα και ντόπια αφεντικά τους, αποκτούν περίσσιο θράσος από την συμφιλιωτική στάση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ.

Στον ταξικό πόλεμο που μαίνεται η πολιτική της ταξικής συνεργασίας και του ταξικού συμβιβασμού που ακολουθεί πιστά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι η πολιτική της βέβαιης ήττας και της συνθηκολόγησης.

Το βράδυ της Κυριακής 5 Ιουλίου ήδη ο Τσίπρας δήλωσε ότι δεν θέλει ρήξη με την ΕΕ αλλά συμβιβασμό, Την επομένη του θριάμβου κάλεσε τους νικημένους και φοβισμένους ηγέτες του Ναι σε “συνάντηση αρχηγών” υπό τον καραμανλικό Πρόεδρο Παυλόπουλο. Ξαναζωντάνεψε κι ενθάρρυνε τους αποθαρρυσμένους και νικημένους από τον λαό στο όνομα μιας ανύπαρκτης “εθνικής ενότητας” των λύκων με τα πρόβατα (γιατί πρόβατα θεωρούν οι πολιτικάντηδες τον λαό). Όλα σφάζονται- μαζί κι ο Βαρουφάκης- στον βωμό μιας εκ των προτέρων χαμένης “διαπραγμάτευσης” με τους εκβιαστές, όπως έδειξαν κι οι χαμένοι πέντε μήνες με τα σούρτα-φέρτα με τους “θεσμούς”.

Επίσης: συνεχίζουν οι κυβερνώντες να χαϊδεύουν το βαρύ πυροβολικό του εχθρού, τα άθλια κανάλια και τους καναλάρχες. Σιγά μην φοβηθούν ελάχιστοι μεγαλοδημοσιογράφοι το Πειθαρχικό της ΕΣΗΕΑ, στο οποίο παραπέμπονται.

Μετά την μεγάλη Νίκη του ΟΧΙ ετοιμάζεται μέχρι την Κυριακή το Ναι της υποταγής. ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ!

Ας αρχίσουμε αφαιρώντας τους αμέσως τα δύο μεγάλα τους όπλα:

- Αντί να στέκεται ο λαός στις ουρές μπροστά στα ΑΤΜ για να πάρει τα λεφτά του από τις τράπεζες, να πάρει ο λαός τις τράπεζες τις ίδιες στα χέρια του- με εθνικοποίηση κάτω από εργατικό -λαϊκό έλεγχο. Να ανοιχτούν τα βιβλία τους για να δούμε αν έχουν ή όχι αποθέματα και ρευστό. Να πάψει το σκάνδαλο να μπορούν οι έχοντες και κατέχοντες να βγάζουν κρυφά λεφτά παρά τον έλεγχο στην κίνηση κεφαλαίων- όπως καταγγέλθηκε στην Κρήτη.

- Αντί να θυμώνουμε μόνο με τους καναλάρχες και να μένουν στο απυρόβλητο, να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες των ΜΜΕ εδώ και τώρα όλα τα χρωστούμενα στο Δημόσιο αλλιώς να κλείσουν Όχι για να γίνουν κρατικά φερέφωνα του κεφαλαίου και να τους κάτσει κάποιος Ταγματάρχης στο σβέρκο αλλά για να υπάρξει σε όλη της Ελλάδα ελεύθερη αυτοδιαχειριζόμενη δημόσια ραδιοτηλεόραση, γνήσια, αλογόκριτη φωνή του λαού, όπως απέδειξε το ζωντανό παράδειγμα πάλης δυο ολόκληρων χρόνων μετά το “μαύρο” την ΕΤ και ιδιαίτερα η συγκεκριμένη πρόταση των εργαζομένων κι αλληλέγγυων της ΕΡΤ-3.

Χωρίς καθυστέρηση να περάσουμε στην αντεπίθεση με εργατική-λαϊκή αυτοοργάνωση στις γειτονιές, στους τόπους δουλειάς και σπουδής, παντού. Να επεξεργαστούμε ένα συνολικό εναλλακτικό σχέδιο-απάντηση στους εκβιασμούς και εκβιαστές, με πυλώνες την κατάργηση του χρέους, την εθνικοποίηση τραπεζών και των στρατηγικών τομέων της οικονομίας κάτω από εργατικό έλεγχο και εργατική διαχείριση, με την παραγωγή κι όλη την εξουσία στα χέρια των εργατών.

Τα μάτια όλων των θυμάτων της καπιταλιστικής κρίσης στην Ευρώπη κι όλο τον κόσμο είναι σήμερα στραμμένα στον μαχόμενο λαό της Ελλάδας που είπε το περήφανο ΟΧΙ στην εξαθλίωση- ΟΧΙ σε ΕΕ και ΔΝΤ. Ας σφυρηλατήσου με μαζί τους την διεθνή και διεθνιστική, αλληλεγγύη, πάλη, οργάνωση. Γι’ αυτό οργανώνεται στις 18-20 Ιουλίου η 3η Ευρω-Μεσογειακή Εργατική Συνδιάσκεψη στην Αθήνα (ΕΣΗΕΑ, Ακαδημίας 20, έναρξη Σάββατο 18/7/15 4μμ)

Για την συντριβή της ιμπεριαλιστικής ΕΕ των καπιτα-ληστών! Για μια κόκκινη Ευρώπη σοσιαλιστική!

Το ΠΓ του ΕΕΚ-Τροτσκιστές, 9 Ιουλίου 2015