



ΕΔΩ ΠΟΥ ΗΡΘΕΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΜΗΝ ΚΑΕΙΣ...

Αυτά τα δυο λόγια είπε πολλές φορές παλιός εργαζόμενος στον νεοφερμένο στα ΕΛΠΕ, που δεν ήταν άλλος από τον ομιλητή στην κηδεία του Μπάμπη Δευτεραίου, του δολοφονημένου εργάτη των ΕΛΠΕ...

ΕΔΩ ΠΟΥ ΗΡΘΕΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΜΗΝ ΚΑΕΙΣ...

Ένα ατύχημα για την κεφαλαιοκρατία των καπιταλιστών τύπου Λάτση, που παρεμπιπτόντως ούτε μια φορά δεν δικάστηκε, οποιοδήποτε πρόσωπο του ομώνυμου ομίλου ή οποιοσδήποτε υπεύθυνος των ΔΣ των αντίστοιχων εταιρειών, αλλά κι όποιος ιδιώτης ή δημόσιος λειτουργός υπεύθυνος για τα «μέτρα ασφαλείας» στα διυλιστήρια των ΕΛΠΕ ή σε αυτά της Petrola.

ΕΔΩ ΠΟΥ ΗΡΘΕΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΜΗΝ ΚΑΕΙΣ...

Να μην μιλάς για τις συνεχείς εκρήξεις και τους νεκρούς στα ΕΛΠΕ, που ήταν το μόνο που κληροδότησε ο όμιλος στα δημόσια ΕΛΠΕ, όταν ως μικρότερη και ξεχαρβαλωμένη εταιρεία τα απορρόφησε, με σύγχρονες υποδομές και την τελευταία λέξη της ενεργειακής τεχνολογίας το 2003, χωρίς φράγκο τσακιστό, ως δωρεά των Χριστοδουλάκη και Τσοχατζόπουλου...

ΕΔΩ ΠΟΥ ΗΡΘΕΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΜΗΝ ΚΑΕΙΣ...

Να μην μιλάς για τους 15 νεκρούς του 1992, να μην μιλάς για τις συνεχείς επεκτάσεις και παραβιάσεις όλων των περιβαλλοντικών και πολεοδομικών κανόνων και παρά τις μακροχρόνιες αντιδράσεις των κατοίκων για την βιομηχανική μόλυνση και καταστροφή της περιοχής. Άλλωστε το κέρδος και η άγρια εκμετάλλευση είναι πάνω από την ανθρώπινη ζωή, αλλά και την όποια κοινωνική ζωή... Όπως είπε κι ο Γιάννης Λάτσης, ο επονομαζόμενος και γκάγκστερ, όταν το 1970 εγκαινίαζε την Πετρόλα «εγώ δεν ξέρω από χούντα και ξεχούντα πήρα άδεια από την ελληνική κυβέρνηση, δεν με ενδιαφέρει με ποιο τρόπο έχει βγει» ...ή όταν επισκέφτηκε κάποτε την βουλή «αυτοί εδώ μέσα είναι μαλάκες»...

ΕΔΩ ΠΟΥ ΗΡΘΕΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΜΗΝ ΚΑΕΙΣ...

Πρόσεχε τι λες, που θα 'λεγε κι ο χοντρο-Μπένυ όταν με μία απλή τροπολογία νομιμοποίησε το «The Mall» του ιδίου ομίλου...τι τις θέλουνε τις πολεοδομικές άδειες και τους συντελεστές δόμησης αφού έχουνε τις πλύστρες τους της καθεστωτικής πολιτικής... «στρατηγική επένδυση»...

Όταν οι ξένες τράπεζες (Credit Agricole, Societe General, BCP) αποχώρησαν απ' την Ελλάδα, υποχρεώθηκαν να καταβάλλουν 4 δις ευρώ στις ανακεφαλαιοποιήσεις των χρεοκοπημένων τραπεζών που άφηναν... Καλή η κομπίνα με την Eurobank και την Εθνική την άνοιξη του 2013... συγχώνευση κι ανταλλαγή μετοχών ονομάστηκε... Ο όμιλος ξεφορτώθηκε μια χρεοκοπημένη τράπεζα αφού αρνήθηκε να την ανακεφαλαιοποιήσει γλυτώνοντας 2,5 δις ευρώ και απέκτησε το 11% της Εθνικής Τράπεζας... Το συνολικό λογαριασμό τον προσθέσανε στο «δημόσιο χρέος»(250 δις ευρώ για τις τράπεζες).

ΕΔΩ ΠΟΥ ΗΡΘΕΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΜΗΝ ΚΑΕΙΣ...

Κι ακόμα κι αν βρεθείς να καίγεσαι και τότε να μην μιλάς... να καταπίνεις την γλώσσα σου... Ξέρουν οι νεοφιλελεύθερες κλίκες... αναγνωρίζουν από μακριά την κοινωνική προσφορά και τους «ευεργέτες»... Το

Μάρτη του 2014, η κυβέρνηση του Σαμαρά χαρίζει χρέη 660 εκατομμύρια στο Βαρδή Βαρδινογιάννη (άλλος ευεργέτης) και 220 εκατομμύρια στο Σπύρο Λάτση. Τα υπόλοιπα χρέη και πρόστιμα είχαν ήδη διαγραφεί με νομοσχέδιο του 2013.

Κι επειδή οι ιθαγενείς οφείλουν πάντα στους «ευεργέτες» τους, από το 2012 η πρώην θαλαμηγός του Λάτση «Νεράιδα» γίνεται μουσείο... το μουσείο αυτό ανήκει στο «κοινοφελές» Ίδρυμα του Λάτση με έδρα στο Λιχτενστάιν... ζήτησαν και πήραν από το ελληνικό Δημόσιο χρηματοδότηση...

ΕΔΩ ΠΟΥ ΗΡΘΕΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΜΗΝ ΚΑΕΙΣ...

Να ξεχνάς πως βρίσκουν τρόπους για να ιδιωτικοποιήσουν τον αέρα, το χώμα, το νερό... Μια ακόμα επωφελής «επένδυση» θα κριθεί τους επόμενους μήνες... Είναι η παραχώρηση του Ελληνικού στον όμιλο Λάτση ως Lamda Development. «Το αντάλλαγμα της παραχώρησης είναι 222% μικρότερο από τη σημερινή εμπορική αξία του ακινήτου, όπως βεβαιώνουν επίσημα στοιχεία του Εμπορικού Επιμελητηρίου», πρόσθεσε τέλη του 2014 ο αρχηγός του Σύριζα και σημερινός πρωθυπουργός. «Η σύμβαση υπεγράφη εσπευσμένα και το Ζ΄ κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχει επισημάνει στη σύμβαση πληθώρα ουσιαστικών -και όχι τεχνικών ή τυπικών- παραβιάσεων», κατέληξε στις τότε δηλώσεις στην επιτροπή δημιουργίας Μητροπολιτικού Πάρκου.

ΕΔΩ ΠΟΥ ΗΡΘΕΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΜΗΝ ΚΑΕΙΣ...

Κι αν είσαι αδήλωτος, 19 χρονών, ο νεότερος σοβαρά τραυματίας της πρόσφατης έκρηξης κι αν δουλεύεις στα γνωστά εξωτερικά συνεργεία των εργολάβων με τους ενοικιαζόμενους, θέλεις και να ζήσεις;

Και για να μην ξεχνιόμαστε... Τα δικαστήρια των δοσίλογων καταργήθηκαν αρχές Μαρτίου του 1945 και όλες οι κατηγορίες πέρασαν στο αρχείο. Ο «ευεργέτης» Γιάννης Λάτσης στη διάρκεια της κατοχής υπήρξε συνεργάτης των κατακτητών. Μαυραγορίτης, δοσίλογος και αργότερα εθνικόφρων και αντικομμουνιστής.

Εκεί που έβγαλε τα πολλά λεφτά είναι η περίπτωση που ακολουθεί: εξαιτίας του πολέμου του '40, οι αποθήκες του Α.Σ.Ο.(του οργανισμού που υπήρχε για την σταφίδα)είχαν σταφίδα που δεν είχε εξαχθεί... από τον Πύργο, Αμαλιάδα, Γαστούνη, Λεχαινά, Ανδραβίδα μέχρι την Κόρινθο όπου ήταν κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής...έπαιρνε ο Λάτσης γύρω στα 10-15 βαγόνια σταφίδα κάθε τόσο και την μετέφερε στην Αθήνα και την πούλαγε με τους Ιταλούς. Μετά την απελευθέρωση πέρασε από δικαστήριο δοσίλογων το οποίο τον αθώωσε.

ΕΔΩ ΠΟΥ ΗΡΘΕΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΜΗΝ ΚΑΕΙΣ...

Κάτι ψελλίσματα ακούστηκαν ότι θα αποδοθούν ευθύνες... από υπουργικά χείλη... καμία σύλληψη... «ανθρώπινο λάθος» λέει το πόρισμα της εταιρείας... εργάτες μικρής εμπειρίας είπε το σωματείο... πως είπατε; Ή αποδέχεσαι τα 12-ωρα, την εντατικοποίηση, την μαύρη κι ελαστική εργασία ή πεθαίνεις από τη πείνα; Ή καίγεσαι ζωντανός;

Χ. Δευτεραίος, Ρ. Ντελιλάι, Αντώνης Αβράμπος... βγάζουν τα καλώδια της εντατικής για έναν-έναν....

ΕΔΩ ΠΟΥ ΗΡΘΕΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΜΗΝ ΚΑΕΙΣ...

**Ο Γιάννης Μαρίνης είναι μέλος του Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Περιστερίου από την Αγωνιστική Παρέμβαση*

Πηγή:ertopen