



Την Τρίτη 23/7 καλείται με πρωτοβουλία της ΕΑΑΚ μαζική κινητοποίηση στις 6:00μμ στα Προπύλαια και πορεία στην Βουλή, ενάντια στο νομοσχέδιο με το οποίο επιχειρείται η κατάργηση του ασύλου.

Όπως σημειώνουν σε ανακοίνωσή τους "το άσυλο αποτελεί μια νίκη των αγώνων του λαού και της νεολαίας στην Ελλάδα. Από την εξέγερση του Πολυτεχνείου μέχρι κάθε έξαρση του φοιτητικού κινήματος αλλά και μαζικής επανεμφάνισης του λαϊκού παράγοντα με δυναμικούς όρους στο προσκήνιο. Είναι γελασμένη, λοιπόν, η Κεραμέως και η Κυβέρνησή της ότι θα βρει «συναίνεση»."

Όλη η ανακοίνωση της ΕΑΑΚ αναφέρει:

Δεν πέρασε καλά καλά μια εβδομάδα διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και ήδη, πιστή στις δεσμεύσεις της, έχει καταστήσει σαφείς τις προθέσεις της για το μέλλον του δημόσιου πανεπιστημίου και εν γένει της εκπαίδευσης, με αιχμή της πολιτικής της ατζέντας για την τριτοβάθμια η περιβόλητη κατάργηση του ασύλου. Ήδη βέβαια πριν από τις εκλογές και στο πλαίσιο ενός ευρύτερου συντηρητικού κλίματος το άσυλο ήταν στο επίκεντρο της ατζέντας Μητσοτάκη στα πλαίσια της επιθετικής-κατασταλτικής ρητορείας περί «νόμου και τάξης» Μάλιστα, χυδαία και αυτή η κυβέρνηση, όπως και όλες οι προηγούμενες κατά πάγια τακτική τους, πάει να καταθέσει «νύχτα» την τροποποίηση, στις 23 Ιούλη με μια φαστ τρακ διαδικασία, σε περίοδο που οι σχολές είναι κλειστές. Εκτός απ' την κατάργηση του ασύλου, η Κεραμέως σε δηλώσεις της αναφέρει και το χουντικής εμπνεύσεως ενδεχόμενο θέσπισης συστήματος ελεγχόμενης εισόδου (facecontrol) στα πανεπιστήμια, σκέψεις που θυμίζουν άλλες εποχές αυταρχισμού και ανελευθερίας.

Την ρύθμιση αυτή έρχεται να περάσει με το έδαφος στρωμένο από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η οποία κάθε άλλο παρά επανέφερε το άσυλο. Το πόρισμα της «Επιτροπής Παρασκευόπουλου» με το τσουβάλιασμα διαφόρων περιστατικών εγκληματικότητας, όπως η διακίνηση ναρκωτικών και οι μικροκλοπές μαζί με τις κινητοποιήσεις των φοιτητικών συλλόγων, τα απανωτά λοκ-αουτ σε ιδρύματα, η αυταρχικοποίηση των διοικήσεων, η είσοδος ΜΑΤ στο ΑΠΘ, οι επιχειρήσεις-σκούπα μεταναστών και τοξικοεξαρτημένων, συνέβαλε στην κατασκευή του αφηγήματος της «βίας» και της «ανομίας» μέσα στα πανεπιστήμια, συντηρώντας την κουβέντα περί «ανομίας» που επί έναν τουλάχιστον χρόνο αναπαράγεται συστηματικά από κάθε λογής ΣΚΑΙ, Καθημερινές και λοιπά καθεστωτικά ΜΜΕ.

Η στοχοποίηση του ασύλου δεν αφορά ούτε «την πάταξη του ναρκεμπορίου» (που η ίδια η αστυνομία το «καναλιζάρει» προς τους χώρους των πανεπιστημίων) ούτε τα φαινόμενα «βίας και ανομίας». Αντίθετα, αφορά την απονομιμοποίηση του ως χώρο ανάπτυξης των αγώνων του λαού και της νεολαίας, που

μπορούν να αμφισβητούν και να μπλοκάρουν τις αναδιαρθρώσεις στην πράξη, της δυνατότητας να δημιουργούνται ρήξεις στην αστική στρατηγική. Η επίθεση στο άσυλο είναι επίθεση στο φοιτητικό συνδικαλισμό, είναι επίθεση στους Φοιτητικούς Συλλόγους που αποτελούν την ασπίδα και το δόρυ για τις διεκδικήσεις των φοιτητών και των φοιτητριών. Με την κατάργηση του ασύλου, νομίζουν ότι θα ολοκληρώσουν αναίμακτα τα σχέδιά τους για ιδιωτικά πανεπιστήμια, διαγραφές φοιτητών, για προγράμματα σπουδών και πτυχία κομμένα και ραμμένα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, που θα εναρμονίζουν τη γενιά μας με τις επιταγές και της εξαγγελίες της κυβέρνησης για δουλειά 7 στα 7, μισθούς πείνας χωρίς εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Με το χτύπημα στο άσυλο θέλουν να προχωρήσουν ακόμα περισσότερο τη διάλυση της καθημερινότητας και των ρυθμών σπουδών ώστε οι φοιτητές να μην μπορούν να οργανώνονται και να σηκώνουν κεφάλι, θέλουν πανεπιστήμια αποστειρωμένα από πολιτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές διεργασίες, φοιτητές και φοιτήτριες εντατικοποιημένους σε ρυθμούς ρομπότ. Θέλουν με τη βοήθεια των συγκλήτων και των καθηγητών να προχωρήσουν σε μια συνολική αυταρχικοποίηση των δομών του πανεπιστημίου στις οποίες οι φοιτητικοί σύλλογοι δεν θα έχουν κανένα ρόλο για αποφάσεις που αφορούν το μέλλον και την καθημερινότητα τους. Θέλουν να προχωρήσουν ακόμα περισσότερο την είσοδο των επιχειρήσεων στα πανεπιστήμια και το μοντέλο της αυτοχρηματοδότησης, τη στιγμή που η κρατική χρηματοδότηση έχει πέσει στα τάρταρα. Θέλουν να καταργήσουν το άσυλο των λαϊκών αγώνων και των φοιτητικών κινημάτων, ακριβώς για να μπλοκάρουν τη δυνατότητα του φοιτητικού κινήματος να έρχεται σε επαφή και να ζυμώνεται με τις αγωνίες και τους αγώνες ευρύτερων κομματιών όχι μόνο της νεολαίας αλλά και του κόσμου της εργασίας και να αποτελεί τον πυροδότη ευρύτερων κοινωνικών αντιστάσεων. Αν αυτοί λοιπόν θέλουν να ποινικοποιήσουν τους αγώνες μας, να τρομοκρατήσουν το φοιτητικό και λαϊκό κίνημα και να απονομιμοποιήσουν τον συνδικαλισμό, εμείς τους απαντάμε:

### **Δε θα τους περάσει!**

Το ιστορικό, πολιτικό και ιδεολογικό φορτίο του ασύλου είναι μείζονος σημασίας για τον λαό την νεολαία και το φοιτητικό κίνημα καθώς αποτελούσε πάντα πεδίο πολιτικών ζυμώσεων, κινηματικών διαδικασιών και ανάπτυξης κοινωνικών αντιστάσεων και ευρύτερων κοινωνικών ανατροπών. Το άσυλο αποτελεί μια νίκη των αγώνων του λαού και της νεολαίας στην Ελλάδα. Από την εξέγερση του Πολυτεχνείου μέχρι κάθε έξαρση του φοιτητικού κινήματος αλλά και μαζικής επανεμφάνισης του λαϊκού παράγοντα με δυναμικούς όρους στο προσκήνιο. Είναι γελασμένη, λοιπόν, η Κεραμέως και η Κυβέρνησή της ότι θα βρει «συναίνεση». Στο σήμερα, στο χώρο που ζούμε και αναπνέουμε καθημερινά, δε θα κάνουν κουμάντο αυτοί, που καμία σχέση δεν έχουν με το δημόσιο πανεπιστήμιο και τις πραγματικές ανάγκες των φοιτητών/τριων.

**Καλούμε τους φοιτητικούς συλλόγους να πάρουν άμεσα αποφάσεις ενάντια στην κατάργηση του ασύλου αλλά και κάθε φοιτητή/τρια και εργαζόμενο/η να οργανώσει την πάλη του απέναντι στη ρύθμιση-έκτρωμα αλλά και να αντιταχθεί στην αντιλαϊκή, σκληρά υεοφιλελεύθερη πολιτική της κυβέρνησης, όχι μόνο για την εκπαίδευση, αλλά στο σύνολο της. Καλούμε σε μαζική κινητοποίηση την ημέρα κατάθεσης του νομοσχεδίου έξω από τη Βουλή. Και τώρα, όπως και πάντα, θα μας βρουν απέναντι!**

**Ενιαία Ανεξάρτητη Αριστερή Κίνηση σε ΑΕΙ - ΤΕΙ**