

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΑΑΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΙΑΙΕΣ  
ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΗΨΕΩΝ ΣΤΕΓΗΣ  
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ/ΜΕΤΑΝΑΣΤ(ΡΙ)ΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ**



Τα ξημερώματα της 27ης Ιουλίου ξεκίνησε επιχείρηση εκκένωσης όλων των καταλήψεων στέγασης προσφύγων/μεταναστ(ρι)ών στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Μόλις 2 μέρες μετά το τέλος του No Border Camp και την αποχώρηση από την πόλη των χιλιάδων αλληλέγγυων που είχαν συγκεντρωθεί προκειμένου να συμμετέχουν στη διοργάνωση, σε συνδυασμό με την απουσία τεράστιου κομματιού των φοιτητ(ρι)ών της πόλης και όχι μόνο, στήθηκε πολύ στοχευμένα η εκκένωση των 3 καταλήψεων αλληλεγγύης (Ορφανοτροφείο, Κατάληψη στη Λεωφόρο Νίκης και η Κατάληψη που έγινε πρόσφατα στο πλαίσιο του NoBorderCamp στην οδό Καρόλου Ντήλ “Hurriya”).

Αυτές οι εκκενώσεις είχαν προαναγγελθεί. Είχαν προαναγγελθεί από τη βιαιότητα της καταστολής στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, από την τρομοκρατία στις πορείες αλληλεγγύης στους δρόμους, από τις φασιστικές κραυγές του κράτους και του παρακράτους, από τις απειλές της εκκλησίας (βλ. Ορφανοτροφείο), από τις ανακοινώσεις των πρυτανικών αρχών και του δημάρχου Μπουτάρη. Όλοι οι παραπάνω, το ίδιο το κράτος που συμμετέχει σε πολέμους που δημιουργούν την προσφυγιά και στη συνέχεια εξαθλιώνει τους λαούς, δείχνουν το σκληρό πρόσωπο της αστικής δημοκρατίας, εκκενώνοντας με κάθε «νομιμότητα» τις καταλήψεις αλληλεγγύης και συλλαμβάνοντας πρόσφυγες/μετανάστ(ρι)ες και αλληλέγγυους (107 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 74 προσαγωγές αλληλέγγυων έγιναν συλλήψεις) με την κατηγορία της «διατάραξης της κοινής ειρήνης».

Είναι πρόκληση να χάνονται ανθρώπινες ζωές στο Αιγαίο ή στις άθλιες συνθήκες των κέντρων κράτησης, **όπως συνέβη με την 29χρονη που πέθανε λόγω έλλειψης γιατρού** στα κέντρα κράτησης στα Διαβατά και οι δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, η Αστυνομία, η κυβέρνηση να κινητοποιούνται για να καταστείλουν κάποιους που αντιδρούν σ’ αυτό το έγκλημα.

Όμως, δε μένουμε έκπληκτες/οι από αυτή την επιχείρηση. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ άξια συνεχίζει το έργο των προηγούμενων κυβερνήσεων. Όσο κι αν προσπαθεί να συγκαλύψει τη ρατσιστική πολιτική της ποινικοποίησης της αλληλεγγύης, της καταστολής κάθε κινήματος και της απανθρωπιάς, δε μπορεί να κρυφτεί. Είναι αυτή που υπέγραψε τη συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας, το κλείσιμο των συνόρων και είναι αυτή που δημιουργεί ασφυκτικές συνθήκες εγκλεισμού και εξαθλίωσης (στα πρότυπα της ΕΕ φυσικά) στα διάφορα στρατόπεδα συγκέντρωσης σε όλη τη χώρα.

Παράλληλα, δεν πέρασαν παρά μόλις 2 βδομάδες από τη στιγμή που πρυτανικές αρχές ΑΠΘ και δήμαρχος Θεσσαλονίκης είχαν προβεί σε παραλήρημα τρομοκρατίας για τη διοργάνωση του No Border Camp, μιας κινηματικής διοργάνωσης αλληλεγγύης σε πρόσφυγες, το οποίο το πιο σημαντικό που άφησε πίσω του ήταν ένα ζωντανό πανεπιστημιακό χώρο, στον οποίο δε φοβόσουν να κυκλοφορήσεις, αλλά αντίθετα αποτελούσε χώρο ενεργό και ασφαλές σε αντιπαράθεση με τον πανικό που έσπερναν πρυτανεία και δήμαρχος.

Ακόμη οι πρυτανικές αρχές «έβαλαν» και με άλλο τρόπο το χέρι τους (ανθρωπιστικά πάντα) στην ποινικοποίηση της αλληλεγγύης με μηνύσεις στους αλληλέγγυους που έκαναν κατάληψη στέγης για μετανάστ(ρι)ες/πρόσφυγες σε ένα άδειο κτήριο το Μανδαλίδειο (Κατάληψη Λεωφόρου Νίκης). Το κτίριο αυτό προοριζόταν πριν από 30 χρόνια για κτήριο της οδοντιατρικής, χωρίς όμως να χρησιμοποιηθεί ποτέ. Η πρυτανεία λοιπόν, μας δείχνει τις πραγματικές τις προθέσεις σε συνέχεια των προηγούμενων

επεισοδίων με απομάκρυνση προσφύγων από το ΑΠΘ, στοχευμένη προπαγάνδα κατά του No Border Camp κόντρα στα υποτιθέμενα μαζέματα πραγμάτων πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες που με περίσσεια υπερηφάνεια διοργάνωνε και προπαγάνδιζε.

Όταν την ίδια μέρα που γίνονται οι 3 εκκενώσεις, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ βγάζει σε πλειστηριασμό την πρώτη κατοικία φυσικού προσώπου, τα άδεια κτίρια χωρίς καμιά χρήση δεν αξίζουν τίποτα να μένουν κενά και να πέφτουν σε αχρηστία, ούτε από την άλλη να γίνονται πεδία εκμετάλλευσης για το κεφάλαιο, μακριά και πέρα από τις κοινωνικές ανάγκες όπως κάνει η Εκκλησία Α.Ε. με το Ορφανοτροφείο. Μάλιστα ξεκίνησε ήδη η κατεδάφιση του κτιρίου του Ορφανοτροφείου, προκειμένου να γίνει εύφορο έδαφος κερδοφορίας.

Τα κενά κτίρια πρέπει να στεγάζουν τις ανάγκες της πληττόμενης κοινωνικής πλειοψηφίας. Οι καταλήψεις στέγασης προσφύγων/μεταναστ(ρι)ών αποτελούν μια πράξη ταξικής αλληλεγγύης και δημιουργία μιας δομής αγώνα μέσα στον κοινωνικό ιστό, σε αντίθεση με την απομόνωση και τον εγκλεισμό στις άθλιες συνθήκες των hot spots ή των κέντρων κράτησης, τα οποία αποτελούν όλα διαφορετικές εκδοχές της ίδιας φυλακής.

Αυτό που ενοχλεί εν τέλει δεν είναι η «διατάραξη της κοινής ειρήνης», ούτε αυτός είναι ο λόγος πίσω από τις εκκενώσεις και τις συλλήψεις. Αυτό που ενοχλεί, που τρομοκρατεί, καλύτερα, το κράτος είναι η ύπαρξη ενός κέντρου αγώνα, στο οποίο μετανάστ(ρι)ες/πρόσφυγες και ντόπιοι ζουν και αγωνίζονται μαζί. Γι'αυτό το λόγο εκκένωσαν και το λιμάνι του Πειραιά και την «Πέτρινη Αποθήκη», όπου γινόταν οι συνελεύσεις προσφύγων και αλληλέγγυων, γι'αυτό το λόγο έχει απαγορευτεί η είσοδος στο Συντονισμό Σωματείων, Συλλόγων και Συλλογικοτήτων για το Προσφυγικό στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Γι αυτό απειλούνται με μηνύσεις δια μέσω του δημάρχου Αθηνών αυτή τη φορά Καμίνη και αντίστοιχα ελπιδοφόρα εγχειρήματα και στην Αθήνα, όπως αυτό του City Plaza. Για αυτό και εμείς θα παλέψουμε πιο δυναμικά για την τριβή των μεταναστών και προσφύγων με τις τοπικές κοινωνίες, την ένταξη τους σε αυτές, την μη γκετοποίηση τους, των δικαιώμα των προσφυγόπουλων στη μόρφωση και την ένταξη τους από Σεπτέμβρη στα σχολεία. Γι'αυτό θα συνεχίζουμε να αντιπαλεύουμε τα σχέδια κυβέρνησης και ΕΕ, σχέδια βγαλμένα από τις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας όπου η αλληλεγγύη ποινικοποιείται και η αξιοπρέπεια εξαφανίζεται. Γιατί στα σχέδια της ΕΕ, της κυβέρνησης, του κράτους και του κεφαλαίου δε χωράει η επαφή των προσφύγων με τους ντόπιους, ιδιαίτερα με την αλληλεγγύη, όταν αυτή γίνεται επικίνδυνη και μετατρέπεται σε αγώνα ανατροπής αυτής της σάπιας πραγματικότητας.

Ο αυταρχισμός τους δεν πρόκειται να μας σταματήσει. Ντόπιες/οι, μετανάστ(ριες/πρόσφυγες θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε από κοινού. Μέσα από συλλογικές διαδικασίες, μέσα από συλλόγους, σωματεία, συνελεύσεις γειτονιών κλπ δίνουμε καθημερινά τη δικιά μας απάντηση απέναντι στον πόλεμο, το κλείσιμο των συνόρων, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, την ποινικοποίηση της αλληλεγγύης και θα συνεχίσουμε μέχρι την ανατροπή!

**ΑΜΕΣΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΧΘΕΝΤΩΝ/ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΩΝ**  
**ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΣΤΕΓΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ/ΜΕΤΑΝΑΣΤ(ΡΙ)ΩΝ/ΚΑΜΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΤΟΥΣ**  
**ΚΑΜΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ**

**ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΟΙ ΚΟΛΑΣΜΕΝΟΙ**  
**ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΝΤΟΠΙΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΕΝΩΜΕΝΟΙ**