

Δημήτρης Κουσουρής



Σε μια ιστορική περίοδο κατά την οποία το διεθνές χρηματιστικό κεφάλαιο επιτίθεται στην εργαζόμενη κοινωνική πλειοψηφία, συμπιέζοντας τα όρια επιβίωσης του κόσμου της δουλειάς και υπονομεύοντας ευθέως και πολλαπλώς το δημοκρατικό κερκτημένο των ευρωπαϊκών πολιτικών συστημάτων, οι ελληνικές εκλογές αποτελούν κρίσιμο σταθμό σε μια αναμέτρηση η οποία έχει αρχίσει καιρό τώρα και θα κρατήσει καιρό.

Σε μία συγκυρία αναβίωσης των εθνικισμών στην ανατολή, και καλλιέργειας κλίματος σύγκρουσης των πολιτισμών στη δύση, μοναδική αστάθμητη μεταβλητή για την εξέλιξη της σύγκρουσης παραμένει ο τρόπος με τον οποίο το κίνημα των εργαζομένων θα γείρει ή όχι την πλάστιγγα, για την ανάσχεση και ανατροπή της αντιδραστικής μετάλλαξης της ΕΕ και των ευρωπαϊκών πολιτικών συστημάτων.

Η απερχόμενη ακροδεξιά κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου ανεμίζει το σκιάχτρο της χρεοκοπίας και της καταστροφής, ενώ η επερχόμενη κυβερνώσα αριστερά του Σύριζα φροντίζει ήδη να μοιράσει εγγυήσεις στους δανειστές της χώρας και στην ντόπια ολιγαρχία πως από τις 26 όλα θα παραμείνουν στη θέση τους.

Η κυβέρνηση που θα προκύψει από τις κάλπες δε θα έχει να αναμετρηθεί με τους δανειστές, τους ντόπιους ολιγάρχες και τις φασιστικές συμμορίες αλλά και με τη μαζική δράση των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς, εκπαίδευσης και στις γειτονιές.

Σε τελική ανάλυση η ψήφος στις εκλογές της Κυριακής είναι τελικά ερώτημα προοπτικής. Είναι ανάγκη να εκφραστεί και στις κάλπες ο κόσμος που αγωνιά καθημερινά, αγωνίζεται και μπορεί να δει την απλή αλήθεια πως **καμία εκλογική νίκη δεν είναι από μόνη της ιστορική δικαίωση κανενός αγώνα**, πως η ψήφος δεν είναι κανενός το «**τελευταίο βόλι**».

Η απάντηση στην ιδεολογική σκλήρυνση και την αυταρχική θωράκιση των ευρωπαϊκών θεσμών, δεν μπορεί να είναι η λογική της ανάθεσης ή η αναδίπλωση σε παρωχημένες εθνικοπατριωτικές ταυτότητες και θολές διαταξικές συμμαχίες, αλλά η πραγματική δημοκρατία της συμμετοχής και ο διεθνής πανευρωπαϊκός συντονισμός των δυνάμεων της εργασίας και των πολιτικών τους εκπροσώπων. **Για όλους αυτούς τους λόγους, στις 25 Γενάρη θα ψηφίσω ANΤΑΡΣΥΑ - ΜΑΡΣ.**