



Ανακαλύφθηκαν λοιπόν οι νέοι εχθροί του λαού, που δεν είναι άλλοι από αυτούς που ασκούν αγροτική δραστηριότητα, αλλά όχι κατά κύριο επάγγελμα.

Γενικά σε αυτή τη χώρα, αν και κυβερνώντες, μιντιάρχες, τραπεζίτες, βιομήχανοι, εφοπλιστές, προμηθευτές του δημοσίου και λοιποί έδωσαν και την ψυχή τους για να την κάνουν καλύτερη, πάντα με ανιδιοτέλεια και διακεκριμένη ηθική, βρισκόταν πάντα απέναντί τους, ένας αγρότης, ένας δημόσιος υπάλληλος, ένας καθηγητής, ένας γιατρός, ένας ΟΤΕτζής, ένας ΔΕΗτζής, ένας της Ολυμπιακής, ένας μηχανικός που χάλαγε τη σούπα.

Τόσο σκάρτος αυτός ο λαός, σε αντίθεση -πάντα- με τους ηγέτες του.

Τώρα λοιπόν το μεγάλο θέμα για την κυβέρνηση είναι να ξεχωρίσει την ήρα από το στάρι και να αντιμετωπίζει διαφορετικά στο εξής τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες από τους μη.

Κάποια στοιχεία που ή δεν γνωρίζει ή παραβλέπει η καλή μας κυβέρνηση.

Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, είναι η συντριπτική πλειοψηφία των μεγαλοαγροτών (με τα Cayenne που λένε και οι Συριζαίοι), αυτών που ρουφάνε τον τεράστιο όγκο των επιδοτήσεων και που συνήθως δεν πατάνε ποτέ στο χωράφι γιατί έχουν κολίγους.

Αυτοί είναι περίπου το 10% του συνόλου, λαμβάνουν πάνω από το 85% των συνολικών επιδοτήσεων της χώρας και φέτος με την αλλαγή της ΚΑΠ πληρώθηκαν κανονικότατα τις επιδοτήσεις τους όταν ένας στους δύο αγρότες ή δεν πήρε τίποτα, ή πήρε λιγότερα από όσα περίμενε.

Στην ελληνική ύπαιθρο, είναι γεγονός εδώ και δεκαετίες και δεν έχει σταματήσει μέχρι σήμερα, ότι ο αγρότης έκανε κι άλλη δουλειά για να συμπληρώσει το εισόδημά του. Συνήθως οικοδομή, τεχνικά επαγγέλματα, οδηγός, κηπουρός, εργαζόταν σε χωράφια μεγαλύτερων αγροτών κτλ. Και αντίστροφα, ο δημόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος, ο αυτοαπασχολούμενος, ακόμα και ο συνταξιούχος, διατηρεί μία μικρή αγροτική δραστηριότητα για ένα επιπλέον χαρτζηλίκι.

Όλοι αυτοί αποτελούν το 80% της ελληνικής αγροτικής οικονομίας και παίρνουν (βασικά έπαιρναν μέχρι πέρυσι), από 150 έως 5.000 ευρώ τον χρόνο επιδότηση.

Μένει τώρα στους σοφούς κυβερνώντες να μας εξηγήσουν πού είναι το έγκλημα όλων αυτών των ανθρώπων.

Μένει να μας πει πόσο δίκαιο είναι όλοι αυτοί να φορολογηθούν με 26%, όταν οι μεγαλοαγρότες θα φορολογούνται με 13%.

Μένει να μας πει τι θα κερδίσουμε όλοι οι υπόλοιποι, αν όλοι αυτοί παρατήσουν τα χωράφια τους, ή τα πουλήσουν σε μεγαλύτερους, ή πάψουν να τα δηλώνουν και πουλάνε ό,τι μπορούν, όπως μπορούν.

Αυτά που ακούγονται περί δίκαιης φορολογίας κτλ είναι ΣημιτοΤζουμακικές ξαναξεσταμένες μπούρδες, που με μεγάλη χαρά υιοθετούν οι ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛήτες.

Αν το κράτος ήθελε να φορολογήσει όλους αυτούς, θα υπολόγιζε τα συνολικά τους εισοδήματα και θα τους φορολογούσε με τον αντίστοιχο συντελεστή.

Βγάζεις 8 χιλιάρικά το χρόνο από οικοδομή κι 7 από το χωράφι, σε φορολογώ με την κλίμακα των μισθωτών για 15 (φυσικά με πολύ πιο δίκαιες κλίμακες από τις σημερινές και με αφορολόγητο όριο). Βγάζεις τα ποσά αυτά ανάποδα, σε φορολογώ για 15 με την κλίμακα των αγροτών. Βγάζεις 20 από το χωράφι και 15 από το δημόσιο, σε φορολογώ για 35 με κλίμακα αγροτών, βγάζεις 500 από ξενοδοχείο στη Σαντορίνη και 10 από το αμπέλι του παππού σου, σε φορολογώ για 510 με κλίμακα επιχειρήσεων. Τόσο απλό και τόσο δίκαιο.

Το ζητούμενο φυσικά δεν είναι η δίκαιη φορολόγηση, αλλά το να τελειώνουμε με τους μικρούς. Είτε είναι αγρότες, είτε είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε μαγαζάτορες, είτε ταξιτζήδες, είτε φαρμακοποιοί. Αυτό το συμβόλαιο εκτελείται τα τελευταία 5 χρόνια, αυτό συνεχίζει να εκτελεί κι ο Τσίπρας.

Ξεμπερδεύουμε με τους μικρούς, πάμε τους μισθούς στα 300 και όλοι θα δουλεύουν για τους μεγάλους που θα απομείνουν.

Έχω πολλούς φίλους απατεώνες τελικά. Άλλος είναι γεωπόνος στον τοπικό συνεταιρισμό και είναι και κτηνοτρόφος, άλλος πουλάει σπόρους και λιπάσματα και είναι επίσης κτηνοτρόφος, άλλος δούλευε σε βιομηχανία αλλαντικών κι επίσης κτηνοτρόφος, άλλος δουλεύει περιστασιακά ως γεωπόνος, αλλά καλλιεργεί και ελιές και μηλιές της οικογένειας, άλλος είναι κηπουρός αλλά και μελισσοκόμος, άλλος πουλάει λιπάσματα αλλά φυτεύει και καλαμπόκια, άλλος δουλεύει στον ΟΤΕ, αλλά καλλιεργεί και φασόλια, άλλος καλλιεργεί αμπέλια, αλλά κάνει και τον οινολόγο, εγώ κάνω ταυτόχρονα τον κηπουρό και τον αγρότη.

Κοινό μας χαρακτηριστικό, ότι κανένας δεν είχε την τύχη να κληρονομήσει καμιά αχανή έκταση ή κάνα τεράστιο κοπάδι ώστε να καταφέρνει να ζει αποκλειστικά από αυτό.

Αν είχαμε αυτήν την τύχη, θα βάζαμε κι έναν ταλαίπωρο γεωπόνο να μας τα δουλεύει για 500 ευρώ το μήνα κι εμείς θα παίζαμε πρέφα στα καφενεία (δεύτερο Συριζαΐικο κλισέ), σίγουροι ότι έχουμε μία κυβέρνηση που μας σκέφτεται και μας πονάει.

Και η φορολογία χαμηλότερη και η επιδότηση ολόκληρη. Και η πίτα ολόκληρη και ο κηφήνας χορτάτος

Αυτό θα πει μεταρρύθμιση

ΥΓ 1: Ακούγεται συνεχώς από κυβερνητικά χείλη ότι ενώ το αγροτικό ΑΕΠ είναι 10 δις οι φόροι των αγροτών είναι ελάχιστοι.

Η πραγματικότητα:

Το καθαρό εισόδημα των Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων (Γ.Ε.) είναι 2 δις ευρώ (δηλώνεται στην εφορία το 1,3). 10 είναι το ακαθάριστο μαζί με τις επιδοτήσεις. Τα 2 δις καθαρού γεωργικού εισοδήματος αντιστοιχούν κοντά σε 3.000 ευρώ/Γ.Ε.

Οι αγρότες είναι η μόνη παραγωγική κατηγορία που πληρώνει τόσο φόρο για να παράγει. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο (που πρόσφατα καταργήθηκε η -έστω και μικρή- επιστροφή του), αλλά και ο ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια (που πρόσφατα πήγε από το 13 στο 23%) αποτελούν τεράστια φορολογικά βάρη για τους αγρότες, που όμοιά τους δεν απαντώνται σε καμιά άλλη παραγωγική δραστηριότητα.

Υπενθυμίζεται ότι, πρακτικά, επιστροφή ή συμψηφισμός ΦΠΑ στους αγρότες δεν υπάρχει. Μόνο στις αγροτικές επιχειρήσεις. Οι αγρότες απλά πληρώνουν. Τέλος με το νέο φορολογικό που ίσχυσε ήδη στις δηλώσεις του 2015 (για το 2014) , στον αγρότη απαγορεύεται να εμφανίσει ζημιά. Σε τέτοια περίπτωση θα φορολογηθεί βάσει τεκμηρίων (σπίτι, αυτοκίνητο κτλ) και μάλιστα με συντελεστή 26%, καθώς θεωρείται βέβαιο ότι καλύπτει τη διαβίωσή του με εξωαγροτική δραστηριότητα.

ΥΓ 2: Η κυβέρνηση φιλοδοξεί να εισπράξει πάνω από 1 δις ευρώ από τα ασφάλιστρα των αγροτών. Αν υπολογιστεί ότι 2 δις είναι το καθαρό εισόδημα (χωρίς τις επιδοτήσεις), της ελληνικής αγροτικής οικονομίας, ο στόχος αυτός δεν χρειάζεται καν σχολιασμό...

ΥΓ 3: Με την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ από φέτος (παραδόξως, λιγότερο φταιεί η ΚΑΠ αυτή τη φορά και περισσότερο η ελληνική κυβέρνηση), 90.000 νεοεισερχόμενοι (μετά το 2013) αγρότες δεν πήραν ούτε ευρώ επιδότησης και τουλάχιστον άλλες 200.000 ή δεν πήραν όσα περίμεναν ή δεν πήραν καθόλου και βρίσκονται σε διαδικασία ένστασης. Το πράγμα γίνεται ακόμα χειρότερο αν αναλογιστεί κανείς ότι τα ασφαλιστήρια συμβόλαια της αγροτικής παραγωγής (ΕΛΓΑ) πληρώνονται μέσω επιδοτήσεων, κάτι που σημαίνει ότι όσοι δεν πήραν επιδότηση δε θα πληρωθούν ούτε τις ζημιές από φυσικές καταστροφές.

ΥΓ 4: Κανονικά πληρώθηκαν τις επιδοτήσεις τους όλες οι αγροτικές επιχειρήσεις και τα ΝΠΙΔ όπως τα μοναστήρια καθώς και όσοι αγρότες έχουν μόνο ιδιόκτητη (όχι ενοικιαζόμενη) γη πάνω από ένα όριο ανάλογα με την καλλιέργεια...