

Του **Χρήστου Επαμ. Κυργιάκη**



Αυτό λοιπόν θαρρείτε;

Θαρρείτε πως θα “μασήσουμε”;

Πως θα μας λυγίσετε;

Πως θα μας κάνετε να σκεφτόμαστε σαν και του λόγου σας;

Πως θα μας κάνετε να φερόμαστε σαν και του λόγου σας;

Πως θα μας καρφώσετε στο πρόσωπό μας, τον καθρέφτη της ψυχής μας, ένα άδειο χαμόγελο σαν και του λόγου σας;

Πως θα μας κάνετε να ακούμε “βρέχει στη φτωχογειτονιά” και να λικνιζόμαστε σε βήματα προγραμματισμένα του χοροδιδάσκαλου;

Πως θα αφήνουμε τις νότες να χάνονται στον αέρα χωρίς λόγο και τους στίχους να περιπλανιούνται στο άγνωστο χωρίς να τις αδράχνουμε και να τις βάζουμε να κουνιάζουν στο στήθος;

Πως θα αφήνουμε νότες και στίχους που να μην τις κυλάμε στο αίμα μας και να τις απογειώνουμε με ένα ζεϊμπέκικο;

Θαρρείτε πως επειδή κυριαρχείτε στις οθόνες θα κυριαρχήσετε και στο μυαλό μας; Και στα θέλω μας; Και στα όνειρά μας;

Θαρρείτε πως επειδή μας πουλάτε πόλεμο, οδύνη, δυστυχία και καταστροφή θα πιστέψουμε πως αυτό είναι μονόδρομος;

Θαρρείτε πως είστε ανίκητοι και το πιστεύετε;

Ιστορία δεν ξέρετε;

Για τη Ρώμη δεν σαν μίλησαν οι “δάσκαλοί” σας; Ούτε οι μέντορές σας;

Πιστέψατε στ’ αλήθεια ότι μπορείτε να πουλήσετε και να αγοράσετε τα πάντα; Επειδή πουληθήκατε εσείς οι ίδιοι και αγοράσατε ό,τι θεωρείτε πολύτιμο, θαρρείτε πως όλοι είναι σαν τα μούτρα σας;

Το ξέρετε πως δεν είναι έτσι.

Αυτό σας τσακίζει.

Αυτό σας κάνει να σκυλιάζετε.

Δυστυχώς για σας υπάρχουν κι αυτοί που αρνούνται να “συμμορφωθούν προς τας υποδείξεις”.

Δυστυχώς για σας δεν θα καείτε ποτέ από δάκρυ αληθινό.

Υπάρχουν κι αυτοί που αρνούνται να μουχλιάσουν στις μάντρες της δικής σας τάξης και της δικής σας ηθικής, γιατί η τάξη και η ηθική σας ζέχνει από ανηθικότητα.

Υπάρχουν κι αυτοί που τα όνειρά τους δεν χωράνε στα μουχλιασμένα και καλοπληρωμένα βιογραφικά σας,

Υπάρχουν κι αυτοί που δεν βολεύονται στα κολλαριστά πουκάμισα, τα λαμέ κοστούμια και τις ριγέ γραβάτες ούτε στα δήθεν ξεκούμπωτα λαϊκά πουκάμισα που τάχαμου μισούν τις γραβάτες.

Υπάρχουν κι αυτοί που θα έδιναν το είναι τους για να μπορούν όλοι οι άνθρωποι να αναπνέουν τον ίδιο αέρα, υπάρχουν κι αυτοί που δεν έχουν κάνει “συμφωνίες” με θεούς και διαβόλους όπως οι χρυσορασοφόροι αγγελιοφόροι, που δεν σου υπόσχονται “ανοιχτές πόρτες” για να σε νουθετήσουν, που δεν σου πουλάνε φιλανθρωπία την ίδια στιγμή που συναγελάζονται με λαθρεμπόρους ελπίδων και ευαγγελιστές “χαμένων πατρίδων”.

Αυνανιστείτε αν θέλετε κοιτώντας τα στημένα και καλοπληρωμένα ποσοστά των δημοσκοπήσεων που σας βγάζουν αρεστούς, και ανεκτούς και κούκλους βαδιστές των λαϊκών αγορών, όμως γνωρίζετε πολύ καλά πως στις ψυχές των ανθρώπων, ακόμα και των ψηφοφόρων σας, δεν θα μπέιτε ποτέ.

Γνωρίζετε πολύ καλά πως οι εγκάρδιες χειραψίες και οι εναγκαλισμοί που εισπράττετε κάθε μέρα είναι ψεύτικοι χωρίς καμία αξία.

Ξέρετε γιατί;

Γιατί είστε κι εσείς ψεύτικοι, χωρίς καμία αξία.

Αυτό θα σας τρώει πάντα, όση εξουσία κι αν αποκτήσετε.

Πάντα θα ξέρετε πως όση “αγάπη” φτάνει σε σας από τους γύρω σας είναι κάλπικη.

Ακριβώς όπως κάλπικοι είστε κι εσείς...