



Υπό το βάρος της γενικής κατακραυγής, η κυβέρνηση και το υπουργείο Παιδείας υποχρεώθηκε να αποσύρει τελικά το σκοταδιστικό υλικό που είχε αρχικά εγκριθεί από το υπουργείο και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για να προωθηθεί στα Γυμνάσια. Επρόκειτο για «εκπαιδευτικά βίντεο» στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας με θέμα την «Προγεννητική Αγωγή, προετοιμασία για την γονεϊκότητα, Σεξουαλικότητα-Γονιμότητα-Γονεϊκότητα, μια αδιαχώριστη ενότητα», που εκπονήθηκαν από την ΜΚΟ «Ελληνική Εταιρεία Προγεννητικής Αγωγής». Δεν ήταν η πρώτη φορά: Λίγους μήνες πριν το υπουργείο Παιδείας είχε υποχρεωθεί σε ακύρωση του αντιδραστικού και μισογυνικού συνεδρίου περί της γονιμότητας, ύστερα από μεγάλες αντιδράσεις και κινητοποιήσεις.

### **Η κυβέρνηση ξαναχτύπησε με την έγκριση ενός ακόμα ανορθολογικού ακροδεξιού προγράμματος, απευθυνόμενο μάλιστα στα παιδιά των 12-15 χρόνων.**

Ποιο είναι το περιεχόμενο του προγράμματος που επιχειρήθηκε να επιβληθεί: Στο σύνολο του **το πρόγραμμα διακηρύσσει την αναχρονιστική αντίληψη και το αντιδραστικό δόγμα «του αγέννητου παιδιού»**, κάνοντας ένα ακόμη βήμα πιο πέρα: τοποθετεί το δόγμα αυτό όχι μόνο από τη σύλληψη, αλλά από τη «σκέψη» της μέλλουσας μητέρας. Ο σκοταδισμός και η αντιεπιστημονικότητα ξεπερνούν κάθε όριο, όταν από το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος προβάλλονται απόψεις ότι έγκυος που έβλεπε αγάλματα στο μουσείο είχε ως αποτέλεσμα το κορίτσι να κερδίζει στα καλλιστεία ή έγκυος που επιθυμούσε να γεννήσει κορίτσι, όταν γέννησε αγόρι, αυτό έγινε ομοφυλόφιλος!

Αποδίδονται στο έμβryo ικανότητες ενσυνείδητου ανθρώπου. Η συνεχής αναφορά για τον πατέρα και μητέρα εμπεδώνει την ετεροκανονικότητα και εξοβελίζει κάθε άλλη μορφή οικογένειας, ακόμη και την μονογονεϊκή, ενοχοποιώντας τους γονείς και πολύ περισσότερο τη μητέρα. Στο «εκπαιδευτικό υλικό» για τις ασθένειες μεταξύ άλλων ενοχοποιούνται η πρώιμη σεξουαλική ζωή, οι εναλλαγές συντρόφων και οι αμβλώσεις. Η έγκυος ενοχοποιείται για την πείνα, την έλλειψη νερού, το άγχος, τον φόβο ακόμη και για τη μουσική που ακούει. **Οι αντιλήψεις αυτές χρησιμοποιούνται από τους εκκλησιαστικούς, παραεκκλησιαστικούς και ακροδεξιούς κύκλους για την απαγόρευση των αμβλώσεων**, και την ανάπτυξη των θεωριών του μισογυνισμού που θέλουν τον ρόλο της γυναίκας να περιορίζεται στην αναπαραγωγή του είδους και του έθνους.

Αποτροπιασμό προκαλεί η αναφορά στο βίντεο πως «Μόνο έθνη με ικανές μητέρες ευδοκιμούν». Ευθαρσώς προβάλλει την φασιστική θεωρία της Άριας Φυλής, διανθισμένη με «επιστημονικές» ατάκες και συνεχείς αναφορές σε μύθους και δοξασίες σε συνδυασμό με μπόλικη αρχαιολατρία.

**Η απόσυρση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος** από το ΙΕΠ και το Υπουργείο Παιδείας **δεν αποδεικνύει πως ήταν μια λάθος κίνηση. Εντάσσεται σε μια σταθερή επιλογή προώθησης αντιδραστικών και αναχρονιστικών αντιλήψεων από την κυβέρνηση.** Είναι σαφές πως κυβέρνηση και αστικό στρατόπεδο χτίζουν το ιδεολογικό και κοινωνικό πλαίσιο αποδοχής της σύγχρονης κοινωνικής βαρβαρότητας. Το σχολείο του σύγχρονου ολοκληρωτικού καπιταλισμού δε θέλει μόνο να διαμορφώσει το νέο σύγχρονο ευέλικτο, ελαστικά εργαζόμενο δούλο για τις ανάγκες του κεφαλαίου, αλλά **θέλει να εμπεδώσει τα ιδεολογήματα της αστικής τάξης.** Θα αποδέχεται ως φυσιολογική την διεύρυνση των έμφυλων ανισοτήτων, των διακρίσεων και των εξουσιαστικών σχέσεων.

Θα προωθεί την αντίληψη ότι η γυναίκα είναι απλώς μια βιολογική αναπαραγωγική μηχανή στην υπηρεσία των αναγκών του έθνους και όχι ανθρώπινο υποκείμενο με προσωπικότητα και αξιοπρέπεια που της δίνουν τη δυνατότητα να ορίζει η ίδια το σώμα της και τον εαυτό της.

Η γυναίκα θα πρέπει να αποδέχεται ως φυσιολογική την παραμονή σε κακοποιητικό περιβάλλον, όταν η φτώχεια, η ανεργία, η οικονομική εξάρτηση είναι ατομική ευθύνη και παρεκκλίνουσα συμπεριφορά. Είναι ατομική ευθύνη της γυναίκας να είναι χαρούμενη και με θετικά συναισθήματα όταν αντιμετωπίζει την κακοποίηση και την έμφυλη βία μπροστά στον κίνδυνο της απόλυσης και της φτώχειας. Την ώρα που οι γυναικοκτονίες αυξάνονται ραγδαία οι γυναίκες πρέπει να εμπεδώσουν πως είναι δική τους ευθύνη. Είναι δική τους ευθύνη να αποδεχτούν την κακοποιητική συμπεριφορά γιατί οι αμβλώσεις θεωρούνται προδοσία απέναντι στο έθνος. Είναι δική τους ευθύνη γιατί δεν μεγαλώνουν παιδιά στα πρότυπα της Άριας Φυλής.

Η χρηματοδότηση της «Ελληνικής Εταιρείας Προγεννητικής Αγωγής» από τα ΕΣΠΑ για την παροχή εκπαιδευτικού υλικού και σεμιναρίων και η δήλωση της Κεραμέως πως το ΙΕΠ και το Υπουργείο Παιδείας εγκρίνουν κάθε χρόνο πάνω από 1.300 «εκπαιδευτικά προγράμματα», **αποδεικνύουν από τη μια πλευρά την άμεση παρέμβαση στο περιεχόμενο σπουδών κάθε είδους επιχειρήσεων, ΜΚΟ, ευαγών Ιδρυμάτων, Τραπεζών και από την άλλη πως το δημόσιο σχολείο αποτελεί νέο πεδίο επιχειρηματικών επενδύσεων και κερδοφορίας** με θύματα μαθητές και εκπαιδευτικούς. Αυτό είναι το νέο επιχειρηματικό σχολείο του ολοκληρωτικού καπιταλισμού που χτίζουν: φτηνό, ευέλικτο, αυτόνομο, κατηγοριοποιημένο και εμπορευματοποιημένο. Αυτό το σχολείο υπηρέτησαν, ιδιαίτερα τα μνημονιακά χρόνια, όλες οι κυβερνήσεις. Οι αντιπολιτευτικές κορώνες των ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ για το συγκεκριμένο ακραία αντιδραστικό πρόγραμμα δεν μπορούν να κρύψουν πως υπηρέτησαν αυτή την κατεύθυνση. Σε πλήρη συμφωνία με ΕΕ, ΟΟΣΑ, κεφάλαιο η Άννα Διαμαντοπούλου προώθησε τα περίφημα projects και ο Κώστας Γαβρόγλου την θεματική εβδομάδα περήφανοι για την εισαγωγή «καινοτομιών» στο σχολείο, που διαμόρφωναν ένα «χαρούμενο» και «δημιουργικό» σχολείο, την ίδια στιγμή που π.χ. η Βιολογία επί Γαβρόγλου μειώθηκε δραματικά στο Γυμνάσιο.

**Η αντικαπιταλιστική αριστερά χρειάζεται σήμερα περισσότερο από ποτέ να ορθώσει τείχος απέναντι στην προσπάθεια κυριαρχίας της ακροδεξιάς του ανορθολογισμού.** Να καταπολεμηθούν αποτελεσματικά οι ιδέες του σεξισμού, της έμφυλης βίας και της πατριαρχίας. Απαιτείται η σύγκρουση και ανατροπή της πολιτικής και της ιδεολογίας που αναπαράγει με επιστημονικοφανή τρόπο τις παραπάνω ιδέες, που οδηγούν στην κοινωνική βαρβαρότητα. Οφείλει να διαμορφώσει και να συγκροτήσει το αντίπαλο ιδεολογικό και πολιτικό εκπαιδευτικό ρεύμα που θα εμπνέει και θα εμπνέεται στον αγώνα για ένα σχολείο και μια ζωή χωρίς διακρίσεις, καταπίεση και εκμετάλλευση.

30/1/2022