









Απέναντι στην πρόκληση της δημοτικής αρχής και του εμπορικού συλλόγου Αμαρουσίου, που το Σάββατο 10 Οκτώβρη διοργάνωναν μια ακόμα «λευκή νύχτα», το Συντονιστικό δράσης ενάντια στην κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας και τα «απελευθερωμένα» ωράρια με τη συμμετοχή και συλλογικότητες του Αμαρουσίου και της ευρύτερης περιοχής απάντησε με μια δυναμική διαδήλωση. Αρχικά, από τις 6μμ προχωρήσαμε σε συγκέντρωση έξω από το σταθμό ΗΣΑΠ, όπου αναρτήσαμε πανό και μοιράζαμε κείμενα. Από το σημείο αυτό, λίγο πριν τις 8μμ ξεκίνησε η πορεία μας με το πανό της συλλογικότητας «Εργαζόμενοι-ες στον κλάδο του εμπορίου» μπροστά.

**ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ  
ενάντια στο βάρβαρο καθεστώς  
της «λευκής νύχτας»**

**ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΥΧΤΑ ΝΑ ΠΑΝΕ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ  
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ, ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ  
ΚΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ**



**ΣΑΒΒΑΤΟ  
10  
ΟΚΤΩΒΡΗ  
ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ  
ΜΑΡΟΥΣΙ, 6ΜΜ**

Συντονιστικό Δράσης ενάντια στην κατάργηση της Κυριακάτικης Αργίας και τα «απελευθερωμένα» ωράρια | [syntonistikokyriakes.espinblogs.net](http://syntonistikokyriakes.espinblogs.net)

Η πορεία πέρασε από τους κεντρικούς εμπορικούς πεζόδρομους του Αμαρουσίου και από τις διάφορες πλατείες όπου είχαν στηθεί σκηνές με μουσικοχορευτικά δρώμενα. Κατά τη διάρκεια της φωνάζαμε με ιδιαίτερο παλμό εργατικά συνθήματα, μοιράζαμε κείμενα σε εργαζόμενους μέσα στα καταστήματα και σε διερχόμενους, πετάγαμε τρικάκια και κολλούσαμε αφίσες (για τη δίκη των συλληφθέντων συναδέλφων μας από την απεργία στις 28/12/14 & και ενάντια στη «λευκή νύχτα»). Ένας από τους βασικούς σταθμούς μας αποτέλεσε το Hondos Center, στην έξοδο του οποίου παραμείναμε συγκεντρωμένοι για 15 λεπτά περίπου καταφέροντας να πείσουμε αρκετό κόσμο να μην περάσει μέσα. Μια ακόμα μεγάλη στάση κάναμε κι έξω από το κατάστημα της Wind, το οποίο έπειτα και από την παρέμβαση του σωματείου εργαζομένων στη Wind αναγκάστηκε να κατεβάσει τα ρολά του. Η όλη κινητοποίησή μας ολοκληρώθηκε κατά τις 10μμ στο σταθμό του τρένου, όπου και είχε στηθεί ένα ακόμα stage και από τη μικροφωνική εγκατάσταση του οποίου, έπειτα από παρέμβασή μας, διαβάσαμε τις σχετικές ανακοινώσεις μας.

Μια από τις ανακοινώσεις που μοιραζόταν στην πορεία (αλλά και δυο μέρες πιο πριν σε εργαζόμενους στα μαγαζιά) από τη συλλογικότητα «Εργαζόμενοι-ες στον κλάδο του εμπορίου» **εδώ**



Σημειώνουμε επίσης και κάποια από τα συνθήματα που φωνάζονταν:

Κυριακή και νύχτα να πάνε για δουλειά οι υπουργοί, οι δήμαρχοι κι όλα τα αφεντικά // Ποτέ δουλειά την Κυριακή, μη σώσουμε και γίνουμε ανταγωνιστικοί // Μίσος ταξικό, ξεφτίλες εργοδότες, στην εθνική ανάπτυξη είμαστε προδότες // Είμαστε εργάτες και όχι συνεργάτες και στα αφεντικά δεν κάνουμε τις πλάτες // Σκεφτείτε ως εργάτες και όχι ως πελάτες και στα αφεντικά μην κάνετε στις πλάτες // Είναι ξεφτίλα, ξεφτίλα και ντροπή για ψώνια να πηγαίνεις νύχτα και Κυριακή // Τα εργατικά συμφέροντα βάζουμε μπροστά, καμία νύχτα τα μαγαζιά ανοιχτά // Βιτρίνες λουσάτες, απλήρωτοι εργάτες, τα αφεντικά πλουτίζουν στις δικές μας πλάτες // Η αλληλεγγύη όπλο των εργατών, πόλεμο στον πόλεμο των αφεντικών // Τη λευκή τη νύχτα βαφτίσανε γιορτή, ενώ είναι εκμετάλλευση εργοδοτική // Δουλειά τη νύχτα και τις Κυριακές, οργάνωση- αγώνας- συγκρούσεις ταξικές // Αν δεν αντισταθούμε σε κάθε μαγαζί, σκλάβους θα μας έχουσε για μια μπουκιά ψωμί // ...

[bookworker.wordpress.com](http://bookworker.wordpress.com)