



Με αφορμή την διεξαγωγή του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στην Βραζιλία, την χώρα όπου το ποδόσφαιρο δεν είναι απλά ένα άθλημα, αλλά τρόπος ζωής, η Εργατική Λέσχη Νέας Ιωνίας «Υδραγωγείο» διοργανώνει ένα διήμερο με προβολές και συζήτηση.

Η Βραζιλία είναι η 7η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου όπου όμως το 6% του πληθυσμού, ζει σε φαβέλες. Πίσω, λοιπόν, από την χαρά του παιχνιδιού και το θέαμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου κρύβονται η φτώχεια, η εξαθλίωση και η καταπίεση των κατώτερων στρωμάτων της τοπικής κοινωνίας. Εικόνες, βέβαια, που δεν θα φτάσουν στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, ούτε και θα τις δουν οι εκατομμύρια επισκέπτες των γηπέδων.

Σε τέτοιες συνθήκες διεξάγεται αυτές τις μέρες το Παγκόσμιο Κύπελλο, με τις τοπικές κοινωνίες να βρίσκονται καθημερινά στα δικά τους αδιέξοδα. Αδιέξοδα που πολλαπλασιάστηκαν στην υλοποίηση αυτής της μεγάλης γιορτής, της γιορτής της κερδοφορίας!!!

Μήπως όμως δεν έχουμε γίνει και εμείς μάρτυρες αναλόγων καταστάσεων. Ποια ήταν η κατάσταση και ποιες οι συνέπειες από την διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004;

Τελικά όμως όλοι εμείς τι αθλητισμό θέλουμε;;;

Ποιες είναι οι ανάγκες μας σε σχέση με τον αθλητισμό;;;

Σας περιμένουμε στον χώρο της Εργατικής Λέσχης την:

Πέμπτη 10/7,

9μμ, Προβολή της ταινίας «Η Πόλη του Θεού»

Η Πόλη του Θεού, είναι ένας από τους φτωχότερους καταυλισμούς στο Rio de Janeiro. Κατά τρόπο ειρωνικό ο Θεός απουσιάζει από τον τόπο αυτό. όπου η παιδική εγκληματικότητα ανθεί και η συμμετοχή σε συμμορίες διακίνησης ναρκωτικών φαντάζει να είναι ο μοναδικός τρόπος για την επιβίωση.

Παρασκευή 11/7

8μμ, Προβολή του ντοκιμαντέρ «Το τίμημα του Παγκοσμίου Κυπέλλου»

Ένα ντοκιμαντέρ που καταγράφει τις επιπτώσεις της διεξαγωγής του Παγκοσμίου Κυπέλλου μέσα από τα μάτια των πιο εξαθλιωμένων κομματιών της κοινωνίας. Η προτεραιότητα όμως δεν ήταν αυτοί... η λογική πίσω από όλα αυτά ήταν η λογική του κέρδους και του χρήματος.

9μμ, Συζήτηση με θέμα «Βραζιλία, η χώρα των αντιθέσεων»

Με αφορμή το ντοκιμαντέρ «Το τίμημα του Παγκοσμίου Κυπέλλου», συζητάμε για το τι κρύβεται πραγματικά πίσω από τις μεγάλες διοργανώσεις και για τις ανάγκες του κόσμου τις εργασίας σε σχέση με τον αθλητισμό.

...μετά τη συζήτηση συνεχίζουμε με καλοκαρινό ΠΑΡΤΥ στην ταράτσα μας!

Εργατική Λέσχη Νέας Ιωνίας «Υδραγωγείο»

Ελ. Βενιζέλου 84, Άγαλμα Μητέρας, Νέα Ιωνία

Web: <http://ydragogeio.gr/>, e-mail: elni.ydragogeio@gmail.com