



Στο Περιφερειακό Συμβούλιο το μεσημέρι της τρίτης 21 Νοέμβρη το αμφιθέατρο γέμισε ασφυκτικά από κατοίκους της Δυτικής Αττικής, σωματεία, συλλογικότητες, κινήσεις πόλης καθώς και η Αντικαπιταλιστική Ανατροπή, που έκαναν σαφές ότι δεν θα ανεχθούν άλλη κοροϊδία. “Έργα τώρα αντιπλημμυρικά, για να μην πεθάνει η εργατιά!”, “Με τα λεφτά των ΕΣΠΑ γλεντούν τ’ αφεντικά και στη Μάνδρα πνίγουν τη φτωχολογιά”. Ήταν μερικά από τα συνθήματα που φωνάχτηκαν. Η Δύναμη Ζωή διέκοψε την συνεδρίαση...

Η αντικαπιταλιστική ανατροπή στην Αττική σε ανακοίνωσή της αναφέρει:

Δεν προκαλεί καμία εντύπωση η προσυμφωνημένη και σχεδιασμένη προσπάθεια της Δύναμης Ζωής να διακόψει την έκτακτη συνεδρίαση του ΠΣ σήμερα 21/11, με βασικό θέμα τις τεράστιες καταστροφές από τις πλημμύρες σε Μάνδρα - Ν. Πέραμο, στις οποίες 21 συμπολίτες μας έχουν χαθεί και ένας αγνοείται έως και τώρα. Είχε ήδη προηγηθεί η αναβολή του προγραμματισμένου για τις 16/11 ΠΣ.

Στη συνεδρίαση, δεκάδες συνδικάτα της Αττικής είχαν προγραμματίσει παράσταση διαμαρτυρίας, ζητώντας άμεσα μέτρα για την ανακούφιση και προστασία των πληγέντων, ενώ στη συγκέντρωση καλούσαν και η Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική και αντικαπιταλιστικές κινήσεις της Αττικής.

Από την αρχή της συνεδρίασης, και με σημαντική την παρουσία του κόσμου παρά τη δυσκολία της ημέρας (απεργία ΜΕΤΡΟ) φάνηκε η πρόθεση της Δύναμης Ζωής να διακόψει τη συνεδρίαση.

Στόχος ήταν, να μην γίνει η συζήτηση. Να μην αποκαλυφθούν οι ευθύνες της διοίκησης της Περιφέρειας και των προηγούμενων διοικήσεων, αλλά και όλων των κυβερνήσεων για τα αίτια της καταστροφής. Να μην ακουστούν όσα αυτοί δεν θέλουν.

Με μια σειρά επικοινωνιακών κόλπων και γερή δόση πολιτικού κυνισμού, προσπάθησαν όλες τις προηγούμενες μέρες να στρέψουν τη συζήτηση αλλού: με μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου (η Ρ. Δούρου!), με μεγαλοστομίες για την άμεση ανταπόκριση της περιφερειακής διοίκησης, με ψέματα για το βαθμό που προχωρούν τα έργα αποκατάστασης στην περιοχή και δικαιολογίες για το “χρόνο ωρίμανσης” των έργων ΕΣΠΑ (!), με συντονισμένη προσπάθεια να στραφεί η συζήτηση αλλού.

Φταίει η κλιματική αλλαγή, φταίει ο καιρός, φταίει ο θεός, φταίει το κακό το ριζικό μας, φταίει το δασαρχείο, φταίει η γραφειοκρατία, φταίει “ο νόμος”... Φταίμε όλοι τελικά, όλοι μαζί προξενήσαμε την καταστροφή;

Λες και κυβερνάει κάποιος άλλος, λες και το δασαρχείο δεν είναι θεσμικός φορέας, ενταγμένος στον κυβερνητικό μηχανισμό, λες και η Περιφέρεια δεν είναι τοπικό κράτος, υπεύθυνη για την υλοποίηση της κρατικής κυβερνητικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο. Λες κι οι πολιτικοί προϊστάμενοι δεν είναι μέλη της ίδιας κυβέρνησης αλλά καριερίστες που ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον και που ο καθένας εφαρμόζει το δικό του πρότζεκτ για τη δική του επιχείρηση...

Αυτή η πρακτική του αποπροσανατολισμού απογειώθηκε σήμερα. Μετά την εκτός πραγματικότητας εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Αττικής Γ. Βασιλείου και με ασήμαντες αφορμές (το άκουσμα κάποιων συνθημάτων), ο πρόεδρος του ΠΣ Σχινάς αρχικά διέκοψε και στη συνέχεια ανέβαλε την συνεδρίαση. Καταλαβαίνουμε πως βρίσκονται σε πανικό και δρουν σπασμωδικά, πως προσπαθούν να αποφύγουν να εκτεθούν ενώ η καταστροφή βρίσκεται σε εξέλιξη κι ο θυμός πνίγει τους κατοίκους της Μάνδρας.

Σήμερα η Περιφέρεια Αττικής και όλο το συνάφι τους δεν σεβάστηκε τίποτα. Πολύ περισσότερο,

περιφρόνησε τους εργαζόμενους κατοίκους της περιοχής και τα σωματεία που ήρθαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο να διαμαρτυρηθούν, αλλά και όσους δεν ήρθαν γιατί δεν μπορούσαν επειδή είναι πνιγμένοι στη λάσπη!

Επειδή όμως εμείς, οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι και οι φτωχοί, τις καταστροφές, τις πλημμύρες, τους σεισμούς, τις ασθένειες από τα φουγάρα και τη χωματερή τις μετράμε με νεκρούς, τραυματίες και αρρώστους, ενώ οι πλούσιοι και οι πολιτικοί τους υπάλληλοι τις βλέπουν από τα κανάλια ή από τις μετρήσεις και τις έρευνες, θα συνεχίσουμε να μιλούμε για ταξικά εγκλήματα μιας ταξικής και εγκληματικής πολιτικής.

Οι εργαζόμενοι και κάτοικοι της περιοχής δεν θα αφήσουμε και αυτό το φονικό έγκλημα χωρίς απάντηση. Θα αγωνιστούμε όλοι μαζί και η οργή μας θα γίνει ένα ορμητικό ποτάμι που θα πάρει στο διάβα του όλη τη σαπίλα τους, τις υποσχέσεις για τα ψίχουλα βοήθειας, τα διοικητικά προσχήματα και την κυνική αδιαφορία τους για τα συμφέροντα της λαϊκής πλειοψηφίας, για τα δικά μας συμφέροντα.