



Μεγάλα και όμορφα λόγια για τη Δημόσια Υγεία, υπό την σκέπη των επιχειρηματικών ομίλων

Βασίλης Τουμπέλης

Πέρασε στα πολύ φιλά στα ΜΜΕ αλλά και στο διαδίκτυο, το ετήσιο πλέον συνέδριο του Πρώτου Θέματος στις 7 Ιουνίου με θέμα: «**Το Σύστημα Υγείας στην COVID-19 και στη μετέ-COVID-19 εποχή**».

Ήταν μια μεγάλη και σημαντική συνάντηση των πολιτικών ταγών της κυβέρνησης, της αντιπολίτευσης, επιστημονικών εκπροσώπων, καθηγητών, διευθυντών ιδρυμάτων, δημόσιων νοσοκομείων, και επιχειρηματιών ομίλων υγείας.

Το συνέδριο αυτό έγινε σε μια εποχή που τα Δημόσια νοσοκομεία και το ΕΣΥ συνολικά, είναι στα χειρότερά τους, με την πρωτιά σε νεκρούς στην Ευρώπη από Covid-19, με την χρόνια υποχρηματοδότηση, υποστελέχωση, την τεχνοϊατρική στέρση, ακόμη και την υπολειτουργία δομών. Όσο για την **πρωτοβάθμια υγεία**, αυτή ουσιαστικά έχει πλέον παραχωρηθεί στο ιδιωτικό τομέα, ο οποίος θησαυρίζει και γιγαντώνεται μέσα στην πανδημία.

Στην ομιλία του **ο Μητσοτάκης**, εκθείασε φυσικά την κυβερνητική διαχείριση της πανδημίας και συνολικά της υγείας, δέχτηκε ότι υπάρχουν υστερήσεις, ενώ έδωσε αόριστες εξαγγελίες για αναβάθμιση των νοσοκομείων. Στάθηκε ιδιαίτερα **στον τελευταίο νόμο που ψήφισαν**, με την επαναθεσμοθέτηση του προσωπικού γιατρού, σε νέα βάση, ενώ βάζει πλέον τα απογευματινά χειρουργεία στα Δημόσια νοσοκομεία, και με την συμμετοχή ιδιωτών γιατρών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις τσέπες των ασθενών.

Εκθείασε την αναγκαιότητα συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα, τον οποίο θεωρεί ισότιμο εταίρο για την δημόσια υγεία, και τις προοπτικές ανάπτυξης οι οποίες ανοίγονται μαζί του, ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, στην οποία όμως αναγνώρισε ελλείψεις και καθυστερήσεις στην λειτουργία και την ανάπτυξη της (βλ. **εδώ**).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η τοποθέτηση και οι θέσεις του **Αλέξη Τσίπρα**, ο οποίος άσκησε μια γενική κριτική στην κυβερνητική διαχείριση, τόσο της πανδημίας όσο και γενικά στην υγεία. Στάθηκε και αυτός στην αναγκαιότητα της πρωτοβάθμιας υγείας, ξεχνώντας όμως τι έγινε με τα **TOMY**, που θεσπίστηκαν

το 2017 και ουσιαστικά ουδέποτε λειτούργησαν, ενώ υποβάθμισε έντεχνα την δράση του ιδιωτικού τομέα.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι δεσμεύτηκε, πως όταν έρθει στην κυβέρνηση, θα αυξήσει τις δαπάνες για την υγεία κατά **ένα δισ. ευρώ κατά έτος** ώστε σε μια τριετία να φτάσει τα **12 δισ.** αλλά δεν θα κάνει όμως και **"ακραίες αυξήσεις"** για να έρθουν στο μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο δαπανών. Μια τέτοια εξαγγελία, όσο καλά και αν ακούγεται, και πάλι είναι πολύ πίσω από τις σημερινές χρηματοδοτικές ανάγκες της Δημόσιας Υγείας, με τις **μειώσεις πάνω από 1,5 δισ.** μέσα στα δυο τελευταία χρόνια, με το γερασμένο πλέον υγειονομικό προσωπικό, με τα μεγάλα κενά σε επενδύσεις σύγχρονου ιατροτεχνικού εξοπλισμού, με κλειστά νοσοκομεία, με ένα εντελώς υποβαθμισμένο και απαξιωμένο πρωτοβάθμιας περίθαλψης σύστημα.

Τέλος ο Αλέξης Τσίπρας, θέλοντας να κάνει κριτική στο παρελθόν, μίλησε για μεγάλες σπατάλες πόρων της υγείας (βλ. [εδώ](#)).

Στο συνέδριο παρέλασαν μια σειρά, ομιλητών, Πιερρακάκης, Σύψας, Πλεύρης Γεροτζιάφας κ.ά. Στάθηκαν και αυτοί στην πρωτοβάθμια περίθαλψη ενώ δεν παρέλειψαν να υποβαθμίσουν, να συγκαλύψουν ή και να εκθειάσουν την κυβερνητική πολιτική στην πανδημία και την υγεία. Αίσθηση έκανε η **παρέμβαση του στελέχους Γιάννη Βάλβη**, επικεφαλής στρατηγικής και επενδυτικών σχέσεων του Ομίλου ΗΗG, του μεγαλύτερου επιχειρηματικού ομίλου στην Υγεία. Με τον αέρα της οικονομικής εξουσίας, ο Γ. Βάλβης ζήτησε περισσότερη **"συνεργασία"** με το Δημόσιο σύστημα υγείας, ενώ εστίασε και αυτός περισσότερο στην **πρωτοβάθμια περίθαλψη**, η οποία άλλωστε ελέγχεται από τον ιδιωτικό τομέα, προφανώς εξυφαίνοντας σχέδια μονοπώλησής της από τους επιχειρηματικούς ομίλους.

Αξιοσημείωτο επίσης είναι, ότι αυτές τις ίδιες μέρες το **ΕΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ, με 450 κρεβάτια, εξαγοράστηκε** από την **Euromedica-Faralon CAPITAL**. Άλλος ένας επιχειρηματικός όμιλος Υγείας γιγαντώνεται.

Το συνέδριο αυτό ουσιαστικά, προσανατόλισε γενικά τις πολιτικές στον τομέα της υγείας για το ερχόμενο χρονικό διάστημα, τόσο υπό την σημερινή κυβερνητική διαχείριση, όσο όμως ακόμη και σε περίπτωση νέας ενδεχομένης συγκυβέρνησης, φυσικά μέσα στα γνωστά πλαίσια των **Μνημονιακών δεσμεύσεων**, του **Δημόσιου χρέους και της Ευρω-ενωσιακής πολιτικής**.

Σήμερα δεν μπορούμε να έχουμε αυταπάτες και ψευδαισθήσεις. Ούτε στην υγεία θα αλλάξει η σημερινή κατάσταση, εάν το εργατολαϊκό κίνημα, τα συνδικάτα, οι ενώσεις υγειονομικών αλλά ακόμη και σύλλογοι των συνταξιούχων δεν πάρουν την υπόθεση πάνω τους. Χρειάζεται να αποκαλύψουν και να αντιπαλέψουν την ανθυγιεινή και εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης και των επιχειρηματικών σχεδιασμών για την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ. Να έρθουν ακόμη σε σύγκρουση με το μεγαλο-ιατρικο-καθηγητικό κατεστημένο, το οποίο παρασιτεί μέσα στο το ΕΣΥ, και σήμερα γίνεται γέφυρα για την ιδιωτικοποίησή του (βλ. [εδώ](#)).

Χρειάζεται αγώνας για ουσιαστική **αύξηση δαπανών για την Υγεία**: Για μαζικές προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού με αυξήσεις μισθών, για ιατρο-επιστημονικο-τεχνολογικό εξοπλισμό, για αναβάθμιση δομών, για την επαναλειτουργία αυτών που έκλεισαν, με μονιμοποίηση συμβασιούχων και επικουρικών, με την επαναπρόσληψη των 4000 απολυμένων από τα νοσοκομεία. Να υπάρξει **αγώνας για την πρωτοβάθμια υγεία** ώστε αυτή να μπορέσει να υπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες, με τα χαρακτηριστικά ενός ολοκληρωμένου **Δημόσιου εθνικού σχεδίου για την ΠΦΥ**.

Για να προχωρήσει μια ριζοσπαστική πολιτική στην υγεία, χρειάζεται ευθεία σύγκρουση με τις κυβερνητικές πολιτικές, οι οποίες υπηρετούν τους νόμους της αγοράς, την κερδοσκοπία του κεφαλαίου και τις πολιτικές της ΕΕ. Καμιά φιλολαϊκή πολιτική για την υγεία δεν μπορεί να προχωρήσει, εάν δεν συνδυαστεί με την **εθνικοποίηση των επιχειρηματικών ομίλων** που δραστηριοποιούνται τόσο στην

δευτεροβάθμια όσο και στην **πρωτοβάθμια** Υγεία. Οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας, τόσο με την πανδημία με την οποία δεν ξεκαθαρίσαμε, όσο και με την οικονομία, είναι μεγάλες στην εποχή μας και δεν χωρούν μισόλογα...

Ο Βασίλης Τουμπέλης είναι πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδας