

Σχόλιο του Γραφείου Τύπου του ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση



Τραγικά επικίνδυνη και αντιδραστική αποδεικνύεται για μια ακόμα φορά η κυβέρνηση της ΝΔ, ειδικά με τα νέα μέτρα σχετικά με τον εμβολιασμό.

Βασικά της κριτήρια παραμένουν η κερδοφορία των μεγάλων επιχειρήσεων, η υποταγή των πάντων στις ορέξεις των ισχυρών τουριστικών ομίλων και η επίμονη άρνηση να ενισχύσει το δημόσιο σύστημα υγείας.

Έτσι η κυβέρνηση προχώρησε στο **μέτρο - πρόκληση της κάρτας των 150 ευρώ** για τον εμβολιασμό των νέων. Των νέων που έχει στοχοποιήσει 1,5 χρόνο τώρα, που έχει κτυπήσει με την αστυνομία, καταδικάσει στη μιζέρια της «τηλεκπαίδευσης», της φτώχειας και της ανεργίας. Πέρα από τον εξευτελισμό του «λαδώματος» των 150 ευρώ για να κάνουν εμβόλιο, παρόμοιες κινήσεις οδηγούν και σε απαξίωση της ωφέλειας του ίδιου του εμβολιασμού.

Επίσης, με τα μέτρα που ανακοίνωσε για την εστίαση και τις δημόσιες εκδηλώσεις, με την προώθηση ειδικών-διαφορετικών χώρων για εμβολιασμένους και μη, δημιουργεί **συνθήκες πρωτοφανούς διαχωρισμού και διακρίσεων**.

Οι ίδιοι που **έχουν επιβάλει μήνες τώρα το συνωστισμό στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στους χώρους εργασίας**, τη συνύπαρξη ασθενών από κορωνοϊό και μη σε σπίτια και εργασία, έρχονται τώρα να διαμορφώσουν «χωριστούς κόσμους» για εμβολιασμένους και μη.

Αντί για ποιοτική δημόσια δωρεάν υγεία και ασφαλή πρόσβαση στα εμβόλια για όλους/ες και συνολικά μέτρα υπέρ της υγείας του λαού η κυβέρνηση προωθεί διαχωρισμούς, που πέρα από σοβαρές δυσκολίες ειδικά στα μικρότερα μαγαζιά, εμποδίζουν επικίνδυνες λογικές περιθωριοποίησης, αλλά και ελέγχου-καταγραφής ιατρικών πράξεων.

Ακόμα περισσότερο το άνοιγμα της συζήτησης από την κυβέρνηση και άλλους συντηρητικούς κύκλους περί υποχρεωτικότητας των εμβολίων ή ακόμα και για απολύσεις ή δυσμενείς μετακινήσεις εργαζομένων που δεν έχουν εμβολιαστεί οδηγεί σε αντιδραστικές καταστάσεις, που όχι μόνο θα σημάνουν κλιμάκωση της αντιδραστικής επίθεσης στα δημοκρατικά και εργασιακά δικαιώματα, αλλά ρίχνουν νερό στο μύλο των διαφόρων αρνητών της πανδημίας.

Η κυβέρνηση της ΝΔ, όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση, κινείται σταθερά στη λογική της «ατομικής ευθύνης», στοχοποιώντας τους πολίτες και κρύβοντας τις δικές της εγκληματικές ευθύνες στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Το ίδιο κάνει και τώρα με το εμβόλιο, μετατρέποντας τη χρησιμότητα της καθολικότητας του εμβολιασμού για την ανάσχεση της πανδημίας σε άθλιο παιχνίδι εξαγοράς συνειδήσεων (κάρτα για νέους) ή ρύθμισης της κερδοφορίας της αγοράς με ειδικούς χώρους και διακρίσεις.

Τόσους μήνες **η κυβέρνηση (αλλά και η ΕΕ) απέτυχαν τραγικά στα «εμβολιαστικά προγράμματα» λόγω υποταγής στα κελεύσματα των πολυεθνικών φαρμάκου** και στις μεταξύ τους αντιπαραθέσεις για την εξασφάλιση αυξημένης κερδοφορίας που οδήγησαν σε απίστευτες παλινωδίες που ενίσχυσαν τις επιφυλάξεις μερίδας πολιτών. Επιφυλάξεις που τροφοδοτούνταν από την αδιαφάνεια, την ελεγχόμενη

πληροφόρηση και την υποταγή των «ειδικών» στις κυβερνητικές και εταιρικές επιλογές. Υπήρξαν ακόμα λάθος επιλογές από την ΕΕ στις παραγγελίες, χρόνια υποβάθμιση του δημόσιου συστήματος περίθαλψης και γεωπολιτικά κριτήρια που οδήγησαν σε αποκλεισμούς εμβολίων.

Ειδικά στην Ελλάδα υπήρξε ανοχή ή και ενθάρρυνση στην πολύμηνη προπαγάνδα και στην πρακτική εκκλησιαστικών κύκλων κατά των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας, καθώς και άρνηση να παρθούν μέτρα διευκόλυνσης ειδικών όσο και ευπαθών ομάδων, όπως ο εμβολιασμός στο σπίτι και η αυξημένη ιατρική φροντίδα πριν και μετά τον εμβολιασμό.

Με ποσοστό πλήρως εμβολιασμένων στην Ελλάδα κάτω του 35% και **πλήρη εκτροχιασμό του κυβερνητικού εμβολιαστικού προγράμματος, είναι πρόκληση η ΝΔ να ρίχνει τις ευθύνες στον κόσμο.**

Οι εργαζόμενοι/ες και οι νέοι/ες δεν χρειάζονται ούτε απειλές, ούτε εκφοβισμό, ούτε διακρίσεις, ούτε «καθρεφτάκια» των 150 ευρώ. Χρειάζονται ισχυρό δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας, καθολική πρόσβαση στα εμβόλια, επιχειρήματα και συστηματική εκστρατεία υπέρ του εμβολιασμού.

Αντιθέτως η κυβέρνηση:

- Αφήνει ενάμιση χρόνο μετά το ξέσπασμα της πανδημίας **τα νοσοκομεία σε δραματική κατάσταση**, χωρίς ουσιαστική ενίσχυση, προωθώντας μάλιστα αντιδραστικά σχέδια ιδιωτικο-οικονομικής λειτουργίας. Ανύπαρκτη παραμένει η πρωτοβάθμια περίθαλψη, ενώ μέσα στη συγκυρία τα αρπακτικά του ιδιωτικού τομέα υγείας κερδοσκοπήσαν ασύστολα. Καμία επίταξη δεν έγινε, όπως διεκδικούσε το κίνημα των υγειονομικών.
- Ο **επιδημιολογικός έλεγχος παραμένει διάτρητος και υποταγμένος στα συμφέροντα των πολυεθνικών**. Έτσι στις πύλες εισόδου της χώρας και σε βασικούς συγκοινωνιακούς κόμβους οι έλεγχοι είναι δειγματοληπτικοί ή δεν γίνονται καθόλου, για να μη διαταραχθεί η τουριστική κερδοσκοπία. Έλεγχοι συστηματικοί δεν γίνονται επίσης ούτε στους χώρους δουλειάς, όπου ισχύει το «πρωτόκολλο του εργοδότη». Κι εδώ κυριαρχεί η ατομική ευθύνη, αφού βασικό εργαλείο έχει γίνει το self test.
- Η **ουσιαστική στήριξη, κοινωνική, οικονομική, ιατρική της εργατικής τάξης και των πιο φτωχών τμημάτων του πληθυσμού** παραμένει άορατη, ενώ πολλά δισ. ευρώ διοχετεύονται στις μεγάλες εταιρείες.

Οι εργαζόμενοι/ες, οι νέοι/ες και τα φτωχά λαϊκά στρώματα οφείλουν να διαχωριστούν συνολικά από την πολιτική κυβέρνηση, ΕΕ, κεφαλαίου και αστικής αντιπολίτευσης (ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ κλπ.) και να διεκδικήσουν άμεσα ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας και συνολικά τη ζωή που τους αξίζει.

Δημόσια δωρεάν υγεία και φροντίδα για όλους/ες, όχι στις σχεδιαζόμενες αντιδραστικές διακρίσεις και τους διαχωρισμούς με βάση ιατρικές πράξεις.

Καθολικότητα του εμβολιασμού, πρόσβαση όλων σε εμβόλια, εμπέδωση της κοινωνικής ευθύνης όλων, άρνηση της «ατομικής ευθύνης» που επιβάλλουν κυβέρνηση-σύστημα και του εγωιστικού ατόμου, που δεν νοιάζεται για τους δίπλα του, καθώς και των κάθε είδους ανορθολογικών προσεγγίσεων.

Απορρίπτουμε-καταγγέλλουμε τα σχέδια περί υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών. Ενημέρωση-διαφάνεια, ανοιχτή επιστημονική συζήτηση χωρίς αποκλεισμούς πέρα και έξω από τα συμφέροντα των πολυεθνικών και των κυβερνήσεων για τα αναγκαία μέτρα προστασίας του πληθυσμού.

Γραφείο Τύπου του NAP για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση, 30/6/2021