



ΑΜΕΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΕΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

Στις 15/12 η διοίκηση της τράπεζας ανακοίνωσε ότι στα πλαίσια της υλοποίησης του σχεδίου αναδιάρθρωσης σχετικά με τη μείωση του προσωπικού (650 άτομα μέχρι τέλος του 2017), προχωράει στην «απόσχιση του κλάδου των φυλάκων και καθαριστριών» σε ιδιωτικές εταιρείες. Με αυτό τον τρόπο οι συνάδελφοι φύλακες και καθαρίστριες τίθενται εκτός κλαδικής σύμβασης με «συμφωνία για 5-6 χρόνια απασχόλησης τους από τις ιδιωτικές εταιρείες».

Στο δελτίο τύπου μάλιστα που δημοσιεύθηκε στις 19-12-2017 από την τράπεζα ξεκάθαρα και ευθαρσώς αναφέρεται ότι **«Με τον τρόπο αυτό (της μεταφοράς των οργανικών μονάδων ασφάλειας και καθαριότητας σε τρίτες εξειδικευμένες εταιρείες παροχής των αντίστοιχων υπηρεσιών) η τράπεζα Πειραιώς συμμορφούμενη προς τις δεσμεύσεις του σχεδίου αναδιάρθρωσης **επιδεικνύει κοινωνική ευαισθησία και διασφαλίζει όλες τις θέσεις εργασίας με το ίδιο επίπεδο παροχών**».**

Τα ίδια «όμορφα» και «εύχη» λόγια που είχαμε ακούσει και σαν εργαζόμενοι της ΑΤΕ όταν ανακοινώθηκε το χάρισμα στην Πειραιώς. Πέντε χρόνια μετά έχουμε καταλάβει τόσο το πόσο διασφαλισμένες είναι οι θέσεις εργασίας μας όσο και το κατά πόσο το επίπεδο παροχών παρέμεινε το ίδιο.

Η απόφαση αυτή της διοίκησης της Πειραιώς έρχεται σε συνέχεια της στάσης της διοίκησης της ALPHA που εδώ και δύο μήνες στέλνει επιστολές στις καθαρίστριες που τους ανακοινώνει ότι ή θα φύγουν με την «εθελούσια» ή θα απολυθούν.

Η στάση αυτή της διοίκησης δεν είναι κεραυνός εν αιθρία, ούτε μας εκπλήσσει. Δεν είναι ούτε «αιφνιδιαστική» ούτε απλά «μας δημιουργεί υποψίες για την δρομολόγηση παραπέρα διαδικασιών εξωτερίκευσης εργασιών, κλάδων, τομέων και υπηρεσιών από την Τράπεζα», όπως ισχυρίζεται η ΟΤΟΕ στην ανακοίνωσή της.

Είναι μνημονιακή απαίτηση και δέσμευση που περιλαμβάνεται στα πλάνα αναδιάρθρωσης των τραπεζών μαζί με τη μείωση του αριθμού των καταστημάτων, τους πλειστηριασμούς, τα κόκκινα δάνεια , τις εταιρείες διαχείρισής τους και τα funds.

Ούτε είναι απλά υποψία η παραπέρα μείωση των τραπεζοϋπαλλήλων μέχρι το 2020 κατά 10.000 άτομα στο σύνολο των τραπεζών. Ο ίδιος ο διευθύνων σύμβουλος Μεγάλου στις συναντήσεις με όλους τους συλλόγους είχε δηλώσει ότι οι μειώσεις προσωπικού θα πραγματοποιηθούν είτε με παροχή κινήτρων (βλέπε «εθελούσιες») αν βέβαια το επιτρέψουν οι θεσμοί είτε με ... εναλλακτικά σχέδια.

Για το λόγο αυτό στο τελευταίο Γ.Σ της ΟΤΟΕ σαν Αγωνιστική Συνεργασία είχαμε δηλώσει ότι πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα για άμεση αγωνιστική απάντηση για οποιοδήποτε μέτρο θα λάμβανε η Πειραιώς ώστε να καλύψει το πλάνο των 650 μειώσεων προσωπικού μέσα στο 2017 και όχι μόνο.

Είναι προφανές λοιπόν ότι η διοίκηση ακολουθεί πιστά την πολιτική που έχει χαράξει, άλλοτε με το καρότο άλλοτε με το μαστίγιο αποφεύγοντας «απαγορευμένες λέξεις». Η πραγματικότητα όμως δεν κρύβεται παρά μόνο σε όσους εθελοτυφλούν.

Το ερώτημα που τίθεται επιτακτικά λοιπόν είναι τι κάνουμε εμείς.

Περιμένουμε να έρθει η σειρά μας;

Ευελπιστούμε και τρέφουμε αυταπάτες για μια πιο ευνοϊκή μεταχείριση;

Δουλεύουμε περισσότερο, σκύβοντας το κεφάλι για να πιάσουμε στόχους και πλάνα ώστε να «αξιολογηθούμε επαρκείς»;

Αποδεχόμαστε ότι έτσι είναι τα πράγματα και δεν αλλάζουν και περιμένουμε μια νέα «εθελούσια» για να πάρουμε κάτι παραπάνω ;

Ο μόνος δρόμος για να διασφαλίσουμε την εργασία μας είναι η άμεση καθολική αγωνιστική απεργιακή απάντηση.

Δεν διαπραγματευόμαστε το ενδεχόμενο βελτίωσης σημείων του «προγράμματος μεταφοράς».

Δεν συνδιαλεγόμαστε με τη διοίκηση στη λογική του μικρότερου κακού.

Παίρνουμε ξεκάθαρα θέση και δηλώνουμε ότι δεν αποδεχόμαστε καμιά απόλυση.

Σήμερα είναι οι φύλακες και οι καθαρίστριες, αύριο κάποιος που θα περισσεύουν λόγω ψηφιοποίησης εργασιών, την επόμενη όσοι διαχειρίζονται τα «κόκκινα δάνεια» λόγω πώλησής τους σε εταιρείες διαχείρισης και funds, μετά οι συνάδελφοι σε, σε.....Ο κατάλογος δεν θα έχει τελειωμό. Και όταν θα έρθει η σειρά του καθενός αν από τώρα δεν αντισταθούμε θα είναι πολύ αργά.

Μέχρι σήμερα όλοι οι σύλλογοι και η ΟΤΟΕ βροντοφωνάζουν ότι δεν θα επιτρέψουν τις απολύσεις των συναδέλφων μας. Απαιτούν από την πολιτεία και την κυβέρνηση να πάρει θέση υπέρ των εργαζομένων.

Μα όλοι αυτοί έχουν πάρει θέση και έχουν ψηφίσει τα μνημόνια και τα μέτρα για τη σωτηρία των τραπεζών ενάντια στα συμφέροντα των εργαζομένων και της κοινωνίας .

Ο μόνος τρόπος να το «ξανασκεφτούν» είναι να πιεστούν από την μαζική απεργιακή απάντηση των εργαζομένων. Ιδιαίτερα σήμερα τέλος του χρόνου που η τράπεζα θα έχει πραγματικό κόστος.

Ας μην κωλυσιεργούμε άλλο.

Προτείνουμε να πραγματοποιηθεί άμεσα ΓΣ της ΟΤΟΕ με τη συμμετοχή και των Γενικών Συμβουλίων των συλλόγων της Πειραιώς.

Άμεση απεργιακή απάντηση που θα ξεκινά στις 27/12 και ανοικτή συνέλευση όλων των συλλόγων για απόφαση περαιτέρω βημάτων.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ στην ΠΕΙΡΑΙΩΣ