



**1.** Η ΑΝΤΑΡΣΙΑ χαιρετίζει τους χιλιάδες αγωνιστές που στήριξαν τα αριστερά αντικαπιταλιστικά δημοτικά και περιφερειακά σχήματα. Δώσαμε την μάχη των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών καλώντας σε καταδίκη και μαύρισμα του μαύρου μετώπου και των «συνοδοιπόρων» του, προβάλλοντας την ανάγκη για ένα κίνημα αντικαπιταλιστικής ανατροπής της επίθεσης, ένα κίνημα που να διαλέξει τη ρήξη με τον «ευρωπαϊκό δρόμο» της καταστροφής. Προβάλλαμε ταυτόχρονα την ανάγκη για μια άλλη Αριστερά, μαχητική και μετωπική, που να επιμένει στη ρήξη με το ευρώ, την ΕΕ, το κεφάλαιο. Το αποτέλεσμα των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών έδειξε ότι αυτή η αντίληψη έχει διευρυνόμενη απήχηση πολιτική και εκλογική.

**2.** Δυστυχώς οι άλλες δυνάμεις της αριστεράς κινήθηκαν με λογικές που δεν μπορούν να δικαιώσουν την αγωνία και την ελπίδα του αγωνιζόμενου λαού.

Α. Ο ΣΥΡΙΖΑ επιχείρησε να δώσει διλημματικό χαρακτήρα στην εκλογική μάχη με βάση το ερώτημα «Τσίπρας ή Μέρκελ». Το πρόγραμμά του όμως και η κατεύθυνσή του κάθε άλλο παρά είναι σε ρήξη με την κυρίαρχη πολιτική. Ίσα - ίσα η εκ μέρους του εντεινόμενη επίδειξη νομιμοφροσύνης και αποφυγής της σύγκρουσης με το πλαίσιο επιτροπείας της ΕΕ και της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, η δήλωση ότι «η Ελλάδα ανήκει στο δυτικό πλαίσιο, την ΕΕ και το ΝΑΤΟ κι αυτό είναι αναμφισβήτητο», η αναίρεση των στοιχειωδών στόχων του κινήματος (άρνηση του 13ου και 14ου μισθού, της επαναφοράς του κατώτερου μισθού), η πολιτική προοπτική κυβερνήσεων «εθνικής σωτηρίας» ακόμα και με τα μνημονιακά κόμματα, τελικά η διαρκής μετατόπιση του ΣΥΡΙΖΑ σε θέσεις αστικής διαχείρισης καθηλώνουν τις συγκρουσιακές διαθέσεις, αμβλύνουν τα ριζοσπαστισμό, χωρίς να αποφέρουν και τα επιδιωκόμενα εκλογικά οφέλη. Το «καθεστώς» της τρόικα, της ΕΕ, του κεφαλαίου και οι πολιτικοί τους εκφραστές απαιτούν σκληρή μάχη για την ανατροπή τους.

Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ξεχνά τον αριστερό κόσμο στην πολιτική της και τον θυμάται για να εκβιάσει την ψήφο του.

Β. Το ΚΚΕ έδωσε έως τώρα την προεκλογική μάχη με αμβλυμένο το μέτωπο στις κυρίαρχες δυνάμεις και την άθλια συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, χωρίς πρόγραμμα και πρακτική ανατροπής της επίθεσης. Έχει μια βαθιά ηττοπαθή τοποθέτηση και πρακτικά λέει στον κόσμο του αγώνα ότι τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει σήμερα. Επέλεξε το δρόμο της διάσπασης και της υπονόμησης των αγώνων και του κινήματος και επένδυσε στον ενδοαριστερό εμφύλιο, στοχοποιώντας συχνά με χυδαίες συκοφαντίες και την ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Αυτή η τακτική του δεν συμβάλλει στην ανάγκη ενός μετώπου ρήξης και ανατροπής του σφαγείου κεφαλαίου - ΕΕ - ΔΝΤ και αποκαρδιώνει τον μαχόμενο κόσμο του κινήματος και της Αριστεράς.

**3.** Μπροστά μας είναι ο δεύτερος γύρος των περιφερειακών εκλογών, ένας δεύτερος γύρος που είναι αποτέλεσμα ενός ούτως ή άλλως καλπονοθευτικού και αντιδημοκρατικού εκλογικού συστήματος.

Δεν ξεχνάμε ότι με τις απόλυτα οριοθετημένες αρμοδιότητες του τοπικού κράτους, την εξάρτηση του από τα ευρωπαϊκά προγράμματα και τους όρους τους, την έλλειψη δημόσιων πόρων, τις διαρκείς παρεμβάσεις της κεντρικής εξουσίας, κανένας δήμαρχος ή περιφερειάρχης δεν μπορεί να αποτελέσει παράγοντα ανάσχεσης της ασκούμενης πολιτικής. Μόνο ένα κίνημα που στηριγμένο στα δικά του όργανα θα έρθει σε σύγκρουση με όλη αυτήν την πολιτική και εξουσία μπορεί να εκπροσωπήσει τα λαϊκά συμφέροντα και ανάγκες. Η στάση και η πορεία «προσαρμογής», υποταγής στην κεντρική εξουσία και την ΕΕ και συναλλαγής με τα μεγάλα συμφέροντα πλήθους «αριστερών δημάρχων» δεν είναι προσωπικό χαρακτηριστικό αλλά πορεία δεμένη με τον σημερινό ρόλο του τοπικού κράτους. Η αριστερά έχει πικρές εμπειρίες από τέτοιες διαδρομές.

**4.** Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ έχει σαν βασικό στοιχείο της λογικής της την πρόταση προς τις **μαχόμενες δυνάμεις της αριστεράς** για την **συγκρότηση ενός αγωνιστικού μετώπου ρήξης- ανατροπής**. Για την κοινή δράση μέσα στους αγώνες των δυνάμεων εκείνων που παλεύουν για την ανατροπή των μνημονίων και την κατάργηση της επιτροπείας στους δήμους, την ακύρωση των απολύσεων και την κατάργηση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων, την εξασφάλιση των δημόσιων αγαθών για όλους, την πάλη ενάντια στην ΕΕ και τις ντιρεκτίβες της, την ρήξη με τα συμφέροντα και την διαπλοκή με το κεφάλαιο στα πλαίσια του γενικότερου αγώνα για κατάργηση των μνημονίων και των δανειακών συμβάσεων, διαγραφή του χρέους, έξοδο από ευρώ - ΕΕ.

**5.** Με βάση το **σύνολο των παραπάνω κριτηρίων** αλλά και τον πόθο εκατοντάδων χιλιάδων αγωνιστών της αριστεράς και λαϊκών ανθρώπων για ένα εργατικό και λαϊκό αγωνιστικό μέτωπο ρήξης- ανατροπής της βαρβαρότητας που ζούμε η ΑΝΤΑΡΣΥΑ καλεί στον δεύτερο γύρο των εκλογών:

**α)** Να **μαυριστούν** οι συνδυασμοί που στηρίζονται από την αδίσταχτη συμμορία του μαύρου μετώπου ΝΔ- ΠΑΣΟΚ και τις παραφυάδες τους. Με ειδικό τρόπο χρειάζεται οι δυνάμεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ να μπου μπροστά ενάντια σε «πειράματα» άμεσης παρέμβασης του κεφαλαίου στους Δήμους (περιπτώσεις Πειραιά, Βόλου).

**β)** Να **απορρίψουν τα εκβιαστικά διλήμματα** που τίθενται από την πλευρά κυρίως των δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ, που αποτελούν σε τελική ανάλυση δικαιολόγηση μιας δεξιάς πορείας διαρκούς προσαρμογής «εντός του πλαισίου» των κυρίαρχων δυνάμεων. Οι αγωνιστές των κινήματων και της Αριστεράς και γνώση έχουν και κρίση. Μπορούν να κρίνουν που πραγματικά υπάρχει διάθεση σύγκρουσης με την κυρίαρχη πολιτική και τα συμφέροντα των εργολάβων και που κυριαρχεί η πολιτική της άρνησης σύγκρουσης με συμφέροντα, της πλήρους αποδοχής της ΕΕ, των υποσχέσεων με βάση το ΕΣΠΑ, της βαθιά διαχειριστικής λογικής.

**γ)** Σε εκείνες τις περιπτώσεις που έχουν περάσει στον δεύτερο γύρο συνδυασμοί που με βάση το πρόγραμμά τους, την αγωνιστική στάση και πρακτική τους, κινούνται -έστω με όρια και αντιφάσεις- στο χαρακώμα των εργατικών και λαϊκών συμφερόντων, σε κόντρα με τις κυρίαρχες δυνάμεις, η ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ καλεί τις Τοπικές Επιτροπές να δουν με θετικό τρόπο την στήριξή τους.

Η στάση μας αυτή **δεν έχει σαν κριτήριο ούτε την «κατάκτηση των δήμων», ούτε τις ηγεσίες της αριστεράς**, αλλά τον πόθο εκατοντάδων χιλιάδων αγωνιστών της αριστεράς και λαϊκών ανθρώπων για ένα **εργατικό και λαϊκό αγωνιστικό μέτωπο ρήξης-ανατροπής** της βαρβαρότητας που ζούμε, με τον οργανωμένο λαό πρωταγωνιστή. Για να μην νικηθεί ή αφομοιωθεί το ελπιδοφόρο ρεύμα που γεννήθηκε τα τελευταία χρόνια μέσα σε σκληρούς αγώνες αλλά **να μετασηματιστεί σε ανατρεπτική, αντιΕΕ, αντικαπιταλιστική κατεύθυνση και να βρει δρόμους κοινής δράσης**. Για να ανασάνει ο λαός, για να αλλάξει η πολιτική και όχι ο κυβερνητικός διαχειριστής.

**7. Ο δεύτερος γύρος για την ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι έτσι και αλλιώς η μάχη των ευρωεκλογών.**

Επιμένουμε στην ανάγκη ανεξαρτησίας της αντικαπιταλιστικής αριστεράς, ως προϋπόθεση για την αντεπίθεση του κινήματος. Καλούμε τον κόσμο της αριστεράς να αξιολογήσει την στάση αρχών και στο θέμα αυτό. Και να ενισχύσει αποφασιστικά την αντικαπιταλιστική αριστερά. Για να επιβάλλει το αγωνιστικό μέτωπο ρήξης ανατροπής ενάντια στις διαχειριστικές λογικές, την ηττοπάθεια και την περιχαράκωση. Για να δυναμώσει η ελπίδα!