



Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι που υπογράφουμε το παρόν, δηλώνουμε ότι:

1. Η Περιφέρεια Αττικής είναι η μεγαλύτερη Περιφέρεια της ΕΕ. Παράγει το 48% του ΑΕΠ της Ελλάδας και στον χώρο της κατοικεί σχεδόν ο μισός πληθυσμός της χώρας.
2. Η διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής και το Περιφερειακό Συμβούλιο, έχουν αυξημένες ευθύνες, τόσο εκ του νομοθετικού πλαισίου (Καλλικράτης) όσο και εκ της θέσης και του ρόλου τους.
3. Οι παρακάτω υπογράφωντες, αρχικά εκλεχθήκαμε με την πλειοψηφούσα παράταξη (Δύναμη Ζωής). Πολύ σύντομα αναγκασθήκαμε να παραιτηθούμε, αρνούμενοι να συμβάλλουμε σε αποφάσεις καταστροφικές για την Αττική.

Εκ της θέσης μας ως ανεξάρτητων, πλέον, Περιφερειακών Συμβούλων θέλουμε να ενημερώσουμε τους κατοίκους της Αττικής ότι:

-Ο κίνδυνος πλημμύρας και καταστροφών σε περιοχές της Δυτικής Αττικής και Δυτικής Αθήνας, επανειλημμένως έχουν τεθεί υπόψη του ΠΕΣΥΑ, από Συμβούλους της Περιοχής που ανήκουν σε διάφορες παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Ωστόσο η διοίκηση δεν έχει δείξει να δίνει προτεραιότητα στην επίλυση του θέματος.

-Η Διοίκηση και η Περιφερειάρχης δεν έχουν κάνει πράξη δεσμεύσεις για ενιαία και όχι αποσπασματική αντιμετώπιση της αντιπλημμυρικής προστασίας της Δυτικής Αττικής και της Αττικής συνολικά, παρότι η ανάγκη αυτή έχει επισημανθεί στο ΠΕΣΥΑ.

-Η Διοίκηση και η Περιφερειάρχης δεν έχουν κάνει πράξη δεσμεύσεις που έλαβαν κατόπιν επιμονής μελών του ΠΕΣΥΑ, για τη συνολική εξέταση του προβλήματος των ρεμάτων στην Αττική. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αδιαφορίας είναι ο σχεδιασμός για ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ στο Γραμματικό, μέσα σε ρέμα, σε κατάφυτη περιοχή. Επίσης η Διοίκηση και η Περιφερειάρχης έχουν άμεσο καθήκον να επανεξετάσουν την κατάσταση στα ρέματα Πικροδάφνης και Ποδονίφτη. Έχουν άμεσο καθήκον να επανεξετάσουν τη στάση τους σε όλες τις περιοχές όπου τα προετοιμαζόμενα έργα προϋποθέτουν κοπή αιωνόβιων δένδρων και σε μερικές περιπτώσεις ακόμα και την καταστροφή στρεμμάτων δάσους.

-Με δεδομένη την κλιματική αλλαγή και τα φαινόμενα που τη συνοδεύουν, είναι προφανές ότι το συνολικό σχέδιο αντιπλημμυρικής θωράκισης, η προστασία και η διαχείριση των ρεμάτων και η αντιμετώπιση αυθαιρεσιών, ακόμα και με πολιτικό κόστος για τη Διοίκηση, αποτελούν επείγουσα προτεραιότητα.

-Είμαστε στη διάθεση κάθε αρμόδιου φορέα και αρχής, προκειμένου να αποδείξουμε τους παραπάνω ισχυρισμούς μας.

-Είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να αποδοθούν διαχρονικά ευθύνες για την ανυπολόγιστη αυτή καταστροφή και τις χαμένες ανθρώπινες ζωές.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

Μαρίνα Κουκά, Νότιος Τομέας Αθηνών

Ασημάκης (Μάκης) Μαντάς, Τομέας Πειραιά

Φλωρεντία (Φλώρα) Νικολιδάκη, Κεντρικός Τομέας Αθηνών

Ζωή Ραΐκου, Νότιος Τομέας Αθηνών

Αθήνα 16/11/2017