



Για πολλοστή φορά το απάνθρωπο και εγκληματικό πρόσωπο της Ευρώπης Φρούριο, των κλειστών συνόρων και των ρατσιστικών πολιτικών των διάφορων κυβερνήσεων στην Ευρώπη αναδείχθηκε με τον πιο σκληρό τρόπο. Ο λόγος για τους 170 μετανάστες από την Αφρική και τη Μέση Ανατολή, ανάμεσα τους γυναίκες, ηλικιωμένοι και παιδιά, που ναυάγησαν στην Γαύδο την προηγούμενη εβδομάδα και που τη Δευτέρα αναχώρησαν για την Αθήνα όπου υποτίθεται θα αφεθούν ελεύθεροι και θα έχουν τη δυνατότητα να κατευθυνθούν όπου επιθυμούν.

Ένα χρόνο μετά την υπόθεση των 345 Συρίων προσφύγων στα Χανιά, όπου αρκετοί από αυτούς μαζί με τις οικογένειες τους συνεχίζουν να βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην πόλη μας, βλέπουμε να επαναλαμβάνεται η ίδια ιστορία. Χωρίς καμία βεβαίωση και χωρίς καμία υποδομή άνθρωποι κυνηγημένοι από τη φτώχεια, την καταπίεση και τους πολέμους που δημιουργούν οι ιμπεριαλιστικές πολιτικές στις οποίες είναι συνένοχες και οι ελληνικές κυβερνήσεις των προηγούμενων ετών με την παραχώρηση της βάσης της Σούδας και τις συμμετοχές σε αποστολές στρατευμάτων κατοχής, έρχονται αντιμέτωποι με την αβεβαιότητα. **Δεν μας καθησυχάζουν οι υποσχέσεις ότι οι μετανάστες θα αφεθούν ελεύθεροι για να επιλέξουν πως θα συνεχίσουν την πορεία τους όταν οι προηγούμενες εμπειρίες και η ανυπαρξία αλληλέγγυας πολιτικής προς το πιο κατατρεγμένο τμήμα της εργατικής τάξης, τους μετανάστες, είναι ανύπαρκτη.** Χωρίς άσυλο και στέγη, χωρίς νομιμοποίηση και χωρίς την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των μεταναστών καμία πολιτική δεν είναι εφικτή, ούτε αληθινή.

Την ίδια περίοδο τα στρατόπεδα συγκέντρωσης μεταναστών στην Αμυγδαλέζα και αλλού παραμένουν ανοιχτά και χιλιάδες ανθρώπινες ζωές συνεχίζουν να φυλακίζονται σε αυτά για ασήμαντο αφορμή και ας υποσχέθηκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ότι σύντομα θα κλείσουν. Και όσο θα συνεχίζονται οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις στις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής – δεν ξεχνάμε ότι η πρόσφατη καραβιά των μεταναστών είναι πολυεθνική αφού εντοπίστηκαν άνθρωποι από διάφορες χώρες (Σουδάν, Σομαλία, Αίγυπτο, Συρία, Ιράκ και Ερυθραία) – τόσο πιο επιτακτική θα είναι η ανάγκη να βρεθεί λύση ισότιμη και δίκαια απέναντι στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες, αντί να θαλασσοπνίγονται στα νερά του Αιγαίου. Τα στοιχεία, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (IOM), είναι συντριπτικά. Περίπου 500 μετανάστες έχουν πνιγεί στη Μεσόγειο μέσα στους πρώτους τρεις μήνες του 2015, δέκα φορές περισσότεροι από ότι την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Συγκεκριμένα, 486 μετανάστες έχουν πνιγεί στη Μεσόγειο από την αρχή της χρονιάς, σε σχέση με 46 τους πρώτους τρεις μήνες του 2014. Ο αριθμός γίνεται ακόμα πιο τρομακτικός αν προσμετρήσει κανείς ότι το 2014 ήταν χρονιά ρεκόρ για τους πνιγμούς που έφτασαν τους 3.419.

Είναι ξεκάθαρο ότι η σκληρυνση όσον αφορά τη φύλαξη των συνόρων της Ευρώπης Φρούριο, αλλά και η συνειδητή εγκατάλειψη προγραμμάτων διάσωσης βαραίνει την ΕΕ και συγκεκριμένα τον πρώην, αλλά και τον νυν Επίτροπο της ΕΕ για θέματα μετανάστευσης, Αβραμόπουλο. **Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει απαράβατο καθήκον να μην βαδίζει στα χνάρια των προηγούμενων κυβερνήσεων και εδώ και**

τώρα να αναλάβει τις ευθύνες της απέναντι στους μετανάστες, στους πρόσφυγες αλλά και στο αντιρατσιστικό κίνημα αντί να διεκδικεί συμβιβασμούς με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να δημιουργεί συμμαχίες με το κράτος-σφαγέα του Ισραήλ.

Η μόνη απάντηση σε αυτό το συνεχές έγκλημα και αντί της πρόσκαιρης φιλανθρωπίας είναι η κατάργηση της FRONTEX, σύνορα ανοιχτά για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, ανθρώπινοι και φιλόξενοι χώροι υποδοχής με πλήρη ιατροφαρμακευτική κάλυψη για την υγεία των μεταναστών αντί να στοιβάζονται σε ακατάλληλους χώρους όπως γήπεδα και αποθήκες, να δοθεί άσυλο και στέγη στους πρόσφυγες και με πλήρη δυνατότητα να κατευθυνθούν στη χώρα επιλογής τους. Επίσης, να ανοίξουν τα σύνορα και να σταματήσουν οι δολοφονίες στα δολοφονίες στα κλειστά σύνορα της ρατσιστικής Ευρώπης Φρούριο, να νομιμοποιηθούν οι μετανάστες, να δοθεί άσυλο στους πρόσφυγες και ιθαγένεια σε όλα τα παιδιά.