



ΔΙΑΡΚΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑ Η ΣΤΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ Ε.Ε. ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Κ.Ε.Δ.Δ.Α- Κίνηση για τις Ελευθερίες, τα Δημοκρατικά Δικαιώματα, την Αλληλεγγύη

Νέα πολύνεκρα ναυάγια οδήγησαν στον υγρό τάφο στις ελληνικές θάλασσες δεκάδες πρόσφυγες τις τελευταίες μέρες. Το βράδυ της Τρίτης 21 Δεκέμβρη μετά από ναυάγιο κοντά στη Φολεγάνδρο ανασύρθηκαν 3 νεκροί πρόσφυγες, αγνοούνται 35 και διασώθηκαν μόνο 13. Την Πέμπτη 23 Δεκέμβρη σκάφος προσάραξε, μετά βυθίστηκε στη θάλασσα των Αντικυθήρων, πνίγηκαν 11 πρόσφυγες και διασώθηκαν 90. Την Πέμπτη 23 Δεκέμβρη, από τύχη σώθηκαν άλλοι πρόσφυγες, ανάμεσά τους 54 ανήλικοι, όταν το σκάφος που τους μετέφερε προσάραξε σε βραχώδη ακτή, στον όρμο «Γυαλιά» του Δήμου Ανατολικής Μάνης. Στις 24 Δεκεμβρίου 2021, παραμονή Χριστουγέννων, βορειοδυτικά της Πάρου, σημειώνεται τέταρτο ναυάγιο με θύματα πρόσφυγες μέσα σε 4 μέρες. Τουλάχιστον 16 νεκροί (12 άνδρες, 3 γυναίκες, ένα βρέφος) και 63 διασωθέντες. Και η καταγραφή δεν έχει τέλος.

Την ίδια βδομάδα 160 πρόσφυγες έχουν χάσει τη ζωή τους στην προσπάθεια τους να διασχίσουν τη Μεσόγειο. Στις 26/12 δημοσιεύτηκαν φωτογραφίες από πτώματα 27 πνιγμένων προσφύγων που ξεβράστηκαν στις ακτές της Λιβύης, ανάμεσά τους ένα μωρό και γυναίκες. Μόνο το 2021 έχουν χάσει τη ζωή τους 1.500 πρόσφυγες στη Μεσόγειο, το φονικότερο δρόμο της παγκόσμιας μετανάστευσης σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης του ΟΗΕ.

Οι θάνατοι των προσφύγων δεν είναι φυσικό φαινόμενο και δεν θα αποδεχτούμε να συνηθίσουμε να ζούμε με τους συνεχείς πνιγμούς προσφύγων στο Αιγαίο, τον Έβρο, τη Μεσόγειο. Είναι αποτέλεσμα της πολιτικής που ακολουθούν οι κυβερνήσεις και η Ε.Ε. στερώνοντας τη δυνατότητα υποβολής αιτημάτων ασύλου στα σύνορα και τις πρεσβείες των χωρών της Ε.Ε.. Έχουν μετατρέψει την Ευρώπη σε περικλειστο φρούριο με φράκτες και κλειστά σύνορα, έχουν αναγορεύσει τους πρόσφυγες σε εχθρούς και βαφτίζουν άμυνα και προστασία των συνόρων την παρεμπόδιση των προσφύγων σε είσοδο στις χώρες της Ευρώπης για να υποβάλλουν αίτημα ασύλου με το μόνο τρόπο που τους απομένει. Επιστρατεύουν τη Frontex, κοινές στρατιωτικές δυνάμεις, λιμενικό, στρατό, ναυτικό, αεροπορία, κάνουν μυστικές παράνομες δολοφονικές επαναπροωθήσεις.

Κυνικά η ελληνική κυβέρνηση της Ν.Δ. προσπαθεί να συσκοτίσει τα αίτια και τις ευθύνες για τις δολοφονίες των απελπισμένων προσφύγων. Ο υπουργός αντιμεταναστευτικής πολιτικής, Μηταράκης, σε ρεσιτάλ υποκρισίας και κρεσέντο συστηματικού και συνεχόμενου αποπροσανατολισμού, που εντάσσει το προσφυγικό στο εθνικιστικό ανταγωνισμό με την Τουρκία, δηλώνει ότι : «η χώρα μας διασώζει ζωές στο Αιγαίο και καλεί τη Τουρκία να αποτρέψει αυτές τις παράνομες αναχωρήσεις». Οι δηλώσεις Μηταράκη για «θύματα αδίστακτων δολοφόνων που αφήνονται να δρουν ανεξέλεγκτα στην Τουρκία» ζητώντας «καταδίκη των διακινητών, αλλά και όσων επιτρέπουν ή και διευκολύνουν τη δράση τους» μαρτυρούν απανθρωπιά. Συσκοτίζει ότι οι πρόσφυγες αναγκάζονται να ακολουθούν επικίνδυνες διαδρομές και μέρες με άσχημο καιρό, με την ελπίδα να καταφέρουν να ξεφύγουν και να αποφύγουν τον τρόπο των ελληνικών επαναπροωθήσεων (rush backs) και των περικλειστων φυλακών στα νησιά. Ακριβώς, λόγω των κλειστών συνόρων για τους πρόσφυγες, αλλά ανοικτών για τους τουρίστες και τους επενδυτές που εξαγοράζουν

«χρυσές βίζες»,

Η προσφυγιά δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι αποτέλεσμα των πολέμων, των επεμβάσεων, των πολιτικών, φυλετικών και θρησκευτικών διώξεων, της όξυνσης και έκτασης της απόλυτης φτώχειας σε ολόκληρες περιοχές από τις συνέπειες της εκμετάλλευσης και των περιβαλλοντικών καταστροφών από την κλιματική αλλαγή. Είναι η θλιβερή «παράπλευρη απώλεια» των εκμεταλλευτικών ανταγωνιστικών κοινωνιών που ξεριζώνουν χιλιάδες ανθρώπους από τον τόπο τους, αναγκάζοντας τους να αναζητούν ζωή σε άλλους τόπους. Είναι αποτέλεσμα της πολιτικής που αποφασίζουν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις στις συνόδους της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ και τα ελληνικά υπουργικά συμβούλια που κρίνει ότι εξυπηρετούνται τα «εθνικά» συμφέροντα με τις αποστολές στρατιωτικού υλικού και ενόπλων δυνάμεων στη Σαουδική Αραβία, το Σαχέλ, το Αφγανιστάν, κ..α.

Η στέρηση πρόσβασης στο δικαίωμα στο άσυλο με την παρεμπόδιση ελεύθερης υποβολής αιτημάτων ασύλου στα σύνορα αποτελεί **παραβίαση θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων** και οδηγεί σε χιλιάδες δολοφονίες προσφύγων στην προσπάθειά τους να περάσουν τα σύνορα.

Παράλληλα, η **επιδείνωση του νομικού πλαισίου και η αυστηροποίηση των κριτηρίων για απόδοση της ιδιότητας του πρόσφυγα** πχ με αφαίρεση μιας σειράς χωρών από το χαρακτηρισμό τους ως εμπόλεμες ή με το χαρακτηρισμό ως ασφαλούς χώρας της Τουρκίας **περιορίζουν το δικαίωμα στο άσυλο.** Η «δήλωση» Ε.Ε.-Ελλάδας-Τουρκίας, επί ΣΥΡΙΖΑ για συγκράτηση των προσφύγων στην Τουρκία με ανταλλάγματα, δημιουργία φυλακών προσφύγων στα ελληνικά νησιά, επιστροφές προσφύγων στην Τουρκία, περιορισμό του δικαιώματος στο άσυλο, εντείνει και θεσμοποιεί την αντιπροσφυγική-ρατσιστική πολιτική των κυβερνήσεων Ελλάδας και Τουρκίας.

Μαζί με τα παραπάνω χρησιμοποιούνται **ένα σωρό λειτουργικά και γραφειοκρατικά εμπόδια για την είσοδο στις υπηρεσίες του Υπουργείου και την υποβολή αιτημάτων ασύλου** που καθιστούν δύσκολη έως αδύνατη την καταγραφή των αιτούντων άσυλο.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν αντιδραστική **οπισθοδρόμηση και παραβίαση της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών του 1951 για τους Πρόσφυγες** (συνθήκη της Γενεύης), που βασίστηκε στο άρθρο 14 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948. Η πολυμελής συνθήκη ορίζει ποιος είναι πρόσφυγας, τα δικαιώματα των ατόμων στους οποίους χορηγείται άσυλο, καθώς και τις αρμοδιότητες των εθνών που χορηγούν άσυλο. Προβλέπει, επίσης, το δικαίωμα του πρόσφυγα να προστατεύεται από την αναγκαστική επιστροφή, ή επαναπροώθηση :

“Κανένα Συμβαλλόμενο Κράτος θα απελάσει ή επιστρέψει (επαναπροωθήσει), πρόσφυγα με οποιονδήποτε τρόπο στα σύνορα εδαφών όπου η ζωή ή η ελευθερία του θα απειλούνταν λόγω της φυλής του, της θρησκείας, εθνικότητας, συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ή πολιτική άποψη”.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν κουρελόχαρτα για τις κυβερνήσεις που υπακούουν στα συμφέροντα της οικονομικής ολιγαρχίας και τους νόμους της ελεύθερης αγοράς.

Αυτά τα κριτήρια και οι προτεραιότητες επιτάσσουν να γίνεται αβίωτη και η ζωή των προσφύγων που καταφέρνουν να φτάσουν στις χώρες της Ε.Ε., ώστε σύμφωνα με τις δηλώσεις των αξιωματούχων των κυβερνήσεων να λειτουργούν «αποτρεπτικά» για την αναζήτηση μιας ασφαλούς ζωής στη Δύση. Αποτυχημένη επιχείρηση, γιατί όσες κι αν κτίσουν φυλακές, όσα συρματοπλέγματα και να υψώσουν, όσο υπάρχουν επεμβάσεις, πόλεμοι, διώξεις, βομβαρδισμοί, τίποτα δεν μπορεί να εμποδίσει τον άνθρωπο να προσπαθεί να γλυτώσει από το θάνατο και να εξασφαλίσει ένα καλύτερο μέλλον για τον ίδιο και τα παιδιά του. Έτσι, η δημιουργία στρατοπέδων συγκέντρωσης προσφύγων, που αναπτύχθηκε επί

ΣΥΡΙΖΑ, μονιμοποιήθηκε επί Ν.Δ. και στηρίζεται από το ΚΙΝΑΛ, η γκετοποίηση και η φυλάκιση των προσφύγων, η έλλειψη πρόσβασης και ίσων δικαιωμάτων στην παιδεία, την υγεία, τη μόρφωση και την εργασία, το μόνο που φέρνουν είναι μεγαλύτερη δυστυχία απομόνωση, γκετοποίηση, περιθωριοποίηση των προσφύγων εμποδίζοντας την ομαλή ένταξή τους στην κοινωνία. Και αυτό τελικά επιτυγχάνουν είναι να υποδαυλίζουν το ρατσισμό, το εθνικιστικό μίσος και τις φασιστικές συμμορίες. Να χρησιμοποιούν την κατάσταση που διαμορφώνουν για τη διαίρεση των φτωχών, τη συμπίεση και την αφαίρεση εργατικών, ασφαλιστικών, δημοκρατικών δικαιωμάτων και των ντόπιων.

Απαιτούμε και θα συνεχίσουμε να βροντοφωνάζουμε:

- Σεβασμό στο δικαίωμα του ασύλου για όλους τους κατατρεγμένους των πολέμων, των επεμβάσεων, των δολοφονικών διακρίσεων, των διώξεων. Δυνατότητα υποβολής ασύλου για όλους χωρίς εμπόδια με το κλείσιμο των συνόρων για τους πρόσφυγες. Όχι στην ρατσιστική πολιτική της Ε.Ε.. Όχι στην Ευρώπη-φρούριο, σε φράκτες, εγκληματικές επιχειρήσεις αποτροπής εισόδου, δολοφονικές επαναπροωθήσεις. Κατάργηση της συμφωνίας Ε.Ε.-Τουρκίας.
- Τέρμα στην πολιτική του ΝΑΤΟ, της Ε.Ε. και της Ελλάδας για συμμετοχή σε στρατιωτικές-πολεμικές επιχειρήσεις, τη στήριξη από βάσεις, ελληνικές δυνάμεις, εξοπλισμό, τις αποστολές όπλων, στρατού και «ειδικών» σε άλλες χώρες.
- Ελευθερίες για τους πρόσφυγες. Στέγασή τους με αξιοπρεπείς συνθήκες μέσα στις πόλεις και τα χωριά μας, όχι σε γκετοποίηση, περιορισμούς, φυλακίσεις. Κατάργηση των στρατοπέδων. Κανένας άνθρωπος χωρίς χαρτιά και δικαίωμα μετακίνησης. Ίσα δικαιώματα και πρόσβαση στην εργασία, την υγεία, την παιδεία.

Πηγή: kedda2021.blogspot.com