



Ιδιωτικές κλινικές: καρφί στο πλευρό της Δημόσιας Υγείας

Όμιλος Animus: Πλασιέ κοινωνικά αναγκάιων αγαθών και δωρητής μηνύσεων σε αγωνιστές

Αριστερή Παρέμβαση στη Θεσσαλία - Ανταρσία για την Ανατροπή

Δυστυχώς, σήμερα, ερχόμαστε να αποτιμήσουμε με το χειρότερο τρόπο, στον τομέα της Υγείας, την αποτυχία τόσο της πολιτικής της ΕΕ όσο και όλων των μνημονιακών κυβερνήσεων (ιδιαίτερα ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ). **Δεκαετίες τώρα η ΕΕ πίεζε για μείωση κονδυλίων στο ΕΣΥ και για ιδιωτικοποιήσεις. Δεκαετίες τώρα το παπαγαλάκια της στην Ελλάδα μιλούσαν για πλεονάζον ιατρικό προσωπικό.** Τελικά κατάφεραν, μέσα σε ελάχιστο χρόνο να απαξιώσουν το δημόσιο σύστημα υγείας, τους εργαζόμενους σε αυτό και να δημιουργήσουν στρατιές πελατών για τις ιδιωτικές κλινικές της χώρας. Εν μέσω 2ου κύματος COVID-19, οι απώλειες σε ανθρώπινες ζωές μετριούνται πλέον σε χιλιάδες και στη χώρα μας. Το δημόσιο σύστημα υγείας ξεπερνά μέρα με τη μέρα τα όριά του, ενώ δεκάδες υγειονομικοί βάζουν καθημερινά το κεφάλι τους στον «τορβά».

- **Κι όμως η ιδιωτική υγεία απολαμβάνει την προνομιακή διαχείριση του κράτους και συνεχίζει να κερδοφορεί, ενώ δε συμμετέχει καθόλου στη μάχη της αντιμετώπισης της πανδημίας!!!**

Φαίνεται τα μέτρα προστασίας εργαζόμενων και ασθενών, βλάπτουν την κερδοφορία. Γι' αυτό έχουμε δεκάδες κρούσματα σε ιδιωτικές κλινικές της Λάρισας (κι όχι μόνο) τις προηγούμενες βδομάδες. Με μεγάλο ερώτημα αν δημοσιοποιούνται κι όλα. Όταν, ήδη από την άνοιξη, η κυβέρνηση της ΝΔ έχει αποφασίσει να δωρίσει σε κλινικάρχες εκατομμύρια ευρώ, στήνοντας ένα φαγοπότι υπερκοστολογήσεων πάνω στο αγαθό της δημόσιας υγείας. Και η κοροϊδία δε σταματά εδώ. Απλήρωτοι εργαζόμενοι που διεκδικούν δεδουλευμένα αγνοούνται, χρεοκοπημένες κλινικές ξαναζωντανεύουν για να μη χάσει το ιδιωτικό κεφάλαιο από το μοίρασμα των χρημάτων. Ας μη θίξουμε καθόλου το ζήτημα των ιδιωτικών εργαστηρίων που κάνουν τεστ covid-19, το «πλαφόν» που ούτε τέτοιο δεν είναι τελικά για τις τιμές ή την ιδιωτική ασφάλιση που θυμήθηκε ότι σε μια πανδημία δεν καλύπτει τους ασφαλισμένους της.

- **Η κατάσταση όμως αγγίζει τα όρια της τραγελαφικότητας όταν αυτοί που εμπορεύονται την υγεία του λαού, που βλέπουν την πανδημία σαν ευκαιρία πλουτισμού,**

παρουσιάζονται σαν εθνικοί ευεργέτες.

Στην περιοχή μας, το καλύτερο παράδειγμα λύκου με προβιά προβάτου είναι ο γνωστός Όμιλος Animus, ο πλασιέ κοινωνικά αναγκαίων αγαθών και χουντικής εμπνεύσεως δωρητής μηνύσεων σε αγωνιστές.

Εν μέσω του πρώτου κύματος Covid-19 στη χώρα μας, ο πρόεδρος της Lariplast Γ. Τσερέπας και ο πρόεδρος του ομίλου υγείας Animus Αχ. Νταβέλης επενδύουν 11,5 εκατ. ευρώ για την παραγωγή χειρουργικών масκών. Συστήνεται η ιδιωτική εταιρία Larisa Face Cover με τυμπανοκρουσίες από την κυβέρνηση και την περιφέρεια Θεσσαλίας. Τη στιγμή που εκατομμύρια ανθρώπων αγωνιούσαν για τον τρόπο αντιμετώπισης της πανδημίας και για τις κοινωνικές της συνέπειες, κάποιιοι που «έβλεπαν μπροστά» σκέφτηκαν να κάνουν για μία ακόμη φορά την κρίση ευκαιρία για τις τσέπες τους.

Και προφανώς ως σύγχρονοι μαυραγορίτες δεν ξεχνούν να κάνουν και προσφορές(!) για να αυξήσουν την κερδοφορία τους. Στις 20 Νοέμβρη, οι ιατρικοί σύλλογοι της Θεσσαλίας προωθούν στους γιατρούς μέλη τους, προσφορά του ομίλου Animus για αγορά масκών σε «τιμή κόστους». Η κίνηση αυτή εντάσσεται, όπως λέει το διαφημιστικό σημείωμα του ομίλου στο πλαίσιο της «Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης».

Τι είναι λοιπόν για το ιδιωτικό κεφάλαιο «εταιρική κοινωνική ευθύνη»; Να κάνεις το θάνατο και την αγωνία κέρδος. Να έχεις εκατοντάδες εργαζόμενους σε συνθήκες γαλέρας και τρομοκρατίας, ούτε ρεπό, ούτε υπερωρίες πληρωμένες, κι αν δουλεύουν ως πρακτικάριοι ή αμισθί εθελοντές, ακόμα καλύτερα. Να αδράξεις την ευκαιρία και πάνω στο έδαφος που σου παρέχει το κράτος να εκμεταλλεύεσαι τον ανθρώπινο πόνο. Στο κάτω κάτω της γραφής τι ακριβώς πουλάνε; **Υλικά και υπηρεσίες που θα έπρεπε να είναι απολύτως δωρεάν για την κοινωνική πλειοψηφία, παρουσιάζοντας ως κατόρθωμα προς παρασημοφόρηση τις εκπτώτικες τιμές που προσφέρουν.** Τιμές που σε καμία περίπτωση δε θίγουν την κερδοφορία τους. Ο όμιλος Animus και η Larisa Face Cover απέδειξαν για μία ακόμη φορά την ανειρήνευτη σχέση κερδών των καπιταλιστών και κοινωνικών δικαιωμάτων.

Και ενώ θα περίμενε κάποιος ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας να είναι στο πλευρό της κοινωνικής πλειοψηφίας, φαίνεται να κλείνει το μάτι προς τον ιδιωτικό τομέα υγείας. Δε λέει κουβέντα για τη διάλυση, επί της ουσίας, του ΓΝΛ και τη μετατροπή του μόνο σε κλινική Covid-19. Δε λέει κουβέντα για τη μεταφορά όλων των ασθενών του σε ιδιωτικές δομές υγείας, όπου οι δεσμευμένες κλίνες αμείβονται 2,09 φορές παραπάνω από την προ-covid περίοδο! Όταν λέμε δεσμευμένες κλίνες, δεν σημαίνει ότι είναι και κατειλημμένες. Δε λέει κουβέντα, για το διπλασιασμό του νοσηλίου των ΜΕΘ των ιδιωτών (Animus-ΙΑΣΩ). Άλλωστε, τι να πει όταν ο πρόεδρός του είναι υπεύθυνος της παιδιατρικής κλινικής του Animus. Ίσως έτσι να εξηγείται η μετάλλαξη του Νταβέλη, που από τις μηνύσεις κατά του Ι.Σ.Λ. στο παρελθόν, τώρα προσφέρει και μάσκες σε τιμή κόστους στα μέλη του.

Δεν εξαντλείται όμως η δραστηριότητα του εν λόγω ομίλου μόνο στο επενδυτικό πεδίο. Απαιτεί και σιωπή από την κοινωνική πλειοψηφία για το ρόλο και το έργο του. Ή καλύτερα απαιτεί να καθορίζει ο ίδιος τι είναι νόμιμο και παράνομο να ειπωθεί στη Θεσσαλία. Ο θαυμαστής του Χίτλερ, όπως δείχνει και ο πίνακας πίσω από το γραφείο του, προχώρησε σε μηνύσεις εναντίων 3ων αγωνιστών της Λάρισας που συμμετείχαν σε κινητοποιήσεις ενάντια στο ρόλο της ιδιωτικής υγείας, οι οποίες μετατράπηκαν από τις διωκτικές αρχές σε προανακριτικές διαδικασίες για τα «εγκλήματα» της διατάραξης οικιακής ειρήνης, της δυσφήμισης και της εξύβρισης.

Η Αριστερή Παρέμβαση στη Θεσσαλία καταγγέλλει τον ξεκάθαρα υπονομευτικό για τη δημόσια υγεία ρόλο των ιδιωτικών δομών υγείας. Απαιτούμε την άμεση απαλλοτρίωση τους χωρίς αποζημίωση και την ένταξή τους σε ένα επανασχεδιασμένο δημόσιο σύστημα υγείας. Καλούμε το λαό να παλέψει για τη ζωή του ανατρέποντας τις κυβερνήσεις που θυσιάζουν την υγεία του, τα πολιτικά και οικονομικά δεκανίκια τους. Στεκόμαστε με κάθε τρόπο στο πλευρό των αγωνιστών που διώκονται από το επιχειρηματικό κατεστημένο. Απαιτούμε την παύση κάθε δίωξης.

Ο αγώνας για τη ζωή, την υγεία και την ελευθερία δεν ποινικοποιείται, δεν μπαίνει σε καραντίνα, δεν υπακούει στους επιχειρηματικούς σχεδιασμούς.

Καλούμε ειδικά τους εργαζόμενους στην υγεία να ανατρέψουν κάθε προσπάθεια εμπορευματοποίησης του ανθρώπινου πόνου, κάθε προσπάθεια εκμετάλλευσης ασθενών, υγειονομικών και συνολικά της κοινωνίας και να γίνουν η προμετωπίδα για έναν αγώνα για την κατάκτηση μίας δημόσιας καθολικής υγείας χωρίς ιδιώτες χορηγούς, ιδιώτες επενδυτές και ιδιώτες σωτήρες.

ΜΟΝΟ Ο ΛΑΟΣ ΘΑ ΣΩΣΕΙ ΤΟ ΛΑΟ!