

Ανοιχτή Συνέλευση Μηχανικών



Δεν υπάρχει μηχανικός που δε χάρηκε από την απομάκρυνση της άθλιας συγκυβέρνησης, η οποία εφαρμόζοντας τις μνημονιακές πολιτικές εξόντωσε επαγγελματικά, φορολογικά και ασφαλιστικά τους μηχανικούς που ζουν από τη δουλειά τους. Όλοι όμως αντιμετωπίσαμε με έκπληξη και σκεπτικισμό, το άκουσμα της τοποθέτησης ως αναπληρωτή υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, του προέδρου του ΤΕΕ Χρήστου Σπίρτζη.

Και αυτό γιατί:

-πρωτοστάτησε στη διάλυση των επαγγελματικών δικαιωμάτων μας, επιβάλλοντας υποχρεωτικά σεμινάρια, εξετάσεις, παράβολα και “πιστοποιήσεις”, με την επιβολή του ΚΕΝΑΚ, των επιθεωρητών κλπ

-επέβαλε τη σιωπή, καταργώντας το ενημερωτικό δελτίο του ΤΕΕ

-οργάνωσε την αντισυνταγματική διαδικασία “τακτοποίησης” των αυθαιρέτων, μετατρέποντας τους εργαζόμενους επιστήμονες μηχανικούς σε φοροεισπράκτορες της τρόικας για λίγα ψίχουλα, για να ταϊστεί η “μαύρη τρύπα” του χρέους

-υπερασπίστηκε δις την ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας Αττικής με τα αποθεματικά του μόχθου των μηχανικών

-μετέφερε και στο χώρο μας τις ευέλικτες εργασιακές σχέσεις των “ωφελομένων” και των voucher (καθυστερώντας, ακόμα και αυτές τις μικρές αμοιβές των)

-συναίνεσε σε όλα τα μνημονιακά εγκλήματα απέναντι στον κλάδο, όπως η κατάργηση των ελάχιστων αμοιβών, το ληστρικό “κούρεμα” των αποθεματικών του ταμείου, τις παράλογες αυξήσεις εισφορών, τη διάλυση των δημόσιων ελεγκτικών μηχανισμών και την πορεία ιδιωτικοποίηση τους, το νέο ΓΟΚ και των συντελεστών που -αν παρ’ ελπίδα κάποτε- εφαρμοστούν, θα κάνουν τις πόλεις μας ακόμα πιο αβίωτες.

-πλην της κραυγαλέας περίπτωσης του Ελληνικού, όπου έδειξε ότι το ΤΕΕ μπορεί να έχει πραγματικά παρεμβατικό ρόλο, συναίνεσε δια της αφωνίας του σε όλα τα μικρά και μεγάλα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά εγκλήματα της τελευταίας πενταετίας (τις Σκουριές, τις Συμβάσεις Παραχώρησης και τα διόδια, τη διαχείριση απορριμμάτων και τις ιδιωτικοποιήσεις κοκ)

Σε όλα τα παραπάνω βρέθηκε κόντρα στους μηχανικούς και τα κινήματα που αγωνίστηκαν απέναντι στην μνημονιακή βαρβαρότητα, όπως η ανοικτή συνέλευση μηχανικών. Πραγματικά ελπίζουμε ότι η από εδώ και πέρα πορεία του θα είναι σε αντιδιαμετρική κατεύθυνση από τη μέχρι σήμερα. Θα είναι σε ρήξη με τα συμφέροντα και τις βάρβαρες πολιτικές και όχι σε εναλλακτική διαχείριση τους. Διαφορετικά θα μας βρει σύντομα ξανά απέναντι του.

synelefsimixanikon.espivblogs.net