

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της Πρωτοβουλίας Διαλόγου για σύγχρονο Κομμουνιστικό Πρόγραμμα και Κόμμα



Τις μέρες αυτές, η Πρωτοβουλία μας βρίσκεται στη διαδικασία προετοιμασίας της **πρώτης πανελλαδικής συνάντησης του δυναμικού** που συμμετέχει και ενδιαφέρεται για την συγκρότηση ενός νέου προγράμματος και κόμματος κομμουνιστικής απελευθέρωσης. Λόγω των μέτρων και για την απαραίτητη προστασία των συναγωνιστών και συναγωνιστριών, **μεταθέτουμε την Πανελλαδική μας Συνάντηση που ήταν προγραμματισμένη για τις 28 και 29 Μαρτίου 2020** στην Αθήνα για λίγο διάστημα.

Για μας ήταν και είναι δεδομένο ότι **η καπιταλιστική ανάπτυξη καταστρέφει τις δύο κύριες πηγές, τη φύση και τον άνθρωπο**. Η ολοκληρωτική επέκταση του καπιταλισμού σε κάθε άκρη του πλανήτη, δημιουργεί το υπόστρωμα και τις συνθήκες για όλο και πιο επιθετικές νόσους. Η αδυσώπητη δίψα του για κέρδη με κάθε κόστος, η νέα φτώχεια και εξαθλίωση που δημιουργεί για να ανατάξει την κερδοφορία του, το μοντέλο των μεγαλουπόλεων όπου στοιβάζονται εκατομμύρια άνθρωποι, ο όλο και μεγαλύτερος εγκλεισμός των ανθρώπων σε κλειστούς χώρους και ο περιορισμός των ελεύθερων ανοιχτών χώρων, η επιβολή αγχογόνου ζωής και εργασίας σε καθεστώς μόνιμης εργασιακής και υπαρξιακής ανασφάλειας, η βιομηχανική κτηνοτροφία και γεωργία, αποτελούν σημαντικές όψεις του προβλήματος. Όλα αυτά, μαζί με τις σκληρές και απάνθρωπες πολιτικές των πολιτικών δυνάμεων που υπηρετούν τα συμφέροντα του κεφαλαίου παγκόσμια καταστρέφοντας και τα τελευταία υπολείμματα δημόσιων υποδομών, όπως πρώτα και κύρια τα δημόσια συστήματα υγείας, πρόνοιας, πρόληψης και φροντίδας, αλλά και το βιοτικό επίπεδο εκατομμυρίων ανθρώπων, οδηγεί και θα οδηγήσει σε ανείπωτες καταστροφές. Η κλιματική αλλαγή και ευρύτερα η περιβαλλοντική καταστροφή, όσο και οι νέες αρρώστιες και επιδημίες, αλλά και πολλά ακόμα γεγονότα και εξελίξεις καταδεικνύουν με καταστροφικό τρόπο την μαρξιστική θέση για τον βάρβαρο χαρακτήρα του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής.

Μέχρι τώρα το Κομμουνιστικό και Εργατικό Κίνημα σε όλο τον κόσμο, πάλεψε τις αιτίες για την κατάσταση της Εργατικής Τάξης στο Καπιταλιστικό σύστημα, σε μια πραγματικότητα που οι αιτίες αυτές είχαν πρόσωπο. Το πρόσωπο της πολιτικής εξουσίας, το πρόσωπο της εργοδοσίας και του συλλογικού κεφαλαιοκράτη, το πρόσωπο αυτού του «καλοπληρωμένου κοινωνικού στρώματος» όπως έλεγαν οι κλασικοί του Μαρξισμού, που στην εποχή μας είναι οι τεχνοκράτες, οι επαγγελματίες αστοί πολιτικοί, οι μεγαλοδημοσιογράφοι, τα στελέχη Επιχειρήσεων αλλά και οι χιλιάδες εικονικές προσωπικότητες της τηλεόρασης.

Εδώ και 3 μήνες όμως, η ανθρωπότητα βρίσκεται μπροστά σε μια νέα απειλή. Η πανδημία COVID-19 βρίσκεται διεθνώς σε πλήρη εξέλιξη και είναι **σαφές πως καθοριστικός παράγοντας για την αντιμετώπισή της είναι οι πολιτικές επιλογές που λαμβάνονται**. Οι μαχόμενοι επιστήμονες ανά τον κόσμο, προειδοποιούν πως ο απαιτούμενος συνδυασμός για τον έλεγχο της περιλαμβάνει την **ταχύτατη και σημαντική ενίσχυση του συστήματος υγείας, τη διενέργεια μαζικών τεστ για εποπτεία της διασποράς και την εφαρμογή στοχευμένων περιοριστικών μέτρων προς αποφυγή της ταχείας μετάδοσης**.

Αντί για αυτό, οι περισσότερες καπιταλιστικές κυβερνήσεις λαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο μέτρα γενικής και οριζόντιας καραντίνας με την προσθήκη ελάχιστων μέτρων διευθέτησης και αναδιάταξης των υπάρχοντων δομών υγείας, προσωπικού και εξοπλισμού. Είναι φανερό πως αυτό που εξακολουθεί να καθοδηγεί την σκέψη τους, είναι το ταξικό τους ένστικτο. **Να συγκρατήσουν όσο το δυνατό πιο αλώβητο το Καπιταλιστικό Σύστημα.** Η Ε.Ε. που δήθεν θα αποτελούσε το ασφαλές λιμάνι για την κρίση, σφυρίζει αδιάφορα ακόμα και για μεγάλα και ισχυρά ιδρυτικά της μέλη, όπως η Ιταλία, στοιχείο που δείχνει την εγγενή ανταγωνιστική εχθρότητα των καπιταλιστικών οικονομιών (ο θάνατος σου η ζωή μου) ακόμα και στα πλαίσια της ίδιας ολοκλήρωσης.

Στο σημείο αυτό βρίσκεται και η Ελλάδα, μαζί όμως και με άλλα μεγάλα χρόνια προβλήματα, όπως είναι ο εγκλωβισμός της στην εξυπηρέτηση ενός υπέρογκου (και χιλιοπληρωμένου) Δημόσιου Χρέους, η μετατροπή της στον δεσμοφύλακα και συνοριοφύλακα της Ε.Ε., με θύματα τους φτωχούς των υποτίθεται ανεπτυγμένων καπιταλιστικών χωρών αλλά και τους ίδιους τους πρόσφυγες και μετανάστες που γεννούν οι πόλεμοι με τους οποίους ο Παγκόσμιος Καπιταλισμός σώνει την ύπαρξή του.

Μέσα σε αυτή την κατάσταση υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι! Πρώτα και κύρια ο κίνδυνος του να χαθούν πολλές ανθρώπινες ζωές εξαιτίας της εγκληματικής αμέλειας του αστικού πολιτικού κόσμου, που υποβάθμισε την δημόσια υγεία και δεν πήρε τα αναγκαία μέτρα προστασίας. Πρώτα και κύρια όμως **σκεφτόμαστε ως τμήμα της τάξης.** Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να επωμιστούν τα βάρη της κρίσης ξανά οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα, και για αυτό **πρώτο μας καθήκον- τώρα και στην συνέχεια- πρέπει να είναι να μην πληρώσουν και πάλι οι εργαζόμενοι και αυτή την κρίση. Να πληρώσει το κεφάλαιο!** Να μην χαθεί καμία δουλειά και να παρθούν άμεσα μέτρα προστασίας της ζωής και των δικαιωμάτων της κοινωνικής πλειονότητας.

Υπάρχουν όμως και σοβαρές επιδράσεις στον τρόπο ζωής των απλών ανθρώπων, με το ζήτημα της Δημοκρατίας να ξεχωρίζει. Τα περιοριστικά μέτρα όλων των Κυβερνήσεων όπως και της Ελληνικής, μπορεί να μιλάνε στο όνομα της ανάσχεσης της μόλυνσης από τον ιό, αφήνουν όμως ορθάνοιχτες όλες τις πόρτες για τη μετατροπή της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής σε μια κατάσταση ολοκληρωτισμού που είναι αντίθετος με την κοινωνική φύση του ανθρώπου. Η “προσωρινότητα” των μέτρων δεν πρέπει να καθησυχάσει κανέναν. Βρισκόμαστε ήδη σε στάδιο μη φυσιολογικής ζωής, με πρώτα και κύρια και την ψυχική υγεία των ανθρώπων να απειλείται άμεσα.

Έτσι, **οι εξελίξεις θέτουν ακόμα πιο επιτακτικά στην ημερήσια διάταξη την αναγκαία συζήτηση για μια διαφορετική πορεία της ανθρωπότητας, για ένα άλλο, ριζικά διαφορετικό μοντέλο ζωής, παραγωγής και οργάνωσης των κοινωνιών.** Εντείνεται η ανάγκη διαμόρφωσης ενός νέου κομμουνιστικού προγράμματος που θα υπερβαίνει τις επιμέρους διεκδικήσεις του κοινωνικού κινήματος και θα ενοποιήσει την πληττόμενη κοινωνική πλειονότητα σε μια πορεία ανατροπής της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. **Ο κομμουνισμός της εποχής μας ως στόχος και πράξη ενός κινήματος που ανατρέπει την καπιταλιστική βαρβαρότητα,** συμπυκνώνει την πανανθρώπινη ανάγκη υπέρβασης και ανατροπής της λογικής «όλα πωλούνται και αγοράζονται», αλλά και ανάδειξης της ανάγκης κοινών, καθολικών αγαθών, χωρίς εκμετάλλευση, με ισότητα και ελευθερία, για όλους τους ανθρώπους.

Τη διπλή αυτή ανάγκη, μπορούν να τη μετασχηματίσουν σε κίνημα πολιτικής αντικαπιταλιστικής δράσης, αλλά και συνολικού επαναστατικού μετασχηματισμού της ανθρωπότητας σε κομμουνιστική κατεύθυνση, η εργατική τάξη, μαζί με άλλα αποκλεισμένα και ρημαγμένα κοινωνικά λαϊκά στρώματα, με συγκρότηση νέου τύπου εργατικού κινήματος και κομμάτων κομμουνιστικής απελευθέρωσης

Μια νέα εποχή ελευθερίας είναι επιτακτικά αναγκαία και εφικτή με βάση τις σημερινές δυνατότητες. Μια σύγχρονη απάντηση στον ολοκληρωτισμό και την καταστολή, τον έλεγχο και την πειθάρχηση, δεν μπορεί παρά να έχει ως σημαία το **στόχο της κοινωνικής απελευθέρωσης** από τα δεσμά του κεφαλαίου και του συστήματος που διαγωνίζει την κυριαρχία του, και σε οικονομικό και σε

πολιτικό επίπεδο.

Η Πρωτοβουλία Διαλόγου θα είναι μέσα και μπροστά στους αγώνες και στα δύσκολα και νέα καθήκοντα που φέρνει η κρίση που βιώνουμε. Ταυτόχρονα θα συνεχίσει και **θα εντείνει τις προσπάθειες και τα βήματα για την διαμόρφωση απαντήσεων και προγραμματικών θέσεων, την οργάνωση της συζήτησης και της συσπείρωσης** που είναι πιο αναγκαία από ποτέ για να απαντήσουμε με ολοκληρωμένο, τεκμηριωμένο και ζωντανό τρόπο στον καπιταλισμό, με ένα νέο κομμουνιστικό πρόταγμα που θα μας επιτρέψει να χάσουμε τις σύγχρονες αλυσίδες μας και να κερδίσουμε έναν ολόκληρο κόσμο.

Σε αυτή την προσπάθεια, στο αναγκαίο και όμορφο αυτό «ταξίδι» θέλουμε μαζί μας όλους τους πρωτοπόρους ανθρώπους που αντιλαμβάνονται ότι είναι εποχή για μεγάλες απαντήσεις και ριζικά διαφορετικές λύσεις.

Τις επόμενες εβδομάδες θα δημοσιεύουμε κείμενα, επεξεργασίες και θα ανακοινώσουμε τις νέες συναντήσεις μας -όταν μας το επιτρέψουν οι συνθήκες. Μελετάμε, συζητάμε, οργανωνόμαστε.

Πρωτοβουλία Διαλόγου για σύγχρονο κομμουνιστικό πρόγραμμα και κόμμα, 27 Μαρτίου 2020

neoprogrammakomma.home.blog