



“Δεν συμμετέχουμε σε προτάσεις συγκρότησης «δημοκρατικών, προοδευτικών, πατριωτικών μετώπων» για επιμέρους αλλαγές στο μνημονιακό «κεκτημένο», μέσα στα πλαίσια των δρακόντιων περιορισμών της ΕΕ και του συστήματος, που θα οδηγήσουν μόνο σε ήττες και απογοητεύσεις”. Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων, απαντώντας στην πρόσκληση του ΣΥΡΙΖΑ η ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Αυτά είπε και στη σύσκεψη στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ ο εκπρόσωπος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ για το θέμα της ΔΕΗ και της ιδιωτικοποίησης, απαντώντας σε πρόταση

του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας με έμφαση: “Για να ανατραπεί αυτή η πολιτική απαιτείται το ξεδίπλωμα ενός μεγάλου κινήματος στην ΔΕΗ και συνολικότερα ενός πανεργατικού-παλλαϊκού αγώνα, ενός αγωνιστικού-μετώπου ρήξης-ανατροπής με στόχο να μην περάσουν αντιδραστικά μέτρα και επιλογές, για την ανατροπή του μαύρου μετώπου κεφαλαίου-ΕΕ-ΔΝΤ και της κυβέρνησής τους, τώρα, χωρίς κοινοβουλευτική αναμονή. Για να αλλάξει η πολιτική και όχι απλά ο διαχειριστής. Ο αγώνας για την ανατροπή πρέπει να είναι στα χέρια των ίδιων των εργατών, με τα πρωτοβάθμια σωματεία και τα συντονιστικά τους μπροστά. Αποφασιστικός με στόχο την νίκη. Δε μπορεί να είναι νικηφόροι αγώνες όπως η χτεσινή απόφαση της ΑΔΕΔΥ που μια ολόκληρη προσπάθεια σύγκρουσης και ανυπακοής με την αξιολόγηση, και μια συσπείρωση 125 σωματείων έφτασε σε μια εκφυλιστική 24ωρη απεργία στις 7 Ιούλη με ψήφους των ΠΑΣΚΕ, ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ...

Αυτά ειπώθηκαν λοιπόν στην **εκδήλωση-φιέστα στο ΤΙΤΑΝΙΑ**, η οποία ήταν τελικά ένα **επικοινωνιακό σόου με πρωταγωνιστή τον Αλ. Τσίπρα και συμπρωταγωνιστές τη γραφειοκρατία των Φωτόπουλων της ΓΕΝΟΠ**. Η ουσία της πρότασης; “όχι στην περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ”, η διοργάνωση ημερίδων, δημοψηφισμάτων και άλλων τέτοιων μορφών, μέσα στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής αναμονής για κυβερνητική αλλαγή. Δηλαδή το ακριβώς αντίθετο από αυτό που χρειάζονται οι εργαζόμενοι, το κίνημα, η κοινωνία, ένα μέτωπο ρήξης και ανατροπής που θα διώξει όλο το μαύρο μέτωπο κυβερνήσεων-ΕΕ-ΔΝΤ-κεφαλαίου και την πολιτική τους, και όχι μόνο το διαχειριστή.

Από αυτή την ξεκάθαρη θέση και τοποθέτηση, **οι αρθρογράφοι και τα επιτελεία των εντύπων και ηλεκτρονικών μέσων της αριστεράς (αλλά και ο αστικός τύπος) είδαν ο καθένας ό, τι ήθελε να δει... Η μεν εφημερίδα “ΑΥΓΗ” του ΣΥΡΙΖΑ και άλλα ηλεκτρονικά μέσα του χώρου αυτού είδαν... την ΑΝΤΑΡΣΥΑ να ανταποκρίνεται στο κάλεσμά τους**, αναφέροντας μάλιστα στο πρωτοσέλιδο της ΑΥΓΗΣ ότι θα “παλέψουμε όλοι μαζί, η ΑΝΕΛ, οι Οικολόγοι, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, κλπ” σε μέτωπο κατά της ιδιωτικοποίησης, **ή αναφέροντας μόνο την παρουσία ενός εκπροσώπου της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στη σύσκεψη, ο οποίος βέβαια κατέθεσε την παραπάνω τοποθέτηση και δήλωσε τη στάση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ..**

Ο “ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ” από την άλλη, στη βιασύνη του να ταυτίσει σώνει και καλά την ΑΝΤΑΡΣΥΑ με το ΣΥΡΙΖΑ, κατήγγειλε την ΑΝΤΑΡΣΥΑ ως “μαϊντανό” του ΣΥΡΙΖΑ, “ξεχνώντας” να αναφέρει ότι η ΑΝΤΑΡΣΥΑ αρνήθηκε κάθε συμμετοχή σε ένα “δημοκρατικό, προοδευτικό, πατριωτικό μέτωπο» εντός των ορίων της Ε.Ε. και της διαχείρισης. Βεβαίως η εφημερίδα του ΚΚΕ ξέχασε να αναφέρει και το ότι μόλις την προηγούμενη μέρα, οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ, μαζί με τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ και της ΠΑΣΚΕ ψήφισαν όλοι μαζί την εκτόνωση του αγώνα κατά της αξιολόγησης στο δημόσιο, με την κοινή ψήφιση πλαισίου για μια...24-ωρη απεργία στις 7 Ιούλη, μετατρέποντας τον αγώνα σε συμβολική διαμαρτυρία...

Σε αποκατάσταση της αλήθειας και για

ενημέρωση, η τοποθέτηση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ για το θέμα της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ είναι η παρακάτω:

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΗ

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΟΧΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΑΡΠΑΚΤΙΚΩΝ

Η κυβέρνηση ΝΔ, ΠΑΣΟΚ- Ελιάς & Τραπεζιτών, παρά τη σκληρή εκλογική της καταδίκη, συνεχίζει με αμείωτη ένταση το πογκρόμ μέτρων ενάντια σε κάθε εργατικό, λαϊκό και δημοκρατικό δικαίωμα και κατάκτηση. Βιάστηκε να κλείσει τη Βουλή για να προχωρήσει απρόσκοπτα στο καταστροφικό της έργο.

Το νομοσχέδιο διάλυσης και ξεπουλήματος της ΔΕΗ αποτελεί ένα ακόμα έγκλημα της άθλιας συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ. Αποτελεί ένα σημαντικότατο βήμα στην πορεία «απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας» δηλαδή τη διαχείριση και εκμετάλλευση αυτού του στρατηγικού για την κοινωνία και την οικονομία αγαθού από κερδοσκοπικά ιδιωτικά συμφέροντα. Είναι συνέχεια του σταδιακού ξεπουλήματος της ΔΕΗ μέσω του χρηματιστηρίου και της παράδοσης του 17% στο ΤΑΙΠΕΔ.

Η πάλη για να μην περάσει το νομοσχέδιο για την «μικρή ΔΕΗ» αποτελεί κορυφαίο ζήτημα για τους εργαζόμενους το επόμενο διάστημα. ΑΝΤΑΡΣΥΑ καλεί τους εργαζόμενους και το λαό να δώσουν όλες τους τις δυνάμεις για ένα απεργιακό κίνημα διαρκείας, πέρα από κάθε γραφειοκρατική υπονόμηση, με στόχο την ανατροπή του νομοσχεδίου, το άνοιγμα του δρόμου για την συνολική ανατροπή των αντεργατικών μέτρων της περιόδου, συνολικά του μαύρου μετώπου κεφαλαίου-ΕΕ-ΔΝΤ και της κυβέρνησης τους.

Ο αγώνας αυτός αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της μάχης για να αποτελεί η ενέργεια κοινωνικό αγαθό, όχι εμπόρευμα. Για ενέργεια φτηνή για τον λαό, προσβάσιμη σε όλους. Για να μην υπάρχει κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα. Για παραγωγή με οικολογικά κριτήρια, όχι καταστροφική για το περιβάλλον. Για την εξασφάλιση της ενεργειακής αυτάρκειας και της ασφάλειας στον εφοδιασμό της χώρας.

Για να εξασφαλιστούν οι στόχοι αυτοί απαιτείται ένα πρόγραμμα που να περιλαμβάνει:

α) Επανεθνικοποίηση της ΔΕΗ και εθνικοποίηση συνολικά του τομέα παραγωγής ενέργειας . Έξω οι ιδιώτες παραγωγοί που φέσωσαν τους καταναλωτές και την ΔΕΗ και φυσικά λειτουργούν με αποκλειστικό κριτήριο τα κέρδη, σε βάρος των κοινωνικών αναγκών.

β) Η ΔΕΗ και συνολικά ο εθνικοποιημένος τομέας της ενέργειας πρέπει να λειτουργεί για τον λαό, όχι για τους ιδιώτες παραγωγούς, που ζουν από την εκμετάλλευση της ΔΕΗ, του υποτιθέμενου ανταγωνιστή τους. Μόνο την τετραετία 2010-2013 η ΔΕΗ προικοδότησε με 5 δις ευρώ (3.5% του ΑΕΠ) τους ιδιώτες παραγωγούς, την ίδια ώρα που αύξησε την τιμή του ρεύματος κατά 44%!!, για τα νοικοκυριά, τους μικρομεσαίους καταναλωτές κλπ. Για αυτό απαιτείται εργατικός και λαϊκός έλεγχος, λειτουργία για τα συμφέροντα των εργαζομένων, όχι για τους ιδιώτες επιχειρηματίες.

γ) Πάλη ενάντια στην «απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας» που επιβάλλει η ΕΕ, και αποτελεί το πλαίσιο για επιβολή όλων αυτών των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων. Καμιά εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ (ενδεικτικά, 92/1996, 54/2003, 72/2009). Και στην περίπτωση της ΔΕΗ αποδεικνύεται ακόμα μια φορά πως η πάλη για τα μικρά και μεγάλα προβλήματα μας φέρνει μπροστά στην αναγκαιότητα για απειθαρχία, ρήξη και αποδέσμευση από το μηχανισμό καπιταλιστικής ολοκλήρωσης και ιμπεριαλιστικής επιβολής, της ΕΕ.

δ) Κατάργηση του ΤΑΙΠΕΔ και όλων των μνημονιακών νόμων και δεσμεύσεων.

Για να ανατραπεί αυτή η πολιτική απαιτείται ξεδίπλωμα μεγάλου απεργιακού κινήματος στην ΔΕΗ, αλλά και συνολικότερα ενός πανεργατικού-παλλαϊκού αγώνα, ενός αγωνιστικού-μετώπου ρήξης-ανατροπής των μαχόμενων δυνάμεων της εργασίας και της Αριστεράς, με στόχο να μην περάσουν αντιδραστικά μέτρα και επιλογές.

Ο αγώνας αυτός πρέπει να είναι στα χέρια των ίδιων των εργατών, με τα πρωτοβάθμια σωματεία και τα συντονιστικά τους μπροστά. Με κάλεσμα του λαού σε συμπάρασταση και συμμετοχή. Αποφασιστικός, με στόχο την νίκη. Αποφάσεις όπως η χτεσινή απόφαση της ΑΔΕΔΥ, που μια ολόκληρη προσπάθεια σύγκρουσης και ανυπακοής με την αξιολόγηση και μια συσπείρωση 125 σωματείων την οδήγησε σε μια εκφυλιστική 24ωρη απεργία στις 7 Ιούλη με ψήφους από ΠΑΣΚΕ και ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ, σε καμιά περίπτωση δεν στοχεύουν ή προοιωνίζουν αποφασιστικούς και νικηφόρους αγώνες.

Σε ένα τέτοιο μέτωπο θα δώσει όλες της τις δυνάμεις η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και όχι σε προτάσεις «δημοκρατικών, προοδευτικών, πατριωτικών μετώπων», που παραπέμπουν σε κοινοβουλευτική αναμονή από εκλογές σε εκλογές και επιμέρους αλλαγές στο μνημονιακό «κεκτημένο», μέσα στα πλαίσια των δρακόντιων περιορισμών της ΕΕ και του συστήματος, που θα οδηγήσουν μόνο σε ήττες και απογοητεύσεις.

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ παλεύει για να αλλάξει η πολιτική και όχι απλά ο διαχειριστής. Για να ανοίξει ένας ριζικά διαφορετικός δρόμος στην ελληνική κοινωνία με κατάργηση των μνημονίων και των δανειακών συμβάσεων, με διαγραφή του χρέους, με ρήξη / αποδέσμευση από ευρωζώνη και ΕΕ, σε σύγκρουση με τις δυνάμεις του κεφαλαίου, με τον πλούτο και την εξουσία στα χέρια των εργαζόμενων.

ΑΝΤΑΡΣΥΑ, 26/6/2014

.....
Η τοποθέτηση του εκπροσώπου της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο ΤΙΤΑΝΙΑ:

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΗ

Το νομοσχέδιο διάλυσης και ξεπουλήματος της ΔΕΗ αποτελεί ένα ακόμα έγκλημα της άθλιας συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ. Επιχειρεί έτσι να ολοκληρώσει την πορεία «απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας», του σταδιακού ξεπουλήματος της ΔΕΗ μέσω του χρηματιστηρίου, της παράδοσης του 17% στο ΤΑΙΠΕΔ.

Η πάλη για να μην περάσει το νομοσχέδιο για την μικρή ΔΕΗ αποτελεί κορυφαίο ζήτημα για τους εργαζόμενους το επόμενο διάστημα.

Όμως σε καμιά περίπτωση ο αγώνας των εργαζόμενων δεν πρέπει να μείνει στον στόχο του να μην περάσει το τραγικό νομοσχέδιο για την «μικρή ΔΕΗ»

Η ενέργεια αποτελεί κορυφαίο κοινωνικό αγαθό, όχι εμπόρευμα. Παλεύουμε για ενέργεια φτηνή για τον λαό, προσβάσιμη σε όλους. Κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα. Για παραγωγή με οικολογικά κριτήρια, όχι καταστροφική για το περιβάλλον. Που να εξασφαλίζει την ενεργειακή αυτάρκεια και την ασφάλεια στον εφοδιασμό της χώρας.

Για να εξασφαλιστούν οι στόχοι αυτοί απαιτείται:

α) Επανεθνικοποίηση της ΔΕΗ και εθνικοποίηση συνολικά του τομέα παραγωγής ενέργειας . Έξω οι ιδιώτες παραγωγοί που φέσωσαν τους καταναλωτές και την ΔΕΗ και λειτουργούν με

κριτήριο φυσικά τα κέρδη.

β) Ο εθνικοποιημένος τομέας της ενέργειας πρέπει να λειτουργεί για τον λαό, όχι για τους ιδιώτες παραγωγούς, που ζουν από την εκμετάλλευση της ΔΕΗ, του υποτιθέμενου ανταγωνιστή τους. Μόνο την τετραετία 2010-2013 η ΔΕΗ προικοδότησε με 5 δις ευρώ (3.5% του ΑΕΠ) τους ιδιώτες παραγωγούς, την ίδια ώρα που αύξησε την τιμή του ρεύματος κατά 44%!!, για τα νοικοκυριά, τους μικρομεσαίους καταναλωτές κλπ. Για αυτό στις εθνικοποιημένες επιχειρήσεις απαιτείται εργατικός και λαϊκός έλεγχος για να λειτουργούν για τους εργαζόμενους όχι για τους ιδιώτες επιχειρηματίες.

γ) Πάλι ενάντια στην απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας που επιβάλλει η ΕΕ που αποτελεί το πλαίσιο επιβολή όλων αυτών των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων. Καμιά εφαρμογή των οδηγιών που επιβάλλουν την απελευθέρωση (ενδεικτικά, 92/1996, 54/2003, 72/2009), στα πλαίσια του συνολικού αγώνα για απειθαρχία, ρήξη και αποδέσμευση από την ΕΕ.

δ) Κατάργηση του αμαρτωλού ΤΑΙΠΕΔ και όλων των μνημονιακών νόμων και δεσμεύσεων.

Για να ανατραπεί αυτή η πολιτική απαιτείται το ξεδίπλωμα ενός μεγάλου κινήματος στην ΔΕΗ και συνολικότερα ενός πανεργατικού-παλλαϊκού αγώνα, ενός **αγωνιστικού-μετώπου ρήξης-ανατροπής** με στόχο να μην περάσουν αντιδραστικά μέτρα και επιλογές, για την **ανατροπή του μαύρου μετώπου κεφαλαίου-ΕΕ-ΔΝΤ και της κυβέρνησής τους**, τώρα, χωρίς κοινοβουλευτική αναμονή από εκλογές σε ευρωεκλογές και από κει στον πρόεδρο της δημοκρατίας και πάει λέγοντας. **Για να αλλάξει η πολιτική και όχι απλά ο διαχειριστής.** Για να ανοίξει ένας ριζικά διαφορετικός δρόμος στην ελληνική κοινωνία με κατάργηση των μνημονίων και των δανειακών συμβάσεων, με διαγραφή του χρέους, με ρήξη / αποδέσμευση από ευρωζώνη και ΕΕ, σε σύγκρουση με τις δυνάμεις του κεφαλαίου, με τον πλούτο και την εξουσία στα χέρια των εργαζόμενων.

Ο αγώνας για την ανατροπή πρέπει να είναι στα χέρια των ίδιων των εργατών, με τα πρωτοβάθμια σωματεία και τα συντονιστικά τους μπροστά. Αποφασιστικός με στόχο την νίκη. Δε μπορεί να είναι νικηφόροι αγώνες όπως η χτεσινή απόφαση της ΑΔΕΔΥ που μια ολόκληρη προσπάθεια σύγκρουσης και ανυπακοής με την αξιολόγηση, και μια συσπείρωση 125 σωματείων έφτασε σε μια εκφυλιστική 24ωρη απεργία στις 7 Ιούλη με ψήφους των ΠΑΣΚΕ, ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ.

Σε ένα τέτοιο μέτωπο θα δώσει όλες τις δυνάμεις η ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Με σταθερότητα στην κοινή δράση μέσα στο κίνημα και τους αγώνες. Για να μην περάσει το ξεπούλημα, να επιβληθεί ένα πρόγραμμα ενάντια στην ιδιωτικοποίηση και την απελευθέρωση. Γιατί η ενέργεια είναι κοινωνικό αγαθό όχι εμπόρευμα. Συνολικά στην μάχη ενάντια στην βαρβαρότητα της κυρίαρχης πολιτικής. Από αυτές τις θέσεις **δεν συμμετέχουμε σε προτάσεις συγκρότησης «δημοκρατικών, προοδευτικών, πατριωτικών μετώπων» για επιμέρους αλλαγές στο μνημονιακό «κεκτημένο», μέσα στα πλαίσια των δρακόντιων περιορισμών της ΕΕ και του συστήματος, που θα οδηγήσουν μόνο σε ήττες και απογοητεύσεις.»**

narnet.gr