

Γράφει ο **Βασίλης Συλαϊδής***



Οι 5 ευρωπαϊκές χώρες, μέλη της ΕΕ (2 μόνιμα μέλη Ηνωμ. Βασίλειο και Γαλλία κι εκλεγμένα της περιόδου Γερμανία, Πολωνία, Βέλγιο) προκάλεσαν τη συζήτηση στο Συμβούλιο Ασφαλείας στον ΟΗΕ για την εισβολή της Τουρκίας στη Συρία: **«Πηγή Ειρήνης»** (μετά τον **«Κλάδο Ελαιάς»** πέρσι στο Αφρίν - την οποία ευλόγησε κι ο ...Πατριάρχης Κ/πόλεως Βαρθολομαίος, παράλληλα με την αναγνώριση της σχισματικής Ουκρανικής εκκλησίας). Απόφαση δεν πάρθηκε γιατί έβαλαν **«βέτο» ΗΠΑ και Ρωσία !!!!** (έστω με διαφορετική δικαιολογία, οι ΗΠΑ επειδή η Τουρκία δεν είχε ξεπεράσει τις «κόκκινες γραμμές» στην προέλασή της, η Ρωσία γιατί δεν ζητείται η αποχώρηση όλων των ξένων στρατών (ΗΠΑ, Γαλλία, Βρετανία, Τουρκία, Ισραήλ-αυτό από το 1967 κ.ά.) από τη Συρία (εκτός ...του ρωσικού που προσκαλέστηκε από τον Άσσαντ).

ΟΜΩΣ - Για να μην ξεχνιόμαστε για την πραγματική ΕΕ:

Ακολουθεί αυτολεξεί (με δική μου υπογράμμιση) το τελευταίο άρθρο της **«ΚΟΙΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ» ΕΕ-Τουρκίας** για το προσφυγικό στις 18.3.2016 (την επαίσχυντη συμφωνία που καταργεί το Διεθνές Δίκαιο για τους πρόσφυγες, που οδήγησε στα αίσχη της ΜΟΡΙΑΣ, FRONTEX, ΝΑΤΟ, πνιγμούς, απελάσεις, τώρα οι ΜΟΡΙΕΣ - κλειστά στρατόπεδα συγκέντρωσης- εξαπλώνονται και σ' όλη την Ελλάδα... - σ' αυτό βέβαια άνετα παραβαίνουμε/διευρύνουμε τη συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας):

.....

9) Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα συνεργασθούν με την Τουρκία σε κάθε κοινή προσπάθεια βελτίωσης των ανθρωπιστικών συνθηκών στο εσωτερικό της Συρίας, ιδίως σε ορισμένες περιοχές κοντά στα τουρκικά σύνορα, η οποία θα έδινε την δυνατότητα στον τοπικό πληθυσμό και τους πρόσφυγες να ζήσουν σε ασφαλέστερες περιοχές.

<https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/>

Από τότε ετοιμαζόταν η τουρκική εισβολή στο Ιντλίμπ, στην Αφρίν, τώρα ανατολικά του Ευφράτη. Για **«ανθρωπιστικούς λόγους»**... Κι ας ισχυρίζεται τώρα ο **Γιουνκέρ** ότι **δεν θα χρηματοδοτήσει η ΕΕ** την εγκατάσταση προσφύγων από την Τουρκία μέσα στη Συρία...

Αλλιώς, 3,6εκατομ. πρόσφυγες από την Τουρκία θα αφήσει ο Ερντογάν να περάσουν στην Ευρώπη (δηλ. στα ελληνικά νησιά ΒΕΒΑΙΩΣ-ΒΕΒΑΙΩΣ). Για αυτό η ουσιαστική «αφωνία» της ελληνικής κυβέρνησης - αλλά και όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων και των ΜΜΕ για την εισβολή στη ΡΟΖΑΒΑ (τα ίδια έκανε κι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για την τουρκική εισβολή σε Ιντλίμπ και Αφρίν (μετά προηγούμενη συνεννόηση Τουρκίας- Ρωσίας). Υπάρχει και η ΑΟΖ...

ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ και «πρωτοβουλίες» στον ΟΗΕ και ανθρωπιστικές-φιλειρηνικές διακηρύξεις - για ξεκάρφωμα

στους ευρωπαϊκούς κι άλλους λαούς που δικαιολογημένα ανησυχούν για την νέα κλιμάκωση - και κατάφωρη παραβίαση της διεθνούς νομιμότητας αλά ΗΠΑ ή Ισραήλ (Αφγανιστάν, Ιράκ, Λίβανο, Λιβύη, Συρία και βέβαια διαχρονικά Παλαιστίνη...). Τουλάχιστον στην Κύπρο το '74 η Τουρκία είχε να επικαλεστεί το καθεστώς εγγυήτριας δύναμης των συμφωνιών Ζυρίχης-Λονδίνου... (ο τουρκοκύπριος Ακιντζί είπε αλήθειες και για το 1974 και για το 2019...). Από τότε έχουμε προχωρήσει σε «εκσυγχρονισμό» - για να μην απαιτούνται πλέον τέτοιες «τυπικότητες», οι «ανθρωπιστικοί λόγοι» φθάνουν και περισσεύουν... Σήμερα μπορεί το τουρκικό καθεστώς να αναλαμβάνει τη «βρώμικη δουλειά» για λογαριασμό ουσιαστικά όλων... Ακόμη και της Ελλάδας...

Οι Κούρδοι στη Ροζάβα στη Συρία (αλλά και σε Τουρκία, Ιράκ, Ιράν) είναι μια ενοχλητική παρουσία για τη «διεθνή τάξη», ιδιαίτερα όταν πλέον η κυβέρνηση των ΗΠΑ «ανακαλύπτουν» ότι τους χωρίζουν ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές με τις

αυτοδιαχειριζόμενες/αμεσοδημοκρατικές/αντιρατσιστικές/ανεξίθρησκες κοινότητες στη Ροζάβα για να συνεχίσουν την ετερόκλητη/ευκαιριακή «συμμαχία» μαζί τους (άσε που δεν πολέμησαν στη ...Νορμανδία το 1944 όπως διαπίστωσε ο Τραμπ). Να μην ξεχνάμε και τι έκανε η νατοϊκή Ελλάδα με κυβέρνηση Σημίτη κι υπουργό Εξωτερικών τον Πάγκαλο το 1999 στον Αμπντουλάχ Οτσαλάν... 2 μήνες πριν γίνει η ίδια η χώρα **βάση εξόρμησης του ΝΑΤΟ** κατά της τότε μικρής Γιουγκοσλαβίας (και ξεσηκώσει τις κινητοποιήσεις αντίστασης εργαζόμενων και λαού, τις πιο μαζικές στην Ευρώπη).

Οι μόνοι **πραγματικοί σύμμαχοι των Κούρδων, όπως και των Παλαιστινίων κ.ά. είναι ο αγώνας κι η αλληλεγγύη των εργαζόμενων και των λαών** σ' όλη τη γη για πραγματική ελευθερία, δημοκρατία, κοινωνική δικαιοσύνη. ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ και με ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΥΝΟΡΑ!

***μέλος Δ.Σ. Σωματείου εργαζομένων στην INTRACOM TELECOM, μέλος ΠΣΟ ΑΝΤΑΡΣΥΑ**