

Για την αποτυχημένη προσπάθεια τρομοκράτησης της «Ανταρσία στο Αιγαίο» και των ανθρώπων που τη στηρίζουν



Εξόφθαλμη, αν και πλήρως αποτυχημένη, προσπάθεια τρομοκράτησης της «Ανταρσία στο Αιγαίο» και των ανθρώπων που συνδράμουν με όποιον τρόπο μπορούν στο πολιτικό αυτό εγχείρημα, αποτελεί η παρέμβαση της αστυνομίας, κατόπιν “καταγγελίας”, στο γλέντι οικονομικής ενίσχυσης του περιφερειακού μας σχήματος, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 24/04 στη Χίο.

Σαφώς και προφανέστατα πρόκειται για ωμή αντιδημοκρατική πολιτική σκοπιμότητα και παρέμβαση. Δυστυχώς κάποιοι θέλουν να μιμηθούν τις συνήθειες των κατοχικών και μετεμφυλιακών δοσίλογων, κρυπτόμενοι πίσω από καταγγελίες και την ανωνυμία που τους διασφαλίζει ως ένα βαθμό ο νόμος και οι σχετικές γραφειοκρατικές και υποκειμένες στην “καλή διάθεση” των θεσμικών οργάνων διαδικασίες.

Αυτό που φοβούνται και τρέμουν δεν είναι απλά η «Ανταρσία στο Αιγαίο - Αντικαπιταλιστική Αριστερά», αλλά αυτό που εκπροσωπεί πολιτικά και κοινωνικά το πολιτικό αυτό σχήμα, την πολιτική της πρόταση και την δυνατότητα να αγκαλιαστεί και να γίνει πρόταση έμπνευσης, αγώνα και ανατροπών για μια ολόκληρη κοινωνία.

Αν δε, λάβουμε υπόψιν και την παρουσία της αστυνομίας, πάλι κατόπιν καταγγελίας, και σε εκδηλώσεις αντιφασιστικών συλλογικοτήτων, τότε μάλλον επιβεβαιώνεται το συμπέρασμα πως εκείνοι οι οποίοι προβαίνουν στις σχετικές θρασύδειλες καταγγελίες, είναι εκείνοι που φοβούνται τις δυνάμεις που αντιπαλεύουν τις σαπισμένες πια λογικές τους μέσα στην κοινωνία. Μη έχοντας τί να πουν στον κόσμο, μη έχοντας προτάσεις που να εμπνέουν και να συσπειρώνουν τον εργαζόμενο λαό σε ουσιαστικές διεξόδους, μη μπορώντας άλλο να κοροϊδέψουν και να του πουλήσουν καθρεφτάκια καθώς τους έχουν πάρει πια χαμπάρι, καταφεύγουν στις έσχατες άθλιες πρακτικές και μέσα που τους έχουν απομείνει.

Εμείς ένα έχουμε να τους πούμε. Η συγκεκριμένη όπως και κάθε άλλη ανάλογη φασιστικής έμπνευσης πρακτική δε μας τρομάζει. Καθόλου δεν μας “καταστρέφει” ή “διακόπτει” τις συλλογικές μας διαδικασίες και τη διάθεσή μας. Αντίθετα, μας πεισμώνει και μας κάνει πιο σίγουρους για αυτά που προσπαθούμε να εκφράσουμε, παλεύοντας πιο αποφασιστικά και με δύναμη στον κόσμο.

Και εν κατακλείδι, για ένα πράγμα μπορούμε να τους διαβεβαιώσουμε: Δεν μας τρομάζουν οι τρομαγμένοι από την οργή του λαού! Θα μας βρίσκουν συνέχεια μπροστά τους. Ήρθαμε για να μείνουμε!

“Θα είμαστε εδώ για να τους χαλάμε τη γιορτή!”

antarsiastoaigaio.wordpress.com