

Γράφει ο **Γιώργος Βασιλάτος**



Το μεγαλύτερό μας στοίχημα, πλέον, δεν είναι να έρθουμε σε τροχιά ρήξης με τους διαβρωμένους, ανούσιους πολιτικούς του παλιού δικομματισμού και το σάπιο σύστημα που εκπροσωπούν, 42 χρόνια τώρα. Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που εντός του στομαχιού του θηρίου (Ε.Ε. και ευρωζώνης), προσφέρει «δήθεν» λύσεις. Δεν είναι το ΚΚΕ που περιμένει τη «Δευτέρα παρουσία», αποστασιοποιημένο, χρησιμοποιώντας τη λογική του αλάθητου του Πάπα. Δεν είναι το Ποτάμι του γνωστού διαπλεκόμενου. Καλά... Για τους εγκληματίες με τις σβάστικες ούτε λόγος...

Είναι ο γείτονας που πρέπει να εμπιστευτούμε και να μας εμπιστευτεί, ο σύντροφος που πρέπει να βρούμε, ο συναγωνιστής που κινδυνεύει να μεταλλαχθεί, έρμαιο στις βουλές του συστήματος. Ο συνάνθρωπος που τραβάει τα ίδια ζόρια με εμάς και θέλει να καταλάβει ποιο είναι το συμφέρον του.

Ένα μέρος της αποχής είναι γιατί κάποιος είπαν “δεν με ενδιαφέρει αν ζήσει ή αν πεθάνει αυτός ο κωλολαός”...

Η αποχή από τη πολιτική ζωή και τις κάλπες μπορεί να δαιμονοποιηθεί πολύ εύκολα. Αυτό όμως που μας έρχεται κατάμουτρα και σύντομα θα το δούμε σε πολλές ευκαιρίες στα γεγονότα που θα ακολουθήσουν, αν δεν κάνουμε τώρα κάτι, είναι η αποχή από την ίδια τη ζωή....

Η εσωστρέφεια....

Η συνεχώς αυξανόμενη “πολιτική αγοραφοβία” που περιλαμβάνει την πλήρη περιφρόνηση σε θεσμούς, πρόσωπα, ιδέες, ελπίδες, προοπτικές, σχέδια....

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΝΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΕΧΟΥΜΕ.... ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΤΙΣ ΖΗΣΑΜΕ....ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΛΑΟΣ ΠΟΥ ΔΕ ΒΡΙΣΚΕΙ ΛΥΣΗ;

Ο λαός μπορεί να ανατρέψει. Ο λαός μπορεί να δουλέψει, να είναι υγιής, να εκπαιδευτεί.

Όχι στην αποχή. Μην αφήνεις άλλους να αποφασίζουν για σένα. Μην τους προσφέρεις το μέλλον σου στο πιάτο.

ΑΝΤΑΡΣΥΑ - ΜΑΡΣ!

Γ. Βασιλάτος