



«Για σένα τα μάτια δακρύζουν αγαπημένη Παλαιστίνη»

Οι οπαδοί της ομάδας Ραζά του Μαρόκου, τραγουδούν «Για σένα τα μάτια δακρύζουν αγαπημένη Παλαιστίνη», στη διάρκεια του αγώνα της ομάδας τους εναντίον της παλαιστινιακής ομάδας Χιλάλ της Ιερουσαλήμ.

Σε ανάρτηση της στο Facebook η Παλαιστινιακή κοινότητα στην Ελλάδα είχε αναφέρει:

80.000 οπαδοί της μαροκινής ομάδας Ραζά τραγουδούν το συγκλονιστικό «Ραζάουι Φαλαστίνι» (οπαδός της Ραζά και της Παλαιστίνης) στον αγώνα της ομάδας τους εναντίον της παλαιστινιακής ομάδας Χιλάλ της Ιερουσαλήμ, που έγινε την περασμένη Δευτέρα [σσ πριν από τέσσερα χρόνια] στην Καζαμπλάνκα για το πρωτάθλημα αραβικών ομάδων.

Οι φίλαθλοι των περισσότερων ομάδων στις αραβικές χώρες τραγουδούν ύμνους για την Παλαιστίνη όταν οι ομάδες τους παίζουν με αντίπαλο παλαιστινιακή ομάδα!

Το «**Ριζάουι Φαλαστίνι**» είναι από τα πιο όμορφα, και γι' αυτό μεταφράσαμε και παραθέτουμε τους στίχους:

«Για σένα τα μάτια δακρύζουν αγαπημένη Παλαιστίνη»

«Για σένα τα μάτια δακρύζουν αγαπημένη Παλαιστίνη»

«Για σένα η καρδιά μου πονά

Εδώ και χρόνια

Για σένα τα μάτια δακρύζουν

Αγαπημένη Παλαιστίνη

Αχ, οι Άραβες κοιμούνται

Αχ, όμορφη χώρα, άντεξε

Ο Θεός να σε φυλάει

Από την αδικία των αδελφών

Και από τους Σιωνιστές που σε εποφθαλμιούν

Δεν θα σε αφήσουμε μόνη, ω, Γάζα

Κι ας είσαι μακριά

Ω, Ραφάχ, ω, Ραμάλα

Το (αραβικό) έθνος μας είναι άρρωστο

Το αρρώστησαν με τις έριδες

Και τη διαφθορά οι κυβερνήσεις

Τον Άραβα τρώει το μαράζι
Το μέλλον του σκοτεινό
Ραζά είσαι η φωνή μας
Φωνή όλων των καταπιεσμένων
Που δεν έχουν φωνή
Ξέρουμε τα βρώμικα παιχνίδια σας
Μα είμαστε αετοί
Και δεν γονατίζουμε
Παρά μόνο στο Θεό
Τον Κύριο του κόσμου
Λευτεριά στην Παλαιστίνη μας
Και στην Ιερουσαλήμ η γιορτή μας
Είμαι οπαδός της Ραζά
Κι οπαδός της Παλαιστίνης
Εκεί θέλω να πάω
Ποιος θα 'ρθει μαζί μου
Είμαι οπαδός της Ραζά
Κι οπαδός της Παλαιστίνης
Εκεί θέλω να πάω
Ποιος θα 'ρθει μαζί μου».