



Κ.Ε.Δ.Δ.Α. - Κίνηση για τις Ελευθερίες, τα Δημοκρατικά Δικαιώματα, την Αλληλεγγύη

Για την απόπειρα δολοφονίας του 15χρονου Ρομά στον Βόλο από την Ελληνική Αστυνομία:

Οι αστυνομικοί μηχανισμοί τρομοκρατούν και συχνά δολοφονούν!

Λίγους μήνες από τη δολοφονία του Νίκου Σαμπάνη στο Πέραμα, οι οπλοφόροι της ελληνικής αστυνομίας ξαναχτυπούν. Το βράδυ του Σαββάτου 29/1 το όπλο ενός ακόμα αστυνομικού «εκπυρσοκρότησε» εναντίον ενός ανηλίκου Ρομά στο Βόλο. Ο 15χρονος Α.Γ. οδηγούσε το αυτοκίνητο του πατέρα του με συνεπιβαίνοντες ένα ακόμα 15χρονο αγόρι και 3 κορίτσια 14, 13 και 7 ετών. Τρία περιπολικά της αστυνομίας άρχισαν καταδίωξη του αυτοκινήτου και το αγόρι σταμάτησε έξω από το σπίτι της οικογένειας και άνοιξε την πόρτα να βγει. Τότε το όπλο του αστυνομικού «εκπυρσοκρότησε» εναντίον του. Το παιδί γλύτωσε, γιατί σκόνταψε και έπεσε και έτσι σώθηκε από τη σφαίρα που καρφώθηκε στο παράθυρο του αυτοκινήτου, αντί για το σώμα του. Η κοινότητα των Ρομά καταγγέλλει ότι έπεσαν και άλλοι πυροβολισμοί κατά τη διάρκεια της καταδίωξης μέσα στον οικισμό όσο και στον περιφερειακό δρόμο πριν και σφαίρες καρφώθηκαν και στον τοίχο του σπιτιού. «Παρά τρίχα» θα είχαμε ακόμα ένα θύμα των σύγχρονων δογμάτων επιτήρησης και καταστολής της ΕΛΑΣ, της τρομοκρατικής νεοφιλελεύθερης κανονικότητας.

Το όλο συμβάν, που είναι επανάληψη της δολοφονίας Σαμπάνη, δεν είναι ούτε τυχαίο γεγονός, ούτε παράβαση καθήκοντος ενός ατόμου, ενός σώματος, μια παρεκτροπή. Είναι το επίσημο δόγμα αντιμετώπισης των κοινωνικών διαφορετικότητων, ανθρώπων και ομάδων, που εθνοτικά, φυλετικά, γλωσσικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και πολιτικά «παρεκκλίνουν» για αυτούς τους εγκληματικούς μηχανισμούς. Αυτή είναι η εκπαίδευση που τους δίνει το κράτος, γιατί αυτοί «είναι το κράτος». Γιατί εμποτίζονται με αυτή την ιδεολογία και εξαπολύουν την ακραία γκανγκστερικού τύπου βία που δέχονται Ρομά, μετανάστες, ομοφυλόφιλοι, αγωνιστές των κοινωνικών κινημάτων. Αντίθετα μαθαίνουν στο «χάιδεμα» επιχειρηματιών και των αστικών κύκλων που μπορεί να είναι από παιδεραστές ως καταχραστές δισεκατομμυρίων.

Ποιος είναι ο στόχος των ενόπλων συμμοριών του κράτους, που τίθενται διαχρονικά στη διάθεση της κάθε κυβέρνησης; Μήπως να φέρει την ειρήνη και την ασφάλεια στις περιοχές που μένουν εργαζόμενοι; Όχι βέβαια! Μόνο να διαφυλάττει τα συμφέροντα των αφεντικών και της αστικής τάξης γενικότερα που εξυπηρετεί αυτή η κυβέρνηση, να ανακαλύπτει ψεύτικους εχθρούς, να χτυπά με τον πιο βίαιο τρόπο τις λαϊκές κινητοποιήσεις και ελευθερίες για να πετύχει την ταξική ειρήνη και συναίνεση. Στο δρόμο τους πολλές φορές στοχοποιούν και τον «ξένο», τον πρόσφυγα, τον Ρομά, τον διαφορετικό!

Στα μάτια των σύγχρονων δογμάτων άμυνας και ασφάλειας όλες οι διαφορετικότητες είναι «εσωτερικός εχθρός». Συνεπώς οι δολοφονίες αυτές και αντίστοιχες απόπειρες δεν αποτελούν κάποιου είδους λάθος. Αυτό είναι το σύγχρονο κράτος άμυνας και ασφάλειας. ΜΑΤ, ΕΚΑΜ, ΟΠΚΕ, ασφαλίτες, αντιτρομοκρατική κλπ τρομοκρατούν και δολοφονούν.

Η αστυνομική διεύθυνση Μαγνησίας έχει δώσει δεκάδες δείγματα τόσο στην τήρηση των κυρίαρχων δογμάτων, όσο και στην «ομερτά» προστασίας των αστυνομικών μηχανισμών που τα υλοποιούν. Ακόμα

εκκρεμούν οι ΕΔΕ για τον Β. Μάγγο. Ακόμα κρέμονται στα στήθη τους τα μετάλλια για την προστασία των συμφερόντων της Lafarge. Εκεί που η βρωμιά είναι δόγμα δεν μπορούμε να μιλάμε για κάθαρση. Μπορούμε όμως να αναπτύξουμε ένα πλατύ κοινωνικό ρεύμα υπεράσπισης της διαφορετικότητας, ως απαρχή τσακίσματος της δολοφονικής καθημερινής κανονικότητας που μας επιβάλλουν.

Ό,τι αγαπήσαμε από τον καπιταλιστικό κόσμο είναι αυτά που κινούνται εναντίον του. Εντείνουμε την αλληλεγγύη μας σε κάθε καταπιεσμένο και υπό εκμετάλλευση της σημερινής κοινωνίας. Παλεύουμε αταλάντευτα ενάντια στα κατασταλτικά δόγματα του κράτους. Με τους αγώνες μας διασαλεύουμε την αστική ομαλότητα για να επιβάλλουμε κοινωνική δικαιοσύνη.

Να τιμωρηθούν τώρα οι αστυνομικοί πρωταγωνιστές της απόπειρας δολοφονίας του 15χρονου Ρομά στο Βόλο!

kedda2021.blogspot.com