



NAP για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση

Ο Μηταράκης έμεινε αμετακίνητος στο Υπουργείο του κατά τον πρόσφατο ανασχηματισμό. Η κυβέρνηση θέλει να συνεχίσει την, εμποτισμένη από κυνισμό, προκαταλήψεις, ρατσισμό και μίσος, πολιτική της απέναντι σε πρόσφυγες και μετανάστες.

Σε αυτό το μοτίβο ο υπουργός **ανακοίνωσε πανηγυρικά** πανηγυρικά στις αρχές Γενάρη ότι ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα “Filoxenia”, δηλαδή ότι σταματά η στέγαση αιτούντων άσυλο σε ξενοδοχειακά καταλύματα. Πρόκειται για μονογονεϊκές και ευάλωτες οικογένειες με μωρά, ανάπηρους, άρρωστους, κακοποιημένους που έμεναν σε 72 ξενοδοχεία σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Με αυτή την απόφαση που είχε ανακοινώσει από καιρό και υλοποιούσε μεθοδικά ο Μηταράκης **έχει πετάξει στο δρόμο 7.000 πρόσφυγες** και απόμειναν μόνο 130 πρόσφυγες σε 3 ξενοδοχεία που αδειάζουν και αυτά τον Ιανουάριο.

Σύμφωνα με το Υπουργείο οι πρόσφυγες που εκδιώχτηκαν από τα ξενοδοχεία μεταφέρονται στις «δομές φιλοξενίας», αλλά «όταν αυξάνονται οι θέσεις εκεί». Δηλαδή, στα απομονωμένα, γκετοποιημένα στρατόπεδα προσφύγων, σε άθλιες συνθήκες υπερσυνωστισμού και εγκλωβισμού, μάλιστα στην περίοδο του κορωνοϊού, που η κυβέρνηση επί ποινη προστίμων και διώξεων δηλώνει ότι επιβάλλεται να υπάρχουν αποστάσεις και όχι στρίμωγμα, πόσο μάλλον στους χώρους στέγασης.

Ήδη ο Ελαιώνας έχει μετατραπεί σε ένα άθλιο και ακάθαρτο χώρο με σκηνές στο έλεος των καιρικών συνθηκών και χωρίς επαρκείς χώρους υγιεινής. Επίσης, ανακοινώνει ότι μεταφέρονται και σε διαμερίσματα του προγράμματος “ESTIA”.

Στην πραγματικότητα αυτά τα διαμερίσματα δεν φτάνουν και εκδιώκονται από αυτά άλλοι πρόσφυγες που τους έχει αναγνωριστεί το δικαίωμα στο άσυλο, για να μείνουν άλλοι ευάλωτοι που είναι αιτούντες ασύλου.

Έτσι, μένουν άστεγοι στους δρόμους χιλιάδες πρόσφυγες που

α. έχουν πάρει άσυλο και δεν καλύπτονται από το ανεπαρκές και περιορισμένων πόρων πρόγραμμα HELIOS για αναγνωρισμένους πρόσφυγες,

β. πρόσφυγες με άσυλο που έρχονται από τα νησιά και

γ. πρόσφυγες που πετάχτηκαν από τα ξενοδοχεία. Η ανεργία και η αστεγία μαστίζει πρόσφυγες και μετανάστες. Ενώ, ήδη σε σκηνές διαμένουν και χιλιάδες άλλοι πρόσφυγες στα νησιά και στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Έξω από τις κλειστές πόρτες των σπιτιών μας, στους έρημους δρόμους των πόλεων, την εποχή που η κυκλοφορία απαγορεύεται από νωρίς, εξελίσσεται ένα δράμα και εμείς καλούμαστε να παραμένουμε στα σπίτια μας.

Δημιουργείται μεθοδικά και στοχευμένα ένας στρατός αστέγων, πεινασμένων και ανέργων προσφύγων που αναζητούν καταφύγιο μακριά από τα βλέμματα, τις ενοχλήσεις, τα κυνηγητά.

Εξυπηρετούνται τα σχέδια των πιο μαύρων, αντιδραστικών κύκλων του συστήματος.

Δημιουργούν αστέγους ως αποδιομομπαίους τράγους, **εύκολα θύματα για εκμετάλλευση, αποτρεπτικές εικόνες για τους απελπισμένους πρόσφυγες** που θέλουν να φτάσουν στη χώρα μας αναζητώντας τόπο να σταθούν.

Αλλά στοχεύουν και αλλού. Να παραδειγματίσουν τους ντόπιους, που οδηγούν στη φτώχεια και την εξαθλίωση, ότι «υπάρχουν και χειρότερα», να συμπιέζουν τα μεροκάματα όλων, να καλλιεργούν τον ανταγωνισμό για μια θέση εργασίας, για μια θέση κοινωνικής πρόνοιας, για ένα πιάτο στο συσσίτιο, για ένα κρεβάτι στο υπνωτήριο αστέγων στις δήθεν αντικειμενικά περιορισμένες παροχές. Επιδιώκουν το διχασμό και εμφύλιο των φτωχών για να διαφεντεύουν τις ζωές όλων.

Η πολιτική αυτή δεν είναι ιδιομορφία της Ν.Δ., ξεκίνησε επί ΣΥΡΙΖΑ με την άθλια επέκταση των στρατοπέδων και της ανάθεσης σε ΜΚΟ της στέγασης των προσφύγων και φτάνει σήμερα στην ακραία απανθρωπιά.

Αποτελεί πολιτική κατεύθυνση της Ε.Ε., που οι τελευταίες αποφάσεις της χρωματίζονται ακόμα πιο έντονα από ρατσισμό και ξενοφοβία.

Κύρια κατεύθυνσή τους είναι

α. η «προστασία των συνόρων» από τους πρόσφυγες με δυνάμεις της Frontex και

β. οι επιστροφές προσφύγων. Ακόμα και το μικρό μέρος των κονδυλίων της Ε.Ε. που κατευθυνόταν για προγράμματα στέγασης προσφύγων μέσω ΜΚΟ θα συρρικνωθεί περισσότερο, για να χρηματοδοτηθούν φράκτες, στρατιωτικές επιχειρήσεις, νέα κέντρα κράτησης, επιχειρήσεις επιστροφών.

Συνιστούν υποκρισία οι δηλώσεις ότι δήθεν η Ε.Ε. ερευνά αν γίνονται δολοφονικές παράνομες επαναπροωθήσεις προσφύγων από την ελληνική κυβέρνηση, γιατί γνωρίζει ότι αυτές γίνονται. **Η απάνθρωπη εγκληματική πολιτική της Ε.Ε. για τους πρόσφυγες ασκείται από κοινού από όλες τις κυβερνήσεις των χωρών της Ε.Ε.** που συνεχίζουν τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, τους πολέμους και τη ληστρική πολιτική τους στις χώρες της Αφρικής, της Μέσης Ανατολής κ.α. δημιουργώντας ξεριζωμό και χιλιάδες πρόσφυγες.

Τα κονδύλια που έχουν διατεθεί και συνεχίζουν να διατίθενται για προμήθειες υλικού και στρατιωτικές επιχειρήσεις σε εταιρείες όπλων, κατασκευαστές στρατοπέδων, προμηθευτές κοντέινερ και σκηνών και κάθε είδους μεσολαβητές, ΜΚΟ κλπ είναι τεράστια, αυξάνεται συνεχώς το μερίδιό τους, ενώ με πολύ λιγότερα κονδύλια θα μπορούσαν να δημιουργηθούν κατοικίες για μόνιμη στέγαση των προσφύγων και όλων των ντόπιων αστέγων.

Η κυβέρνηση εκμεταλλεύεται την περίοδο της πανδημίας για να νομοθετεί και να υλοποιεί μια σειρά αντεργατικά, αντιλαϊκά, αντιδημοκρατικά μέτρα, πολιτικές για τη λεηλασία ανθρώπων, χώρων, φύσης για τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Αλλά ακόμα περισσότερο ύπουλα και μεθοδικά αυτή την περίοδο στρέφεται ενάντια στους πιο ευάλωτους και απροστάτευτους. Δημιουργεί τους **σύγχρονους Άθλιους**, απόβλητους και περιθωριοποιημένους της κοινωνίας μας.

Δεν αποδεχόμαστε αυτήν την «κανονικότητα». Δεν θα σταματήσουμε να απαιτούμε:

- Ένταξη όλων των προσφύγων και μεταναστών στον κοινωνικό ιστό.
- Στέγαση όλων σε κατοικίες με αξιοπρεπείς συνθήκες μέσα στις γειτονίες μας με προγράμματα δήμων περιφερειών που να καλύπτουν πρόσφυγες και ντόπιους.
- Δικαιώματα πρόσβασης σε παιδεία, εργασία, υγεία, χωρίς διακρίσεις και γραφειοκρατικά εμπόδια.

NAP για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση, Ιανουάριος 2021