

ΤΟΥ **Δημήτρη Αργυρού**



Ιωάννινα 3 Φλεβάρη 2016 στο Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων, παραμονές της μεγαλειώδους απεργίας, και οι γραφειοκράτες της ΠΑΣΚΕ και της ΔΑΚΕ, συνωμοτικά, μάλλον δίχως πραγματικές διαδικασίες, εκλέγουν εκπρόσωπο για το συνέδριο της ΓΣΕΕ, ένα συνέδριο που θα διεξαχθεί προληπτικά σε ένα 5στερο Ξενοδοχείο στην Ρόδο.

Για την διαδικασία δεν ενημερώθηκε ούτε καν η δεύτερη δύναμη στο ΕΚΙ το ΠΑΜΕ και ας έχει γραμματέα, σιγά μην ενημερωνόμουν εγώ, ως εκπρόσωπος στο εργατικό κέντρο από την ΔΩΔΩΝΗ. Φυσικά κάπου στάλθηκε ένα φαξ, όπως μου είπε και ο αγαπητός πρόεδρος του ΕΚΙ και πλέον εκλεγμένος αντιπρόσωπος του ΕΚΙ στο συνέδριο της ΓΣΕΕ. Ένα φαξ που δεν έφτασε ποτέ στα χέρια του αγαπητού προέδρου του σωματείου της ΔΩΔΩΝΗΣ ή αν έφτασε μάλλον το έγραψε στα «παλιά του υποδήματα», και τελευταία στιγμή παίρνει τηλέφωνο για να έρθει και κάποιος άλλος να ψηφίσει εκτός από αυτόν.

Αντίστοιχο τηλέφωνο δεν έγινε σε μένα, όχι γιατί δεν είχα το τηλέφωνο, αλλά μάλλον γιατί γνώριζαν πως δεν θα συναινούσα στην εν κρύπτω διαδικασία. Φυσικά δεν σκέφτηκαν να μου προτείνουν διακοπές στην Ρόδο, αλλά έτσι θα πέταγαν έξω τον κατά τα άλλα αγαπητό μου πρόεδρο του ΕΚΙ. Το συγκεκριμένο πάρτι είναι για ένα άτομο και η θέση είχε καλυφθεί, χα, χα. Κατά αυτόν τον τρόπο ένας γνήσιος προλετάριος- δηλαδή εγώ έχασα την ευκαιρία της ζωής μου, να πάρω μέρος στο συνέδριο της ΓΣΕΕ, και να γίνω πρόεδρος της, χο, χο....

Αγαπητοί μου φίλοι και σύντροφοι κάπως έτσι σε γενικές γραμμές εκλέγονται όλοι οι συνδικάλες γραφειοκράτες εκπρόσωποι των ομοσπονδιών και των Εργατικών Κέντρων, μέχρι και το ανώτερο όργανο των συνδικαλισμένων εργατών την ΓΣΕΕ. Κάπως έτσι και διαμέσου και των κρατικο/υλικών κριτηρίων και συμφερόντων η ΓΣΕΕ είναι πάντα «ΝΑΙ σε όλα», είναι «Μένουμε Ευρώπη», είναι πάντα δίπλα και όχι απέναντι στο κεφάλαιο. Με 150 χιλιάδες ευρώ το χρόνο εισόδημα του προέδρου της ΓΣΕΕ, το «ΝΑΙ σε όλα» είναι η μόνη επιλογή

Κατά συνέπεια αυτό το εργατικό κίνημα, αυτή η ΓΣΕΕ, όπως και ο καπιταλισμός και το κράτος του δεν παίρνει διόρθωση. Ή το ανατρέπεις, το συντρίβεις από την ρίζα του, μαζί με τους αγαπητούς και φίλους συνδικαλιστές γραφειοκράτες ή απλά τους αναπαράγεις. Έτσι στην θέση του σημερινού Προέδρου, βγάζεις αύριο την αφεντιά μου, που λέει ο λόγος.

Μια ανατροπή που δεν θα την κάνει κανένας σωτήρας ή πολιτικός φωστήρας που θα πάρει την θέση των άλλων σωτήρων ή πολιτικών φωστήρων. Αν την κάνουν, θα την κάνουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, αυτοί που σήμερα εκλέγουν τον Αλέξη, τον Κυριάκο, την Φώφη, τον Νίκο Φασουλή, τον Αργυρό... Τους ψηφίζουν, τους ψηφίζουμε, και μετά τους βρίζουν, τους βρίζουμε, και πάλι από την αρχή.

Ναι κακεντρεχείς φίλοι μου έχετε δίκαιο, γκρινιάζω γιατί δεν είμαι εγώ πρόεδρος, γιατί είμαι στην απέξω..., γιατί με ρίξανε και δεν μου έδωσαν την ευκαιρία να πάω τσάμπα Ρόδο. Αυτό σύντομα θα αλλάξει, Νίκο Φασουλή, Γιάννη Παναγόπουλε σας έφαγα, Ο Έλληνας Κιμ έρχεται....χα, χα

Πηγή: argiros.net