



Διότι είμαστε σε μια στιγμή όπου:

1. Ενώ και οι πέτρες συμφωνούν ότι οι χώροι εργασίας, με το στοίβαγμα των εργαζομένων εκεί, αποτελούν τα κύρια πεδία υπερ-μετάδοσης του κορωνοϊού και ενώ υποκριτικά γίνεται λόγος για μειωμένο ωράριο, η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο Βρούτση αποφαινεται ότι θα πρέπει να θεσπιστεί σταδιακά 10ωρο, αλλά και να μένουν οι υπερωρίες απλήρωτες!
2. Ενώ ο Μητσοτάκης είχε ανακοινώσει ότι έγιναν προσλήψεις γιατρών και δημιουργία ΜΕΘ από τον Μάρτη, μόλις χθες ανακοίνωσε ότι τώρα ΘΑ προσλάβει αυτούς που είπε πριν 10 μήνες, ενώ σε λίγο θα βαφτίζει ΜΕΘ τα σκέτα κρεβάτια και τις στρατιωτικές σκηνές εκτός νοσοκομείων.
3. Η κυβέρνηση ενώ φωνασκεί περί «συνωστισμού», παρουσιάζει ως απαύγασμα σοφίας την πρόταση του Πισαρίδη για «αύξηση του μεγέθους των σχολικών μονάδων»!
4. Στην αρχή του φθινοπωρινού μακελειού από τον Covid-19, ο μεν Τσιόδρας εξηγούσε «επιστημονικά» ότι «δεν μπορούν να προστεθούν λεωφορεία στις συγκοινωνίες», ενώ ο Μαγιορκίνης έκανε «επιστημονική ανάρτηση» που εξηγούσε ότι «με 25 μαθητές στην τάξη, υπάρχει μικρότερη μετάδοση από ότι με 15»!

Διότι είναι η ίδια πολιτική στιγμή, κατά την οποία:

1. Μεσούσης φοβερής οικονομικής κρίσης, με τεράστιες κοινωνικές συνέπειες για τα λαϊκά στρώματα, η κυβέρνηση ονόμασε «Διπλή Ανάπλαση», το εν ψυχρώ χάρισμα 130 εκ. στον Αλαφούζο.
2. Σε κατάσταση καχεξίας των δημόσιων οικονομικών, η κυβέρνηση ονόμασε «κρατική ενίσχυση της Aegean» το χάρισμα άλλων 120 εκ. στο Βασιλάκη.
3. Πριν λίγους μήνες, κατά τον ίδιο τρόπο, ονόμαζαν «Μεγάλο Περίπατο» στην Αθήνα, την απίστευτη σπατάλη 2 εκ ευρώ για γλάστρες και ζαρντινιέρες κακής αισθητικής.

Διότι, ακριβώς για αυτούς και άλλους παρόμοιους λόγους:

1. Η κυβέρνηση υψώνει προπέτασμα καπνού με υποκριτικές φωνές περί «συνωστισμού», εννοώντας πάντα ως τέτοιο τις δράσεις όσων αγωνίζονται ενάντια στην πολιτική της και δε σιωπούν ή συναινούν όπως η αξιωματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ.
2. Απαγορεύει τις διαδηλώσεις τόσο γενικά (πέρασε νόμο), όσο και ειδικά (Αστυνομικό Διάταγμα για Πορεία Πολυτεχνείου), επιστρατεύοντας όλο το χουντικό οπλοστάσιο (πχ αύρες, παρακολουθήσεις, συλλήψεις, προσαγωγές, εξοντωτικά πρόστιμα κλπ.) καθώς και την αλητεία των “ουρών” των φασιστών της Χρυσής Αυγής στα Σώματα Ασφαλείας (πχ υπόθεση Σεπολιών)
3. Στοχεύει στο χτύπημα κάθε είδους συνδικαλιστικής δράσης φέρνοντας τα συνδικάτα σε εποχής Μακρή-Θεοδώρου και Καρακίτσου, για όποιους θυμούνται και ειδικότερα στην κατάργηση του απεργιακού δικαιώματος

Απεργούμε για όλα τα παραπάνω, αλλά και γιατί δεν τρώμε σανό από κουτόχορτο!

Δε θα περάσουν!

Η ιστορία θα κρίνει τους πάντες. Και τους εμπνευστές και υλοποιητές αυτής της άθλιας πολιτικής και όσους συναινούν και όσους σιωπούν.

Με επίγνωση, αλλά και μαχητικότητα, σήμερα απεργούμε και διαδηλώνουμε

Η ιστορία γράφεται με κριτική σκέψη, ενεργό δράση και ανυπακοή και όχι με υποταγή και σιωπές