



Χρεοκόπησε το μοντέλο των μνημονίων κυβέρνησης-περιφέρειας-ΕΕ

Ανταρσία στην Κεντρική Μακεδονία -ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Την Πέμπτη 10/5 η Θεσσαλονίκη βίωσε ξανά το θέατρο του παραλόγου, καθώς μετά από τόση ανάπτυξη, εκσυγχρονισμό, μεταρρυθμίσεις και μεγάλα έργα, **είδαμε την πόλη σταδιακά να καταρρέει στο έλεος μια καταιγίδας**. Πλημμύρες, κομμένο ρεύμα, συνεχής παράταση της “προσωρινής” διακοπής της υδροδότησης, άνθρωποι να κινδυνεύουν, με μια γυναίκα να παρασύρεται από χείμαρρο στο δρόμο και συνολικά εικόνες ντροπής για το 2018. Κανείς δεν ξεχνά ότι ένα χρόνο πριν, το Γενάρη του 2017 η πόλη “παρέλυσε” επί ένα δεκαήμερο λόγω του χιονιού, και ένα μήνα πριν οι κάτοικοι της πόλης είπαν το “νερό, νεράκι”, αφού επί 7 μέρες μεγάλο κομμάτι της πόλης έμεινε χωρίς νερό μετά από βλάβη σε αγωγό της ΕΥΑΘ.

Για άλλη μια φορά επίσης οι φορείς του κρατικού μηχανισμού αλληλοσυγχάιρονται, η Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας τα βάζει με το κράτος και ο δήμος Θεσσαλονίκης με την γκρίνια. Αυτό που ζούμε είναι η χρεοκοπία του μοντέλου ανάπτυξης που υπηρετούν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ο περιφερειάρχης Τζίτζικώστας, ο Μπουτάρης και οι άλλοι δήμαρχοι. Με σημαία το μνημόνιο και όσα επιβάλλει η υποταγή της κοινωνίας στην πληρωμή του χρέους, επιβλήθηκε καθεστώς τραγικής υποχρηματοδότησης, υποστελέχωσης ή και διάλυσης των δημόσιων υπηρεσιών, των δήμων, των περιφερειών που αφορούν τις λαϊκές ανάγκες και την προστασία του περιβάλλοντος.

Τα περίφημα αντιπλημμυρικά έργα στην ευρύτερη περιοχή, εξαγγέλλονται αλλά δε βλέπουμε αποτέλεσμα, ενώ οι μελέτες και τα επιστημονικά πορίσματα απλά αγνοούνται. Τα μόνα έργα που εκτελούνται είναι αυτά που στηρίζουν την κερδοσκοπία του κεφαλαίου και τα έργα βιτρίνας. Η πόλη που για άλλη μια φορά βρέθηκε στο έλεος των χειμάρρων γιατί δεν υπάρχει καμιά μέριμνα, αποκτά σταθμούς διοδίων που ολοκληρώνονται σε χρόνο-ρεκόρ.

Αυτά είναι αποτέλεσμα ενός καταστροφικού μοντέλου ανάπτυξης δεκαετιών που επιτάσσουν τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Η άκρατη δόμηση, το μπάτζωμα των ρεμάτων έχουν αφήσει ένα τεράστιο περιβαλλοντικό κόστος, το οποίο αντιμετωπίζουμε σε κάθε βροχή και με το οποίο θα ερχόμαστε συνέχεια αντιμέτωποι όσο το κέρδος θα μπαίνει πάνω από τις ζωές μας και το περιβάλλον.

Επιπλέον, χρεοκόπησε και το μοντέλο των ιδιωτικοποιήσεων δημόσιων αγαθών που δεν μπορούν να είναι εμπορεύματα. Από την ισχυρή νεροποντή και χαλαζόπτωση, η πόλη βυθίζεται για άλλη μια φορά στο σκοτάδι με κομμένο ρεύμα και ταυτόχρονα το δίκτυο υδροδότησης αντιμετωπίζει εκ νέου προβλήματα. Αυτά είναι απλώς μια εικόνα από το μέλλον των ιδιωτικοποιήσεων: ΔΕΗ και ΕΥΑΘ σε καθεστώς ΑΕ, υπό τον έλεγχο του ΤΑΙΠΕΔ, του Υπερταμείου Ιδιωτικοποιήσεων, των μάνατζερ κλπ σημαίνει αυξήσεις στα τιμολόγια και υποδομές αφημένες στο έλεος της τύχης. Η ιδιωτικοποίηση επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας φέρνει καταστροφικές συνέπειες είτε προωθείται με τη λειτουργία με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, είτε μέσω του μάνατζμεντ, είτε με την παραχώρηση της ιδιοκτησίας τους.

Καθοριστικής σημασίας είναι και οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, καθώς το περιβάλλον “υποφέρει” και μαζί του και εμείς. Αιτία το γεγονός ότι τα κέρδη των πολυεθνικών μπαίνουν πάνω από τις ανθρώπινες ζωές κάνοντας αβίωτο το φυσικό περιβάλλον. Τα μέτρα κυβέρνησης και ΕΕ περιορίζονται σε

κινήσεις εντυπωσιασμού, όπως ο φόρος στις πλαστικές σακούλες, τη στιγμή που με την ανοχή των ίδιων, χιλιάδες επιχειρήσεις δεν τηρούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχει βασικές ευθύνες καθώς διαιωνίζει αυτό το μοντέλο ανάπτυξης, τις καταστροφικές συνέπειες του οποίου βλέπουμε στη Θεσσαλονίκη, τις Σκουριές, τη Μάνδρα κ.ά. Ο κρατικός μηχανισμός κινητοποιείται άμεσα για να κάνει κατασχέσεις, να εγγυηθεί πλειστηριασμούς λαϊκής κατοικίας, να οργανώσει διώξεις όσων αγωνίζονται ενάντια στην κοινωνική βαρβαρότητα κυβέρνησης-ΕΕ-κεφαλαίου. Χρήματα υπάρχουν για εξοπλισμούς, αλλά όχι για τις κοινωνικές ανάγκες και την προστασία του περιβάλλοντος.

Όμως υπάρχει διέξοδος απέναντι στο σκοταδισμό του σύγχρονου καπιταλισμού που είναι ο μεγαλύτερος αναχρονισμός. Το λαϊκό κίνημα μπορεί να παλέψει την καταστροφή του περιβάλλοντος, να απαιτήσει αντιπλημμυρικά έργα στο ύψος των αναγκών της εποχής, να παλέψει ενάντια σε κυβέρνηση, ΕΕ, κεφάλαιο που ευθύνονται για την καταστροφή πόλης και υπαίθρου, να χτίσουμε γέφυρες αλληλεγγύης μεταξύ μας.

Για αυτό απαιτούμε και παλεύουμε για:

- Άμεσα μέτρα για την αποκατάσταση της ύδρευσης της Θεσσαλονίκης και έργα εξασφάλισης της απρόσκοπτης υδροδότησης της.
- Καμία ιδιωτικοποίηση του νερού, του ρεύματος, των δημόσιων αγαθών. Εργατικός και κοινωνικός έλεγχος σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και δομές.
- Ειδική μέριμνα και συνδρομή στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, στα φτωχά και μεσαία οικονομικά στρώματα
- Άμεση πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στο ύψος των κοινωνικών αναγκών για δημόσιες υπηρεσίες, δομές, δήμους και περιφέρειες, ΔΕΗ και ΕΥΑΘ, με πρώτο βήμα τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων.
- Να δοθεί από την κυβέρνηση αποζημίωση για τις καταστροφές για σπίτια και καταστήματα.



- Απελευθέρωση των δημόσιων πόρων από τις μνημονιακές δεσμεύσεις και άμεσα χρηματοδότηση όλων των αναγκαίων μέτρων.