

Γράφει ο **Φοίβος Λιναρδάτος\***



832 σελίδες αφιέρωσε ο Γιάννης Βαρουφάκης στο τελευταίο του βιβλίο για να μας εξιστορήσει πως η ελληνική κυβέρνηση έκανε ένα συμβιβασμό με τους δανειστές, όταν ο ίδιος δήθεν αντιπρότεινε τη λογική της ρήξης. Μετά το πέρασμα του από το Υπουργείο Οικονομικών της ελληνικής κυβέρνησης αποφάσισε να ιδρύσει μια πρωτοβουλία, το DIEM 25, για να προωθήσει τη «ρήξη» που δεν ολοκλήρωσε στην Ελλάδα. Είναι όμως πραγματικά τόσο ρηξιακός ο Γιάννης Βαρουφάκης και το DIEM 25 όπως ευαγγελίζεται;

Ο Γιάννης Βαρουφάκης ήταν υπουργός της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, όταν υπογραφόταν η πρώτη συμφωνία με το Eurogroup στην 20η Φλεβάρη του 2015, πριν καλά καλά κλείσει ένας μήνας της κυβέρνησης. Εκεί πέρα ο Γιάννης άφησε τις αγριότητες και τις ρήξεις και πήγε σε έναν πρωτοφανή συμβιβασμό που τα μνημόνια όχι μόνο δεν σκίζονταν, αλλά παρατείνονταν. Αυτό βέβαια δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία αφού από το πρώτο Eurogroup της 11ης του Φλεβάρη είχε δηλώσει ανάμεσα στα άλλα: «Η Ελλάδα έχει κάνει μια τεράστια προσαρμογή την τελευταία πενταετία (...) Η νέα κυβέρνηση θεωρεί αυτή την προσαρμογή ως σημείο εκκίνησης. Τώρα θέλουμε να πάμε παραπέρα (...) Όσον αφορά στις ιδιωτικοποιήσεις και την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, η κυβέρνηση είναι απολύτως μη δογματική (...) Οι αναφορές των μίντια ότι η ιδιωτικοποίηση του λιμανιού του Πειραιά ακυρώθηκε δεν θα μπορούσαν να απέχουν περισσότερο από την αλήθεια».

Η ρήξη λοιπόν που πρότεινε ο Γιάννης, όχι απλά δεν ήταν ολόκληρη, αλλά ούτε καν μισή. «Η δική μας πρόταση είναι η εξής: Ούτε θα σκίσουμε το ισχύον πρόγραμμα, ούτε εσείς θα απαιτήσετε την τυφλή εφαρμογή του, λες και δεν έγιναν εκλογές», λέει ο Βαρουφάκης στη Βουλή, κατά τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, προσθέτοντας ότι **«ως σώφρονες άνθρωποι, δεν έχουμε καμία αντίρρηση στο 70% των μεταρρυθμίσεων που περιέχει το Μνημόνιο»**. Ως σώφρονες (!?) άνθρωποι λοιπόν θα έπρεπε να αποδεχτούμε το 70% των βάρβαρων αντιλαϊκών μέτρων που είχαν τσακίσει τον ελληνικό λαό ήδη για μία πενταετία όταν έκανε αυτές τις δηλώσεις! Η όποια ρητορεία για ρήξεις, όταν πια ο Βαρουφάκης είχε ήδη αποχωρήσει από την κυβέρνηση ήταν πολύ περισσότερο μια προσπάθεια να ξεπλύνει τα χέρια του από τις συμφωνίες που έκανε, παρά κάποιο όντως ρηξιακό σχέδιο.

Ή μήπως σήμερα άλλαξε; Κατάλαβε τον πραγματικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ένα μηχανισμό εξυπηρέτησης των συμφερόντων του κεφαλαίου και αποφάσισε να κάνει μια πραγματική ρήξη; Όχι και πάλι. Η πολιτική του DIEM 25 δεν έχει καμία προοπτική εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά μόνο αντιπαράθεση με τη νεοφιλελεύθερη πολιτική της Ε.Ε. και αέναη προσπάθεια για αλλαγή των συσχετισμών εντός της. Να αλλάξει ο συσχετισμός που και πώς σε μια Ε.Ε. που οι μηχανισμοί που ασκούν την πολιτική της δεν εκλέγονται καν και το Ευρωκοινοβούλιο έχει διακοσμητικό ρόλο; Μήπως χρησιμοποιώντας για μια ακόμα φορά την τρομερή πειθώ του Γιάννη για να πειστούν ότι κάνουν λάθος;

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ασκεί αυτήν την πολιτική από λάθος, αλλά γιατί εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα του κεφαλαίου. Για αυτό δημιουργήθηκε, αυτό θα συνεχίσει να κάνει. Δεν πρόκειται να αλλάξει και καμία φιλολαϊκή πολιτική δεν πρόκειται να ασκηθεί εντός της. Οι όποιες σκέψεις για κάποιου τύπου έστω και ευρωκεϋνσιανισμό δηλώνουν το λιγότερο αφέλεια. Η ρητορεία ότι το αντί-Ε.Ε. ρεύμα στρέφεται ακροδεξιά, άρα η αριστερά πρέπει να κοιτάει εντός της Ε.Ε. είναι τουλάχιστον φαιδρή.

Αντιθέτως, μια αριστερά που δεν συγκρούεται και δεν απαντάει στα προβλήματα που δημιουργεί η Ε.Ε. στους λαούς, δυναμώνει το ακροδεξιό ρεύμα και αδυνατίζει την εμπιστοσύνη του κόσμου προς την αριστερά.

Για να μπορεί να υπάρξει ένα άλλο μέλλον για τη νεολαία δεν υπάρχουν μισό-ρήξεις. Χρειάζεται αποφασιστική ρήξη και άμεση έξοδο από τον μηχανισμό της Ε.Ε. και του Ευρώ. Όχι όμως για εθνική απομόνωση αλλά για την οικοδόμηση μιας νέας διεθνιστικής αντικαπιταλιστικής συμμαχίας και συμφιλίωσης των λαών της περιοχής. Η νεολαία να κάνει συνολική ΑΝΤΑΡΣΥΑ απέναντι στο σάπιο καπιταλιστικό σύστημα και τους μηχανισμούς του! Για τη συνολική ανατροπή του καπιταλισμού, για να φέρουμε το μέλλον της κομμουνιστικής απελευθέρωσης πιο κοντά!

*Φοίβος Λιναρδάτος, μέλος της ν.Κ.Α., υποψήφιος με την Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα, Ανταρσία σε κυβέρνηση-Ε.Ε.-κεφάλαιο*