



«Χρειάζεται αριστερή συμπόρευση για να δημιουργηθεί μια εναλλακτική στο νεοφιλελευθερισμό που έχει εγκαθιδρυθεί», λέει στο Πριν ο **Βαγγέλης Διαμαντόπουλος**, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, απ' όπου αποχώρησε τον Αύγουστο του 2015. Ο εργαζόμενος στον ΟΤΕ Β. Διαμαντόπουλος ανακοινώνει τη συμμετοχή του στο ψηφοδέλτιο της περιφερειακής κίνησης της αντικαπιταλιστικής και αντιιμπεριαλιστικής αριστεράς στη Δυτική Μακεδονία **Αριστερή Συμπόρευση για την Ανατροπή**.

Συνέντευξη στον Γιάννη Ελαφρό

Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει πως βγαίνουμε από τα μνημόνια. Τι λες;

Τα μνημόνια έχουν μεταφραστεί σε εκατοντάδες νόμους και διατάξεις, που ισχύουν στο ακέραιο. Εξάλλου στόχος των μνημονίων ήταν η εγκαθίδρυση του νεοφιλελευθερισμού, η ένταση της εκμετάλλευσης, το ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου, η ανάταξη της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Δεν έχουμε βγει από τα μνημόνια, περνάμε όμως σε άλλη φάση. Το ίδιο είχε προσπαθήσει και ο Σαμαράς το 2014, αλλά δεν τελεσφόρησε. Δεν ταυτίζω την πολιτική ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ, όπως δεν ταύτιζα την πολιτική ΝΔ-ΠΑΣΟΚ. Η πολιτική κατεύθυνση είναι κοινή, αλλά είναι διαφορετικά τα κοινωνικά στρώματα που θέλουν να εκφράσουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ κινείται με βασική επιδίωξη την παραμονή στην κυβέρνηση. Έτσι προσπαθεί, πρώτο, να δώσει κάτι σε στρώματα που επιθυμεί να προσεγγίσει (π.χ. κατώτατος μισθός), πράγματα που είναι αστεία μπροστά σε όσα πήρε πίσω και σε όσα εμπέδωσε. Δεύτερο, αναπτύσσει έναν δικαιωματοισμό, ο οποίος όμως δεν εναντιώνεται στα συμφέροντα του κεφαλαίου. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σοσιαφιλελεύθερος και προσπαθεί να εμφανιστεί προοδευτικός.

Η ΛΑΕ επιχείρησε να ερμηνεύσει τα συλλαλητήρια με ένα τρόπο που θα ενίσχυε την πατριωτική αριστερά. Διαφωνώ κάθετα με αυτή την προσέγγιση. Έτσι ενίσχυσε τις τάσεις που θεωρούν πως η Μακεδονία είναι μία και ελληνική

Αυτό επιδιώκει και με τη συμφωνία των Πρεσπών;

Ναι, χρησιμοποιεί εργαλειακά τη συμφωνία των Πρεσπών για να κτυπήσει το ΚΙΝΑΛ κλπ. , αξιοποιώντας τη συγκυρία ένταξης της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ. Δυστυχώς, στο ζήτημα αυτό η Αριστερά έμεινε πολύ πίσω. Θα έπρεπε να έχει υποστηρίξει την αυτοδιάθεση του γειτονικού λαού, ενάντια σε κάθε εθνικισμό, προχωρώντας τις επαφές με τις αριστερές δυνάμεις.

Το θέμα της ονομασίας έπρεπε να λυθεί. Η συμφωνία όμως έχει σκοπούς ΝΑΤΟϊκούς και υπέρ της ΕΕ, ενώ βοηθά το ελληνικό κεφάλαιο στη διεύρυνση και επέκτασή του. Εμείς δεν συμφωνούμε με αυτές τις επιδιώξεις, είμαστε αντίθετοι. Η λήξη της εκκρεμότητας της ονομασίας οδηγεί σε ένα νέο στάδιο, στο οποίο θεωρώ πως η σημερινή εθνικιστική έξαρση θα υποχωρήσει και θα καταρρεύσει. Η Αριστερά στη χώρα μας πρέπει να αναπτύξει τη δράση της υπέρ της φιλίας των λαών.

Στο πλαίσιο αυτό αναπτύσσεται και η συνεργασία της ΑΝΤΑΡΣΥΑ με τη Λέβιτσα και η κοινή εκδήλωση στη Φλώρινα...

Ναι, ήταν μια πρώτη θετική πρωτοβουλία, αν και θα έπρεπε να έχει ευρύτερη διάσταση.

Πώς κρίνεις τη στάση του ΚΚΕ και της ΛΑΕ;

Η Αριστερά έχει ιστορία και αγώνες στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, από την εθνική αντίσταση και

τον εμφύλιο και όχι μόνο. Είναι απαράδεκτο να ακούγονται απόψεις για γλώσσα που δεν υπήρχε. Υπήρχε και την ονόμαζαν μακεντόνσκι, όπως αναφέρει και ο Παύλος Μελάς.

Και μόνο για όλα αυτά, οι δυνάμεις της Αριστεράς θα έπρεπε να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές. Καταλαβαίνω πως είναι δύσκολη η τοποθέτηση κόντρα στο ρεύμα του εθνικισμού. ΚΚΕ και ΛΑΕ επέλεξαν να μουν σε μια γραμμή πιο πατριωτική μετά το 2015, θεωρώντας πως έτσι μπορούν να έχουν ευκολότερη απεύθυνση στα λαϊκά στρώματα.

Η ΛΑΕ δεν στήριξε τα συλλαλητήρια, αλλά επιχείρησε να τα ερμηνεύσει με ένα τρόπο που θα ενίσχυε την πατριωτική αριστερά. Να τονίσει πως ο κόσμος βγήκε στο δρόμο κατά του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Διαφωνώ κάθετα με αυτή την προσέγγιση. Γιατί με αυτό τον τρόπο ενίσχυσε τις τάσεις που δεν επιθυμούσαν καμία λύση και θεωρούν πως η Μακεδονία είναι μία και ελληνική. Ο χρόνος θα δείξει πως ήταν λανθασμένη αυτή η τακτική.

Πώς θα γίνει η ανασυγκρότηση της Αριστεράς;

Είναι ιδιαίτερα δύσκολη η περίοδος, μετά και την πλήρη αποτυχία του κυβερνητικού πειράματος ΣΥΡΙΖΑ. Στον πολιτικό χρόνο είναι σαν να μην έχουν περάσει από το καλοκαίρι του 2015 τέσσερα χρόνια, σαν να είμαστε στην επόμενη ώρα. Η Αριστερά όμως έχει χάσει την απεύθυνση στα λαϊκά στρώματα, ενώ συχνά χαρακτηρίζεται από τάσεις σεχταρισμού και περιχαράκωσης.

Παρόλα αυτά υπάρχουν δυνάμεις που αγωνίζονται, ειδικά στο κοινωνικό πεδίο. Δεν υπάρχει όμως συμπόρευση. Θεωρώ πως οι επόμενες μάχες και οι εκλογές πρέπει να δοθούν με λογική συμπόρευσης, συζήτησης για αυτό που απαιτείται. Για να συγκροτήσουμε μια εναλλακτική πρόταση στο νεοφιλελευθερισμό που έχει εγκαθιδρυθεί.

Πώς προωθείται αυτό στην περιοχή σας;

Στο νομό Καστοριάς είμαστε μια ομάδα που προέρχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ και από την ΛΑΕ, που κοιτάμε προς την ενότητα των δυνάμεων της Αριστεράς, στην οποία βέβαια δεν περιλαμβάνουμε τον ΣΥΡΙΖΑ. Προωθούμε το συντονισμό του κόσμου της Αριστεράς στο νομό και έχουμε συναντηθεί και με την περιφερειακή κίνηση Αριστερή Συμπόρευση στη Δυτική Μακεδονία, την οποία στηρίζουμε και θα συμμετέχουμε και με υποψηφιότητες.

Γιατί με την Αριστερή Συμπόρευση;

Δίνουμε τα εύσημα στο υπάρχον σχήμα γιατί απαρτίζεται από συντρόφισσες και συντρόφους που προσπαθούν έμπρακτα να συμβάλλουν στην αντεπίθεση του κινήματος. Έχει βοηθήσει στη δικτύωση των αγωνιστών, στην ενίσχυση του «δρόμου» και θέλουμε να δυναμώσουμε ως ένα εργαστήριο για την Αριστερά που απαιτείται. Αποτελεί μια επιβράβευση για τις δυνάμεις που το αποτελούν και προσπαθούν έμπρακτα για την συμπόρευση της Αριστεράς. Βεβαίως θα παλέψουμε για να υπάρχει εκπροσώπηση και στο περιφερειακό συμβούλιο, απ' όπου περνούν πολλά και σοβαρά ζητήματα.

Θα έβλεπες κάτι ανάλογο και για τις ευρωεκλογές;

Θα το θέλαμε και θα το προσπαθήσουμε, αλλά πολλές φορές κυριαρχεί η λογική της επιβεβαίωσης και της εύκολης κριτικής. Η επιδίωξη ενότητας είναι πολύ σημαντική, δεν μπορεί να γίνεται ευχολόγιο, ούτε να χρησιμοποιείται για να πλήξει την μια ή την άλλη παράταξη.

Τι θα ξεχώριζες από όσα δεν έγιναν σωστά στον ΣΥΡΙΖΑ;

Στο ΣΥΡΙΖΑ μάς έθαψε η μη δημοκρατική λειτουργία. Η δημοκρατική πλευρά, ο ρόλος της βάσης, το

οργανωτικό ζήτημα δεν είναι δευτερεύοντα θέματα. Πρέπει να ιεραρχούνται πολύ ψηλά, ενισχύοντας την οριζόντια επικοινωνία. Για μένα είναι αποτυχημένο το πείραμα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ακόμα και το πρώτο εξάμηνο, παρότι προκλήθηκαν μεγάλα γεγονότα που πόλωσαν ταξικά την κοινωνία και θα φανούν χρήσιμα στο μέλλον, όπως το δημοψήφισμα. Για όλη αυτή την πορεία απαιτείται ειλικρινής αυτοκριτική από τα υπάρχοντα σχήματα της Αριστεράς.

Πηγή: **PRIN**