

Αποκαλυπτικό βίντεο του δημοσιογράφου και συγγραφέα Τάσου Κωστόπουλου



Η πολυαναμενόμενη κατάθεση Κοσκωτά, τελικά δεν έκαψε τον Αντρέα Παπανδρέου. Μήπως όμως συνετέλεσε με τον τρόπο της, στο να καεί η Πρυτανεία του ΕΜΠ;

Γράφει ο **Νίκος Ξηρουδάκης**

Ένα βίντεο ντοκουμέντο από το μακρινό **1991** φέρνει σήμερα στο φως της δημοσιότητας η **Παντιέρα**. Πρόκειται για βίντεο του δημοσιογράφου και συγγραφέα **Τάσου Κωστόπουλου**, το οποίο περιγράφει αποκαλυπτικά τα γεγονότα που οδήγησαν στον **εμπρησμό της στέγης της Πρυτανείας του ΕΜΠ το 1991**.

Μια τεχνική την οποία μετέρχονται οι πορτοφολάδες στο μετρό, είναι και η εξής: Ένας από αυτούς ακουμπάει το υποψήφιο θύμα ασκώντας του πίεση, η οποία του αποσπά την προσοχή ενόσω ο ελαφροχέρης συνεργάτης του τού ξαφρίζει το πορτοφόλι ή τα χρήματα από άλλη τσέπη.

Ανάλογες ταχυδακτυλουργίες παρατηρούνται συχνά και στη διαμόρφωση της δημοσιογραφικο-πολιτικής ατζέντας από τα ΜΜΕ. Ένα γεγονός που απροσδόκητα αναδεικνύεται σε **είδηση πρώτου μεγέθους**, ενδεχομένως **εκτοπίζει κάποια άλλη ανεπιθύμητη είδηση** από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και τα πρώτα θέματα των δελτίων των καναλιών.

Ενίοτε μάλιστα, όταν δεν υπάρχει τέτοια είδηση - «λαγός», **κατασκευάζεται**, ενδεχομένως από «σιτιζόμενους στο πρυτανείο».



Αλλά ας αφήσουμε τις εικασίες και ας περάσουμε στα γεγονότα, όπως μας τα αφηγείται η κάμερα του Τάσου Κωστόπουλου.

24 Οκτωβρίου 1991. Το πρωί της ίδιας ημέρας, είχε προηγηθεί η πολυαναμενόμενη **κατάθεση του Κοσκωτά**, που παρά τις προσδοκίες, δεν «έκαψε» τον Αντρέα Παπανδρέου. Ίσως όμως, έγινε η αιτία να καεί η στέγη της πρυτανείας του ΕΜΠ.

Ταυτόχρονα φυσικά, η εξέλιξη που είχε μια **μαθητική διαδήλωση** προς το Υπουργείο Παιδείας και τα επεισόδια που υποδαυλίστηκαν, εξυπηρετούσαν και τα σχέδια της κυβέρνησης Κων. Μητσοτάκη που

επιδίωκε με κάθε τρόπο να επιβάλει την **κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου**. Πράγματι, με την αφορμή των επεισοδίων, μπήκαν στο **Πολυτεχνείο** παραβιάζοντας το άσυλο τα **MAT και η αστυνομία**, παρά την ιστορική φόρτιση του χώρου.

Όχι τυχαία, επανεμφάνιστηκε το φαινόμενο των λεγόμενων «**αγανακτισμένων πολιτών**», που είχαν κάνει την εμφάνισή τους και κατά τη διάρκεια της κατάληψης του Πολυτεχνείου το **1985**, μετά τη δολοφονία του δεκαπεντάχρονου μαθητή **Μιχάλη Καλτεζά** από τον αστυνομικό Αθανάσιο Μελίστα, ο οποίος τον πυροβόλησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού γονατίζοντας και σκοπεύοντας ενώ ο μαθητής έτρεχε μαζί με άλλα παιδιά στην οδό Στουρνάρη προς το Πολυτεχνείο.

Τώρα, το 1991, οι «αγανακτισμένοι» αυτοί «πολίτες» πετούσαν πέτρες και αντικείμενα μέσα στο Πολυτεχνείο, συντηρώντας την ένταση μέσα στη νύχτα.



Πρωτοσέλιδα της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ: Αριστερά, 25/10/91. Δεξιά, 26/10/91

Το βίντεο αποτυπώνει επίσης την -αναποτελεσματική- προσπάθεια παρέμβασης από τα μέλη της **ΕΑΑΚ** στο Κεντρικό Συμβούλιο της **ΕΦΕΕ** και από τον τότε δήμαρχο Αθηναίων **Αντώνη Τρίτση**.

Πόσο εικονικό είναι το μιντιακό ειδησεογραφικό σύμπαν που διαμορφώνουν τα ΜΜΕ;

Γύρω στις 10 το βράδυ, ο **πρύτανης** έκανε μια προσπάθεια απεγκλωβισμού από το Πολυτεχνείο όσων βρίσκονταν μέσα, προσπάθεια η οποία **τορπιλίστηκε από τους «αγανακτισμένους» και την αστυνομία**.



TA NEA: Αριστερά, το πρωτοσέλιδο στις 25/10/91. Δεξιά, στις 26/10/91

«Υπάρχει έντονη η αίσθηση», γράφει σε παλαιότερο κείμενό του στο περιοδικό Προσπάθεια ο **Τάσος Κωστόπουλος**, «ότι, σε αντίθεση με άλλες φορές, η αστυνομία δε θέλει με τίποτα την εκτόνωση της έντασης και την αποκατάσταση της ηρεμίας στην ευρύτερη περιοχή. Ενώ οι «έγκλειστοι» δε δείχνουν καμιά προθυμία για παράταση των συγκρούσεων, το ΕΜΠ βομβαρδίζεται τακτικά με δακρυγόνα ενώ από το απόγευμα ο Υπ. Δημ. Τάξης ζητά επίμονα την άδεια για εισβολή στο Πολυτεχνείο. Γύρω στις 3.30 π.μ., και ενώ οι συγκρούσεις έχουν σταματήσει από τη 1 π.μ. και οι «καταληψίες» βρίσκονται συγκεντρωμένοι στις «μπασκέτες» υπό την εποπτεία καθηγητών του ΕΜΠ, παίρνει φωτιά η στέγη της πρυτανείας (υπάρχουν τουλάχιστον σοβαρές εκτιμήσεις ότι προήλθε από -σκόπιμη ή μη- ομοβροντία δακρυγόνων. Μαζί με την Πυροσβεστική που μπαίνει στο χώρο του ΕΜΠ για να σβήσει τη φωτιά, πραγματοποιείται και "άτυπη" παραβίαση του Ασύλου από «αγανακτισμένους πολίτες». Η επίσημη εισβολή της αστυνομίας θα γίνει το πρωί της 25 Οκτωβρίου, στο φως της ημέρας και με κάθε επισημότητα.»



25/10/91



26/10/91

Αλλά ας αφήσουμε το βίντεο του Τάσου Κωστόπουλου να μας περιγράψει καρέ - καρέ πώς τα γεγονότα αυτά εκτοπίζουν το φιάσκο της κατάθεσης Κοσκωτά από τα πρωτοσέλιδα της επομένης:

