



Με παλιά ή νέα κυβερνητική διαχείριση η αντιλαϊκή πολιτική θα συνεχισθεί

Μ-Λ ΚΚΕ

Να ενισχύσουμε το δρόμο των αγώνων, να συμβάλουμε στην ανασυγκρότηση του εργατικού - λαϊκού και κομμουνιστικού κινήματος

Το πολιτικό κλίμα «σκιάζεται» ακόμη από το έγκλημα στα Τέμπη, από τις τελευταίες(;) προεκλογικά ιδιωτικοποιήσεις της ΝΔ (νερό, λιμάνια, νοσοκομεία). Τροφοδοτείται ταυτόχρονα από την πρόσφατη αγωνιστική μαζική αφύπνιση - κινητοποίηση του ελληνικού λαού, αλλά και τον πανεργατικό ξεσηκωμό στη Γαλλία.

Παρ' όλα αυτά, μπαίνουμε ήδη σε μια προεκλογική περίοδο, όπου θα κυριαρχήσουν τα κίβδηλα εκβιαστικά διλήμματα, η οξύτατη πολιτική πόλωση, ο διχασμός και οι εκλογικές αυταπάτες. Έτσι κι αλλιώς η προεκλογική περίοδος είναι ένα δυνατό πολιτικό τεστ. Όμως το παιχνίδι και το «γήπεδο» ορίζεται από τα αστικά κόμματα, τα φερέφωνα και τις σύμμαχες δυνάμεις τους.

Ήδη τα αστικά επιτελεία τροχίζουν τα μαχαίρια τους για να μας εγκλωβίσουν για μια ακόμη φορά στη λογική του «μικρότερου κακού» και της «χρήσιμης ψήφου», να επιλέξουμε δηλαδή «ποιος θα μας σφάξει λιγότερο». Τα διλήμματα γνωστά: «ΠΑΣΟΚ για να μην έρθει η Δεξιά», «ΝΔ για να φύγει το ΠΑΣΟΚ», «ΣΥΡΙΖΑ για να φύγει ο Σαμαράς», «ΝΔ για να φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ» και τώρα «Τσίπρας για να φύγει ο Μητσοτάκης», «σκότος ή φως»; Μ' αυτά και με αυτά δεν αποπλίστηκε το δημοκρατικό και αριστερό κίνημα; Μ' αυτά και μ' αυτά δεν φτάσαμε στη σημερινή δύσκολη κατάσταση;

Η ΝΔ, προεξοφλώντας την εκλογική της υπεροχή, δημαγωγεί ασύστολα και απευθυνόμενη στις κυρίαρχες δυνάμεις εντός και εκτός Ελλάδας, στους μεγαλοβιομήχανους και τους ιμπεριαλιστές, Αμερικάνους και Ευρωπαίους, παρουσιάζεται σαν ο σταθερός, αξιόπιστος και αποτελεσματικότερος εγγυητής των συμφερόντων τους. Στη μαύρη ατζέντα του Μητσοτάκη υπάρχει η συνέχιση της μακράς εξουθενωτικής λιτότητας στα πλαίσια των αντεργατικών επιλογών της ΕΕ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, προσπαθώντας να ξεχαστεί το «αμαρτωλό» παρελθόν της σκληρής αντιλαϊκής μνημονιακής τετραετίας του, τότε που ήρθε με το μανδύα της Αριστεράς να δικαιολογήσει τα πιο βάρβαρα μέτρα, στρώνοντας το δρόμο σε μια βάρβαρη συνέχεια της ΝΔ, θα χρησιμοποιήσει ιδιαίτερα με σφοδρότητα και κυνισμό τη θεωρία του «μικρότερου κακού» και της «χαμένης ψήφου» για να λεηλατήσει ξανά την αριστερά.

Και τα δύο κόμματα καταφεύγουν σε μια τεχνητή όξυνση και πόλωση, υψώνουν κάλπικες διαχωριστικές γραμμές και ψευτοδιλήμματα, προκειμένου να αποπροσανατολίσουν το λαό από τα πραγματικά προβλήματα και να τον εγκλωβίσουν στις μυλόπετρες μιας διχαστικής, αντιλαϊκής διαμάχης.

Στην ίδια αντιλαϊκή κατεύθυνση κινείται και το ελεγχόμενο κομματικό δεκανίκι ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ, που προσπαθεί να βρει διακριτό ρόλο με κούφιες αντιπαραθέσεις, ενώ έχει στηρίξει και ψηφίσει τα περισσότερα κυβερνητικά νομοσχέδια και προορίζεται για συμπληρωματική δύναμη της ΝΔ ή του ΣΥΡΙΖΑ σε περίπτωση αδυναμίας σχηματισμού αυτοδύναμης κυβέρνησης.

Η ηγεσία του ΚΚΕ αδυνατεί να εκφράσει τις πραγματικές ανάγκες των λαϊκών μαζών και να δώσει ώθηση στους μαζικούς αγώνες. Αντί για πλατιά αγωνιστική συσπείρωση του λαού, αναδίπλωση και υπόταξη όλων των σχεδιασμών στην εκλογική του ενίσχυση. Θα επαναλαμβάνει μονότονα, αμήχανα και μηχανικά το μοτίβο «ισχυρό ΚΚΕ», ωσάν η ισχυροποίησή του σε χωριστούς δρόμους και πλατείες να λύνει προβλήματα. Από κοντά και η λεγόμενη αντικαπιταλιστική αριστερά με τα ρεφορμιστικά μεταβατικά της προγράμματα και τις εκλογικές της αυταπάτες.

Το διεθνές πεδίο βρίσκεται σε επικίνδυνη πολεμική διέγερση, διαίρεση και σύγκρουση με τον πόλεμο στην Ουκρανία να κλιμακώνεται και -μέσα σε αυτά- το εγχώριο πολιτικό σύστημα βρίσκεται σε κρίση, αστάθεια και σε αναζήτηση κυβερνητικού διαχειριστή για να αντιμετωπίσει τις νέες αντεργατικές - αντικοινωνικές θύελλες που βρίσκονται σε εξέλιξη και θα ξεσπάσουν πιο βίαια μετά τις εκλογές.

Μέσα στην προεκλογική περίοδο αναδεικνύονται μια πλειάδα ζητημάτων, τόσο για τα άμεσα και καυτά λαϊκά προβλήματα, όσο και για τα γενικότερα αιτήματα του λαού μας. Ο κόσμος της δουλειάς και της πάλης βρίσκεται σε μια συζήτηση για όλα αυτά τα ζητήματα. Γι' αυτό το Μ-Λ ΚΚΕ παίρνει μέρος στις εκλογές αυτοδύναμα, με υποψηφίους σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες, αφού χωρίς τη δική μας θέληση, το 2019 διακόπηκε μια εκλογική συνεργασία που είχε υπάρξει προηγούμενα με το ΚΚΕ(μ-λ).

Για να διαδώσει παραπέρα τις θέσεις του, το αγωνιστικό του μήνυμα, τις επαναστατικές αρχές του. Να επαναλάβει την σκληρά δοκιμασμένη αλήθεια ότι οι αστικές εκλογές δεν πρόκειται να βελτιώσουν τη θέση των λαϊκών στρωμάτων και ότι μόνον ο ενιαίος μαζικός εξωκοινοβουλευτικός αγώνας μπορεί να ανοίξει ένα άλλο ελπιδοφόρο δρόμο σε μια άλλη προοπτική.

Το κρίσιμο ζήτημα που προβάλλει μπροστά στις εκλογές για το λαό και για εμάς, το Μ-Λ ΚΚΕ, δεν είναι να διαλέξουμε ποια κόμματα δεξιά, κεντρώα ή «αριστερά», αυτοδύναμα ή «συνεταιρικά» θα κυβερνούν αύριο και θα διαχειρίζονται την εξουσία για λογαριασμό του ιμπεριαλισμού και της ντόπιας ολιγαρχίας, τσακίζοντας το λαό με τη βάρβαρη και υποτελή μνημονιακή πολιτική τους, όποια μεταμφίεση κι αν αυτή αποκτήσει.

Το πραγματικό ζητούμενο, συνεπώς, είναι αν θα χτιστεί βήμα-βήμα ένα ισχυρό λαϊκό, αντιιμπεριαλιστικό κίνημα, ένα παλλαϊκό μέτωπο αντίστασης ικανό να αποκρούσει τα βάρβαρα αντεργατικά μέτρα και να προασπίσει αποτελεσματικά τα άμεσα οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα του εργαζόμενου λαού και να τον ενώσει πάνω στα γενικά και πανεθνικά αιτήματα.

Το πραγματικό πρόβλημα είναι αν θα οικοδομηθεί μια ανεξάρτητη απέναντι στην κυρίαρχη τάξη πραγματική Αριστερά, ένα αυθεντικό κομμουνιστικό μαρξιστικό-λενινιστικό κόμμα, σταθερός και ασυμβίβαστος εκφραστής της εργατικής τάξης, του λαού και των ταξικών συμφερόντων τους και όχι μια κατ' όνομα Αριστερά, προσαρμοσμένη στις πιέσεις και τις ανάγκες του αστικού πολιτικού συστήματος που θα κληθεί να ξελασπώσει, να διασώσει και να διαιωνίσει την ιμπεριαλιστική και αστική κυριαρχία.

Έχουμε πλήρη συνείδηση των μεγάλων οικονομικών δυσκολιών που δημιουργούν οι εκλογές και των πολιτικών δυσκολιών που προκαλούν τα εκβιαστικά διλήμματα και η οξύτατη πολιτική πόλωση ανάμεσα στη ΝΔ και το ΣΥΡΙΖΑ. Απέχουμε από το στόχο μας «να έχουμε βαθιές και ισχυρές ρίζες στο λαό», να χτίζουμε το κόμμα και το μέτωπο και να δημιουργούμε ευνοϊκές συνθήκες για την ταξική πάλη. Η φωνή μας θα περάσει «σαράντα κύματα» για να φτάσει στο λαό, αλλά αυτό είναι ήδη γνωστό.

Το κύριο όμως και βασικό ζήτημα για το Μ-Λ ΚΚΕ είναι να δηλώσει «παρών» στις κρίσιμες πολιτικές εξελίξεις, να απευθυνθεί αποφασιστικά στους εργαζόμενους στέλνοντας μήνυμα συνέχισης και προοπτικής της δράσης του, θέτοντας παρακαταθήκες για τους αυριανούς αγώνες που έρχονται.

Το βασικότερο πολιτικό πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει το Μ-Λ ΚΚΕ στις βουλευτικές εκλογές της 21ης Μάη είναι η πίεση και ο εκβιασμός της «χαμένης ψήφου» και οι θεωρίες του «μικρότερου κακού». Στο

επίκεντρο της προεκλογικής μάχης που θα δώσουμε πρέπει να βρεθεί η καταπολέμηση και ο περιορισμός όλων αυτών των αντιλήψεων και να αντικρουστούν όσο γίνεται αποτελεσματικά στις διαμορφωμένες πολιτικές συνθήκες κατά το διάστημα της προεκλογικής περιόδου. Το ζήτημα αυτό συνδέεται με ένα σταθερό ιδεολογικοπολιτικό αγώνα αντιπαράθεσης απέναντι στην ψευτοαριστερή, σοσιαλδημοκρατική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και ενάντια στη ρεβιζιονιστική γραμμή του ΚΚΕ, που θα φέρει στο προσκήνιο τον ανεξάρτητο ρόλο και τη δράση του κομμουνιστικού μαρξιστικού-λενινιστικού κινήματος και την ξεχωριστή ιδεολογικοπολιτική φυσιογνωμία του.

Από εκεί και πέρα, σε συνθήκες πόλωσης και εκβιαστικών διλημάτων, πέρα από τα εφόδια του γενικού πολιτικού προσανατολισμού και της αντιπαράθεσης με τα αντίπαλα ιδεολογικά ρεύματα, πρωταρχική σημασία έχει η παρουσία και δράση οργανωμένων δυνάμεων, η ύπαρξη σταθερών οργανωτικών και πολιτικών ερεισμάτων μέσα στους εργαζόμενους που εξασφαλίζει την άμεση επαφή και στήριξη του κόσμου, κάτι που δεν μπορεί να υποκατασταθεί από τη γενική προπαγανδιστική δουλειά.

Στόχος του Μ-Λ ΚΚΕ μπροστά στις εκλογές είναι να δοθεί η μάχη για να φτάσει όσο το δυνατό μακρύτερα η φωνή του.

Να δυναμώσουμε τους δεσμούς μας με το λαό και τους αγωνιστές ακόμα περισσότερο.

Να συζητήσουμε με κάθε εργαζόμενο της Αριστεράς, πάνω στα σοβαρά προβλήματα που έχουν σχέση με τον προσανατολισμό και τους στόχους του λαϊκού αγώνα, με τους τρόπους και τις μορφές παρέμβασης στα πολιτικά και κοινωνικά μέτωπα πάλης, για την απόκρουση της αντιλαϊκής πολιτικής όποιας κυβέρνησης προκύψει, το ξεσκεπάσμα της πολιτικής των ψευτοαριστερών κομμάτων, την υπόθεση της ανασυγκρότησης του εργατικού, αριστερού και κομμουνιστικού κινήματος, επιδιώκοντας να συμβάλει πιο ουσιαστικά και από καλύτερες θέσεις στους αυριανούς αγώνες του λαού μας.

Μέσα σε συνθήκες οικονομικής ασφυξίας για το λαό μας, τα έξοδα για τις εκλογές είναι επιπρόσθετος βραχνάς. Ωστόσο το Μ-Λ ΚΚΕ, που είναι από τα ελάχιστα κόμματα που δεν δέχεται την κρατική επιχορήγηση, έχει αποδείξει ότι τα καταφέρνει και στα δύσκολα. Έχει ξεκινήσει μια έκτακτη οικονομική καμπάνια που απευθύνεται σε όλους τους εργαζόμενους, γιατί βασική μας αρχή είναι «να στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις» και να «υπηρετούμε το λαό».

Ο μόνος τρόπος για να διαδοθεί όσο γίνεται πιο πλατιά το αγωνιστικό μήνυμα του Μ-Λ ΚΚΕ είναι η πιο δραστήρια και ενεργητική παρέμβαση όλων των συντρόφων, των συναγωνιστών και φίλων του Μ-Λ ΚΚΕ, η μαζική απεύθυνσή μας στους εργαζόμενους, μέσα από τις εξορμήσεις, τις εκδηλώσεις, συζητήσεις και συγκεντρώσεις στο κέντρο και την επαρχία, η διακίνηση του «κοκκινοκίτρινου χαρτονιού» και του κομματικού υλικού, πόρτα-πόρτα στις συνοικίες και στους χώρους δουλειάς.

Υπάρχουν συνεπώς πολιτικά ισχυροί λόγοι για να στηρίξει και να ψηφίσει κάποιος το Μ-Λ ΚΚΕ.