

Είπε λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ:



“Εμείς θα καταργήσουμε τη λιτότητα και τα μνημόνια μέσα στην ευρωζώνη”.

Κάποιοι του είπαν πως αυτό δεν γίνεται, διότι η ευρωζώνη θεσμικά, οικονομικά και άμεσα πολιτικά, δεν αντιπροσωπεύει τίποτα άλλο, παρά ακριβώς το σχεδιασμό, τη βίαιη επιβολή και τη θωράκιση της αντεργατικής μνημονιακής πολιτικής.

Ο ΣΥΡΙΖΑ απάντησε, πώς θα το δοκιμάσει, και μαζί του συμφώνησε και ο πολύς κόσμος, πως “αν είναι να αποφύγουμε τα ντράβαλα, γιατί να μη δοκιμάσουμε τον εύκολο δρόμο;”

Ο δρόμος αποδείχτηκε όχι απλά αδιάβατος, αλλά γεμάτος Προκρούστηδες και Χάροντες που θέλουν χέρια, πόδια και κεφάλια, κομμένα στεγνά: Παραμονή λοιπόν στην ευρωζώνη και έξοδος από μνημόνια, δε συμβιβάζονται.

Άρα χρειάζονται νέοι συλλογισμοί και αποφάσεις.

Πρέπει να διαλέξει κανείς.

Και ο ΣΥΡΙΖΑ απάντησε:

“Εντάξει, αν είναι υποχρεωτικό να διαλέξουμε, εμείς αποφασίζουμε ότι ΜΕΝΟΥΜΕ ΕΥΡΩ και πετάμε στα αζήτητα την κατάργηση των μνημονίων”.

Και κάτι περισσότερο: Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να φέρει ένα νέο άγριο τερατώδες **τρίτο μνημόνιο** κοινωνικής σφαγής

Δικαίωμά τους! Δε θα είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία κυβέρνηση αστικής μνημονιακής διαχείρισης που θα καεί μέσα στην μνημονιακή κόλαση και θα παραδοθεί στη λαϊκή χλεύη, έτσι και τολμήσουν να περάσουν το τρίτο μνημόνιο στη Βουλή.

Όχι στο όνομά μας όμως!

Όχι στο όνομα της αριστεράς, των εργαζομένων, των ανέργων και των αγώνων τους.

Όχι άλλο κάρβουνο και ξύλα στο φούρνο της φασιστικής “απάντησης” που ζεσταίνεται...

Δε σας το ζητάμε. Θα παλέψουμε για την ήττα σας και για τη λαϊκή νίκη.

Π.Μ.