



Αγώνας τώρα ενάντια στην
τυχοδιωκτική πολιτική της κυβέρνησης
για την ικανοποίηση των αναγκών των
εργαζομένων και της νεολαίας

Η συζήτηση που προηγήθηκε πριν από λίγες μέρες στο περιφερειακό συμβούλιο της Δυτικής Ελλάδας, **αποκάλυψε πως κάθε άλλο παρά θωρακισμένη είναι η Δυτική Ελλάδα** μπροστά στην ραγδαία ανάπτυξη ενός δεύτερου κύματος της πανδημίας του κορωνοϊού. Παρά τις διακηρύξεις, για ενίσχυση του δημοσίου συστήματος υγείας, **είναι εγκληματικές οι ευθύνες της κυβέρνησης για την κατάσταση ενός δημοσίου συστήματος υγείας στο οποίο ελάχιστα άλλαξαν από την αρχή της πανδημίας**, και αυτά μάλλον **προς το χειρότερο**.

Θα περίμενε κανείς νέες ΜΕΘ/ΜΑΦ να έχουν ανοίξει στα κεντρικά νοσοκομεία της περιφέρειας, μεγαλύτερη στελέχωση των νοσοκομείων με προσλήψεις μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Θα περίμενε επίσης να έχει ενισχυθεί αποφασιστικά η πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας, να ανοίξουν νοσοκομεία που παραμένουν κλειστά (όπως το νοσημάτων Θώρακος στη Πάτρα). Να έχει διαμορφωθεί στρατηγική ιχνηλάτησης των κρουσμάτων με δωρεάν μαζικά επαναλαμβανόμενα τεστ με ευθύνη του κράτους μια επιλογή ιδιαίτερα αποτελεσματική για τον περιορισμό της πανδημίας σε χώρες που έχει εφαρμοστεί.

Τι βλέπουμε αντί για τα παραπάνω;

Ελάχιστα επιπλέον μονάδες ΜΕΘ έχουν ανοίξει από την έναρξη της πανδημίας. Μόνο το ΠΓΝΠ και το νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας διαθέτουν λειτουργικές μονάδες ΜΕΘ σε όλη τη Δυτική Ελλάδα για περίθαλψη σοβαρών περιστατικών, με τις υπόλοιπες που προβλεπόταν να ανοίξουν να παραμένουν ανενεργές παρά τα λόγια και τις υποσχέσεις.

Τα περιφερειακά νοσοκομεία παραμένουν υποστελεχωμένα από βασικές ειδικότητες πράγμα που δυσκολεύει την ανάπτυξη κλινικών Covid, ενώ δέχονται μάλιστα και περιστατικά Covid-19 από άλλες περιοχές (Νοσοκομείο Μεσολογγίου) όπου η κατάσταση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Η τακτική της μετακίνησης εργαζομένων γιατρών και νοσηλευτών από Κέντρα Υγείας σε κεντρικά νοσοκομεία έχει γίνει κανόνας, ενώ παράλληλα οι όροι εργασίας του ιατρικού προσωπικού τους οδηγούν στην εξουθένωση, την υπερκόπωση, χωρίς να είναι λίγες οι περιπτώσεις εμφάνισης κρουσμάτων σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. **Για να μην πούμε για τις κινητές μονάδες του ΕΟΔΥ και τη διεξαγωγή μαζικών τεστ, που και αυτά εσχάτως ξεκίνησαν να διεξάγονται και μάλιστα σε περιορισμένο αριθμό.**

Παράλληλα η απαράδεκτη απόφαση για μείωση κατά 80% των χειρουργείων σε περιοχές υψηλού κινδύνου, αποτελεί ανοιχτή ομολογία της κυβέρνησης πως ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες δεν είναι πρόθυμη να προχωρήσει σε προσλήψεις προσωπικού, προτιμώντας τη μεταφορά του από τα χειρουργεία προς τα ΤΕΠ, τις πτέρυγες Covid και τις ΜΕΘ Covid. Ο προσανατολισμός του δημόσιου συστήματος Υγείας στην αποκλειστική αντιμετώπιση του Covid θα έχει σοβαρές συνέπειες στην περίθαλψη ασθενών με άλλα περιστατικά νοσηρότητας. **Για την πλατιά πλειοψηφία των εργαζομένων, των χαμηλοσυνταξιούχων, ανέργων που δεν θα μπορούν να απευθυνθούν σε ιδιώτες γιατρούς το δικαίωμα στην δημόσια/δωρεάν περίθαλψη καταργείται στη πράξη!**

Όλους τους προηγούμενους μήνες όχι μόνο δεν πήραν κανένα μέτρο θωράκισης της κοινωνίας, αλλά αξιοποίησαν την κατάσταση της πανδημίας για αντιδραστικές αλλαγές, επίθεση στις κοινωνικές ελευθερίες και για να ετοιμάσουν μεγάλες αναδιαρθρώσεις όπως ο νέος πτωχευτικός κώδικας και το εργασιακό νομοσχέδιο λαιμητόμος που φέρνει η κυβέρνηση μέσα στον Νοέμβρη. Θα ήταν «πεταμένα λεφτά», μας έλεγε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Πέτσας το άνοιγμα καινούργιων ΜΕΘ, μέσα στο καλοκαίρι. **Αντίθετα πεταμένα λεφτά για την κυβέρνηση δεν είναι η δόσεις εκατομμυρίων που έχουν λάβει τα ΜΜΕ, οι προσλήψεις αστυνομικών για την ενίσχυση της αστυνομοκρατίας, αλλά και τα 10 δις για νέες καταστροφικές πολεμικές δαπάνες.**

Σοβαρότατες ευθύνες βέβαια για αυτή τη κατάσταση βαραίνουν και την Περιφέρεια η οποία βρίσκεται **σε πλήρη σύμπλευση με την κυβερνητική πολιτική.** Η περιφερειακή αρχή δια στόματος Φαρμάκη μας καλεί «να κάνουμε αυτό που προτείνουν οι ειδικοί και αποφασίζει η Πολιτεία προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την πανδημία!»! Να κάτσουμε δηλαδή στα σπίτια μας σε ένα ενδεχόμενο lockdown, με τα παιδιά μας να στοιβάζονται σε υπεράριθμα τμήματα στα σχολεία και τα νοσοκομεία να είναι διαλυμένα!

Την ίδια στιγμή, οι λύσεις που διατυμπανίζει ότι προτείνει ως περιφερειακή αρχή, προβάλλοντας ως μάννα εξ' ουρανού τα προγράμματα ΕΣΠΑ για προσλήψεις προσωπικού στα νοσοκομεία και την ενίσχυση τους με υλικοτεχνικά μέσα, είναι μακριά από τις πραγματικές ανάγκες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η πρόταση χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ για την κάλυψη των αναγκών πρόσληψης υγειονομικού προσωπικού (15 γιατροί και 300 νοσηλευτές για μονάδες όλης της περιφέρειας με διετείς συμβάσεις ορισμένου χρόνου). Πέραν του ότι προορίζεται και για την κάλυψη οφειλόμενων οικονομικών υποχρεώσεων (αποπληρωμές επικουρικών προσωπικού αρκετών μηνών), πέραν του ότι δεν αντιστοιχούν στις πραγματικές ανάγκες (στην Αχαΐα μόνο υπάρχουν 140 οργανικές θέσεις γιατρών), δείχνουν και τις πραγματικές προθέσεις της περιφερειακής αρχής, που οραματίζεται περιφερειακή διακυβέρνηση με κομμάτια της υγείας να έχουν περάσει στην δικαιοδοσία της, πλήρως εξαρτημένη από ΕΣΠΑ και ΣΔΙΤ.

Η κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων μέσα σε λίγες μέρες, επαναφέρει από την κυβέρνηση την πολιτική του **lockdown** ως «ύστατο» μέτρο για τον περιορισμό των κρουσμάτων και τον έλεγχο της επιδημίας.

Τονίζουμε πως αυτή η εξέλιξη δεν ήταν αναπόφευκτη! Αποτελεί απόρροια της πολιτικής της κυβέρνησης που αρνείται την πραγματική θωράκιση της κοινωνίας μπροστά σε ένα δεύτερο κύμα πανδημίας. Είναι απόρροια της πολιτικής αύξησης των αριθμών των μαθητών στα σχολεία, άρνησης ενίσχυσης των ΜΜΜ τα οποία αποτελούν πραγματικές υγειονομικές βόμβες στις συνθήκες που λειτουργούν, είναι απόρροια έλλειψης ουσιαστικών μέτρων και μαζικών τεστ ιχνηλάτησης στους χώρους εργασίας, τα γηροκομεία και τις δομές υγείας-πρόνοιας.

Μην τολμήσουν να φέρουν νέο lockdown! Τέρμα η κοροϊδία! Δεν θα ξαναπληρώσουμε την υγειονομική κρίση!

Βρισκόμαστε όντως σε μια κρίσιμη καμπή. Απέναντι στον κυνισμό και την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης και του κράτους να προχωρήσει μια βαθιά αντιλαϊκή πολιτική που επιτίθεται στα δικαιώματα και τις ανάγκες μας, χρειάζεται μια πλατιά κινητοποίηση των εργαζομένων, των ανέργων, της νεολαίας να μπει ένα τέλος σε αυτή τη πολιτική.

Μόνο ο λαός θα σώσει το λαό!

Να αγωνιστούμε τώρα, βάζοντας τις ανάγκες μας μπροστά ενάντια στην κυβέρνηση:

-Υγειονομική προστασία όλων των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς. Όχι στα υγειονομικά πρωτόκολλα λάστιχο. Δωρεάν μέσα προστασίας. Να σταματήσει το αίσχος του στοιβάγματος των εργαζομένων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Αύξηση των δρομολογίων με χρήση των ακινητοποιημένων μέσων, προμήθεια νέων, προσλήψεις προσωπικού.

-Θωράκιση δημόσιας υγείας. Αύξηση του ΑΕΠ για το ΕΣΥ στο 7%. 30.000 προσλήψεις για κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων. Επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας και των μονάδων ΜΕΘ τώρα. Αποκλειστικά δημόσιο σύστημα υγείας. Άμεση διαμόρφωση στρατηγικής ιχνηλάτησης των κρουσμάτων με μαζικά τεστ με ευθύνη της περιφέρειας. Ειδική μέριμνα για δωρεάν μαζικά επαναλαμβανόμενα τεστ σε σχολεία/πανεπιστήμια/νοσοκομεία/

-Αποφασιστική ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης. 15 μαθητές ανά τάξη και όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας για τη λειτουργία των σχολείων. Κάτω ο Νόμος Κεραμέως, η Τράπεζα Θεμάτων και το «Νέο Λύκειο», που οδηγούν στην έξοδο των παιδιών των λαϊκών στρωμάτων από την μόρφωση και τις σπουδές, στο σχολείο εξεταστικό κάτεργο της αγοράς, του αυταρχισμού και της πειθάρχησης. Να ανοίξουν κανονικά τα πανεπιστήμια με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας! Όχι στην παγίωση της τηλεκπαίδευσης που πλήττει τα μορφωτικά δικαιώματα της νεολαίας και οξύνει τους αποκλεισμούς.

-Νομοθετική απαγόρευση απολύσεων. Επίδομα ανεργίας ίσο με τον κατώτερο μισθό τώρα σε όλους τους ανέργους, χωρίς αποκλεισμούς και για όσο χρόνο είναι κάποιος άνεργος.